

ROND KERK EN Z-INN KAPEL

20^e nieuwsbrief – september 2020

Een dag om op adem te komen

Hallo allemaal,



Het gebod, “gedenk de sabbat dat het een rustdag is”, heeft in de loop van de tijd voor velen een wat dubbele klank gekregen. Dan klonk niet meer door: “je bent nu vrij van werken, geniet daarvan”. Maar dan klonk vooral: “je mag op zondag heel veel niet, en eigenlijk moet je naar kerk!” De zondag werd in sommige streken een soort ‘lockdown’-dag. Alles zat op slot. En ook daartegen klonk protest.

Inmiddels is die ‘lockdown’ er behoorlijk af, zeker in het westen van ons land. Veel winkels zijn op zondag gewoon open en er wordt volop gesport en gerecreërd. Daar komt bij dat ons werken en ons vrij-zijn veel flexibeler geworden zijn. Velen werken in het weekend door en hebben op een ander moment in de week vrij. En naast vrije dagen hebben wij vakanties gekregen en ouderschapsverlof, leeftijdgerelateerde vrije dagen en noem het allemaal maar op. Sommigen mogen zelfs een ‘sabbatical’ nemen van drie maanden of meer. Wat moet je in zo ’n situatie nog met zo ’n gebod over sabbatsrust?

En toch? Toch heeft de essentie van dat gebod wel degelijk nog wat moois. Juist als werk en vrije tijd steeds meer ‘fluïde’ (vloeibaar) wordt, zoals dat zo mooi heet. Juist dan kan het heel belangrijk zijn om sluisen in die vloeibare tijd te hebben. De zevende dag, of dat nu de Joodse sabbat is of de zondag is zo ’n sluis. En die zevende dag was ook nooit bedoeld om alleen maar uit te rusten, maar ook als een dag van gemeenschap, van cultuur en van zingeving. Dat proberen wij ook als Beemsterkerk nog steeds door te zetten. Een dag om dank te zeggen voor wat goed is, om te delen en om de geest op te diepen die

vleugels kan geven.

Die vleugels vieren wij aanstaande zondag ook heel letterlijk, als wij er bij stil staan hoe vier voormalige dopelingen hun doopduifje meekrijgen omdat ze hun lagere school hebben verruild voor de middelbare. Plotseling vliegen ze uit in een wereld groter dan ervoor. En wij geven ze niet alleen hun doopduifje mee, maar ook een mandje. Met melk en honing, symbool van een goede toekomst. Met een palmpje wat staat voor de broodnodige rust en met een flesje wijn, wat vanouds staat voor het goede leven, en wat voorlopig nog mag worden doorgeschoven aan de ouders. En de zondag erop vieren wij onze startdienst!

Zondag 20 september startdienst

Tijdens de startdienst beginnen en eindigen wij als een gewone dienst, maar tussendoor is er een klein programma om speels en creatief een nieuw seizoen te beginnen en om elkaar wat uitvoeriger en gericht te kunnen spreken dan normaliter bij de koffie na een dienst. In deze corona-tijden zal het programma wat bescheidener zijn dan anders en wij gaan ook ons best doen om contact te leggen met wie via kerkdienstgemist met ons meevieren.

DE BEEMSTERKERK BEGIN SEPTEMBER: ALLES GAAT WEER BEGINNEN?!

“Corona is nog niet klaar met ons”. Dat beseffen wij heel goed. Ook dat dit bij velen nog veel onzekerheid geeft. Sommigen komen nog steeds alleen buiten als het moet en zeker niet in op plekken waar meerdere mensen samen zijn. Anderen zijn juist onzeker omdat zij die 1 ½ meter gemakkelijk vergeten tot iemand hen er een beetje pissig op wijst. Velen willen pas weer dingen bezoeken als het zonder gedoe kan en weer anderen willen alles nu al weer doen zoals het altijd was.

Als Beemsterkerk gaan wij ervoor om, binnen de grenzen van de maatregelen, weer zoveel mogelijk op te pakken. Zo zingen de meeste koren weer of gaan zingen. Allemaal wel op ruime afstand en in een goed geventileerde ruimte. Ook de musicalgroep, de gespreksgroepen, de concerten en de losse activiteiten starten wij weer op. Wij beseffen heel goed dat nog niet iedereen alles gaat bezoeken, maar toch is de ervaring tot nu toe velen dat wel doen. En dat het goed gaat en fijn is. Zo was het startontbijt in de kerk enorm gezellig en het verliep heel natuurlijk. Alsof wij het al jaren zo deden. Zo kan er een heleboel.

Veel is wel anders. De musical gaan wij opvoeren zonder kleding -of microfoonwissels, zonder aanraken en eenvoudiger dan anders. Het leerhuis vindt plaats in de grote kapelzaal. Het vrouwencafé kan niet meer dan zo 'n 30 bezoekers aan. En ook bij de kerkdiensten gaan wij in principe niet boven de circa 80 bezoekers, omdat wij anders niet met elkaar koffie kunnen drinken na

de dienst; en een kerkdienst is ook elkaar ontmoeten.

Welke regels en maatregelen volgens wij vooral:

Wij vragen wie griepachtige verschijnselen heeft om thuis te blijven

Wij hanteren de 1 ½ meter. Niet alleen bij het zitten, maar ook als wij lopen, etc. Wij zullen daarom bepaalde activiteiten kleiner houden of bijvoorbeeld twee keer houden.

Nu ventileren wij vooral via deuren en ramen. Ook in de koude maanden gaan wij ventileren. Daarbij gaan wij tocht voorkomen, maar het kan soms wel wat frisser zijn dat u gewend bent. In de Keyserin wordt binnenkort gekeken naar de beluchting en wij gaan met een meter het zuurstof gehalte peilen om ook zo voor veilig te gaan.

Wij blijven vragen om uw handen met de gel te blijven ontsmetten.

Als u verdere suggesties of opmerkingen hebt, meld het bij onze predikant. Verder blijven wij natuurlijk kerkdiensten uitzenden. De nieuwsbrief zetten wij door en wij zullen ook verder proberen om nog meer online te organiseren.

Verder:

Aantal bezoekers in de kerk en (niet meer) reserveren:

Voor de kerkdiensten hoeft niet meer gereserveerd te worden, behalve voor bijzondere diensten waar. Alle diensten blijven live te volgen (en terug te zien!) via kerkdienstgemist.nl.

Zingen in de kerk: Wij zetten de stoelen in de kerk in zig-zag verband en op 1 ½ meter van elkaar. In die setting zingen wij wel met elkaar. Niet uit volle borst en met minder coupletten dan gebruikelijk. Ook koorzang gaat weer plaatsvinden, wel 'kleiner' dan ervoor

Contact en bezoek

Juist als je nog zoveel mogelijk afstand houdt van alles is bezoek soms fijn. Geef het door en wij komen snel op bezoek: marie-luise-dow@quicknet.nl of nicoschroevers@gmail.com

WIST U DAT . .

- 1 oktober worden de nieuwe ketels in de Keyser ingeregeld. Tot die tijd hebben wij wel warm water, maar nog geen warmte. Er wordt dan meteen ook naar de beluchting gekeken om zo goed en veilig mogelijk te kunnen beluchten.
- Visit-Beemster een mooi initiatief gaat ontwikkelen om de Beemster

Sterren, waarvan wij er één zijn ergens in het najaar een dag lang online te gaan promoten. Daarvoor zijn veel foto's en filmpjes nodig. Geregeld zal er daarom wat gefotografeerd worden. Uiteraard geldt daarbij: Wie niet op de foto wil hoeft dat maar aan te geven!

- Aanstaaende maandag krijgen wij bezoek vanuit de landelijke kerk. De zogenaamde Classis Predikant (verantwoordelijk voor Noord-Holland) komt pastorie en kerkbestuur bezoeken.

LIEF en LEED

- Jan Dijkman kampt al een leven lang met huidproblemen. Vele jaren gaf dat niet of nauwelijks last, maar de laatste jaren geeft het enorm veel problemen. Ook deze week moest hij weer naar het ziekenhuis en ook de specialist uit het AMC kan dan alleen wat symptoombestrijding. Wel gaf hij Jan de tip om drukte en stress zoveel mogelijk te reduceren. Om die reden heeft Jan met een bezwaard hart de keuze gemaakt om zijn kerkenraadslidmaatschap te beëindigen. Zo komt er een eind aan tien mooie jaren. Jan was de eerste die gebruik maakte van de mogelijkheid om drie perioden van 4 jaar deel uit te maken van ons bestuur. Juist ook omdat de vorige periode met het overlijden van Gea en met zijn gezondheidsklachten ook toen al 'onaf' aanvoelde. Hij ging voor een mooie laatste periode. Die moet hij nu beëindigen. "Jan, bedankt voor alle inzet!"

- Bert van der Veen is gevallen en in het ziekenhuis beland. De val is meer lastig dan ernstig, maar het zal wel een flinke periode van herstel vergen, en Bert's constitutie was al kwetsbaar geworden.

- zondag 27 september vieren wij weer een doop in ons midden. De duif van Sophia Valerié Ootes, dochter van Pasquel en Priscilla zal de komende jaren vrolijk aan onze grote doopduif buingelen.

- voor zondag 13 september hebben wij vier duifjes van die zelfde doopduif gehaald en die overhandigen wij Lieke Kwantes, Sofie Bulsing, Benthe de Vries en Sara Breed (kleindochter Theo en Lia Koestra), die zijn uitgevlogen naar de middelbare school.



- eind april zouden wij met z 'n vieren vanuit onze gemeente naar het kamp Moria op Lesbos gaan om daar te helpen met vooral de voedselverstrekking. Dat werd onmogelijk gemaakt door corona wat de grenzen afsloot. De pandemie zorgde er tevens voor dat veel van wat niet meteen noodzakelijk leek op de lange baan werd geschoven. Deze week werd duidelijk dat Moria wel degelijk een noodzaak is. Het doet goed dat velen zich achter de schermen nog steeds wel inzetten.

Zondag 13 september 2020

DOOPDUIFJESDIENST

Vierde dienst van de serie rond de 'tien geboden': Op adem komen . . . niet alleen

Orgelspel bij binnenkomst en welkom

Openingslied

Dit is een morgen (Lied 216, solo vers 1, allen vers 2 en 3)

Dit is een morgen als ooit de eerste, zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord . .

Kaarsen en stilte . .

V

Onze hulp in de naam van de Goede God . .

Openingsgebed, afgesloten met De geest van God (lied 691 vers 1 solo, vers 3 allen)

De geest van God waait als een wind, op vleugels van de vrede

Als adem die ons leven doet, deelt ons een onrust mede
Die soms als storm durft op te staan, geweld en kwaad durft tegengaan. Een
koele bries die zuivert ..

Spelenderwijs

Solozang

Flight ('Vlucht', van Lifehouse)

**I've lost my balance, I fell from the trapeze. This act isn't easy. I've been
under water**

**This storm has been raging. These nights I'm not sleeping. My dreams are
now strangers to me and I need you now.**

**There's too many miles on my bones. I can't carry the weight of the world.
No, not on my own. Your eyes are like lightning. Your voice is like water. This
place is a desert**

**I've been walking in circles. I'm screaming for answers. I might fall into pieces
Or maybe I'm finally breaking through. I need you now. There's too many
miles on my bones.**

I can't carry the weight of the world

**No, not on my own. No more running, no more hiding. No more hurting, no
more crying**

**No more trouble, no more sighing. No more falling, no more striving
No more heartache, no more fighting. No more fears, only... flying!**

Ik ben mijn evenwicht kwijt, ik viel van de trapeze. Deze handeling is niet
gemakkelijk

Ik ben onder water geweest. Deze storm woedt. Deze nachten slaap ik niet.
Mijn dromen zijn nu vreemden voor mij, en ik heb je nu nodig

Er zijn te veel kilometers op mijn botten. Ik kan het gewicht van de wereld niet
dragen.

Nee, niet in mijn eentje. Je ogen zijn als een bliksem. Je stem is als water. Deze
plek is een woestijn. Ik heb in cirkels gelopen. Ik schreeuw om antwoorden. Ik
zou in stukken kunnen vallen,

of misschien breek ik eindelijk door. Ik heb je nu nodig. Ik kan het gewicht van
de wereld niet dragen. Nee, niet in mijn eentje

Niet meer rennen, niet meer verstoppen. Geen pijn meer, niet meer huilen
Geen problemen meer, geen zuchten meer. Niet meer vallen, niet meer
streven

Geen verdriet meer, geen vechten meer Geen angsten meer, alleen vliegen

Korte inleiding op de lezing

Bloemlezing uit Mattheus 12

Samenzang **Als de wind die waait met vlagen (Lied 700 solo vers 1, allen vers 2)**

Als de wind die waait met vlagen. Zo verrassend waait de Geest. Soms een storm met donderslagen, soms een stem: "Weest niet bevreesd."

Soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard, die laait van vuur. Soms een lamp, die uit kan doven, soms een glans van korte duur . .

Overweging

Samenzang **Ga maar gerust (melodie Finlandia, vers 1 solo, vers 2 allen)**

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. Ik ben de wind waardoor je adem haalt . .

Doopduifjes en mandjes vol toekomst, afgesloten met . .

Solozang **You Say (Lauren Daigle)**

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet goed genoeg ben.

Elke leugen die mij vertelt dat ik gewogen en te licht bevonden ben.

Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elke dieptepunt?

Herinner me er nogmaals aan wie ik ben, want ik moet het weten.

Jij zegt dat er van mij gehouden wordt als ik niets voel

Jij zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

Jij zegt dat ik vastgehouden word als ik denk dat ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, zeg Jij dat ik de jouwe ben

En ik geloof, ik geloof . . wat Jij zegt over mij

Het enige dat nu nog telt, is alles wat jij van me denkt

In jou vind ik mijn waarde. In jou vind ik wie ik echt ben. Jij zegt . .

Ik neem alles wat ik ben, en ik leg het aan jouw voeten

Voor jou alles wat mislukte, God, en met jou overwin ik alles. Jij zegt . .

Collecte

Gebeden, stil gebed, telkens beantwoord met . . O Lord hear my pray'r

O Lord hear my pray'r (2x) When I call, answer me

O Lord hear my pray'r (2x) Come and listen to me

Samenzang (staande), Ierse Zegenbede (vers 1 solo, vers 3 allen)

Dat wij elkaar ontmoeten allerwegen, dat de goede wind jouw wegen richt.

Dat op jouw land de regen valt als zegen – en dat het zonlicht valt op jouw gezicht.

Refrein: En tot wij elkaar terugzien, neme God de Heer je bij de hand.

En tot wij elkaar terugzien, neme God de Heer je bij de hand.

Zegen

Muziek ten besluite . . omdat sommige dingen nooit veranderen.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148

1462 HL, Middenbeemster



KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum

Ziekenhuisopname . . ?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

**PREDIKANT
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin**

Ds Nico Schroevers
0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade
tel. 0299 - 683676
b.verkade@planet.nl

**OPBOUWWERKER Z-INN
& Verhuur Z-INN**

Marie Schroevers
0299 – 681403
06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl

KERKENRAAD

secr. Helen Brix
0299 – 681393
hmvbrix@outlook.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker
remostrijker@classiclimo.nl

Rekeningen Kerkvoogdij

Postbank/ING
NL48 INGB 0000 1645 41

Rabobank
NL33 RABO 0342 3014 03

Rekening Diaconie

Rabobank
NL18 RABO 0356 9160 81

WWW.BEEMSTERKERK.NL & Z-INN.NL

De sites voor informatie, recente foto 's en aankondigingen van alle activiteiten in KEYSER en Z-INN. Bezoek ook onze FACEBOOK-pagina eens . . !