

ROND KERK EN Z-INN KAPEL

40^e nieuwsbrief – februari 2021

Begin van de 40 dagentijd

Twee weken geleden liepen wij in de sneeuw. Vorige week stond Nederland massaal op de schaats en dit weekend lijkt het wel voorjaar. Heerlijk die wisseling in seizoenen en in weer. Al zijn er zeker ook die nog wel wat langer in het winter wonderland hadden willen rondlopen, zoals er ook genoeg zijn voor wie die winterse gladheid juist weer geen pretje was . .

Als Beemsterkerk stappen wij deze zondag in de 40 dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. De 40 dagen begonnen afgelopen (As)woensdag en zij duren 6 ½ weken lang, waarbij de zondagen niet meetellen. Wie dan goed telt komt op, 6 x 6 dagen plus 4 (deze week van woensdag tot zaterdag), precies 40 dagen.

MINDER NIEUWS SNACKEN

Is dat nou zo belangrijk? Dat hoeft niet, maar voor wie zich deze tijd voorneemt om iets wel of niet te doen, voelt het goed om daarvoor de volle 40 dagen te nemen. Om iets te veranderen hoef je natuurlijk niet op een bepaalde datum te wachten. Soms stimuleert het wel, om te weten dat anderen ook zo 'n 'uitdaging instappen'. Ik neem mij dit jaar weer voor om 40 dagen geen



alcohol of zoetheit te nuttigen. Dus niets bij de koffie als ik aanwaai ☺. Ook wil ik 40 dagen wat minder nieuws snacken. Vaak kijk ik meerdere keren per dag even op de NOS-app, of lees een artikel wat in google op-popt. Nu hou ik het weer even alleen bij de krant. Dat zal niet eens zoveel tijd schelen. Zo 'n app of artikel kost nauwelijks tijd. Maar nieuws houdt je ook bezig en het haalt zo je aandacht weg bij andere dingen. . eens kijken hoe het bevalt.

Waarom zo 'n 'uitdaging' (challenge) aan gaan? Omdat het fijn is om af en toe iets in je gedrag (even) aan te passen. Over het algemeen veranderen wij onszelf niet zo gemakkelijk. Wij zijn als treintjes die op de rails zijn gezet. In 40 dagen wat anders kun je je treintje even anders laten rijden . .

VERHALEN VAN OMGANG MET KANKER

Elke 40-dagen tijd kiezen wij een goed doel uit onze omgeving waar wij die weken extra aandacht geven met ontmoeting en in-



formatie, en ook onze collecte besteden wij een aantal weken lang aan dat doel. Zo hebben wij ons gericht op Breidablick, op de 'Doven'boerderij, op De Wereldtuin, maar ook op Dakloosheid of op Depressie. Dit jaar hebben wij gekozen voor de zorg aan wie te maken krijgen met de diagnose kanker. Om ons heen zijn o.a. de huizen van **WIJ ALLEMAAL** (Purmerend) en **HUIS AAN HET WATER** (Monnickendam aan de Gouwee – zie foto) vertrouwde en gewaardeerde plekken met zorg en aandacht voor kankerpatiënten. In het laatste kerkblad (zie www.beemsterkerk.nl) schreven wij er meer over. In onze kerkdiensten zullen wij een aantal keren ook een kort interview inbouwen met iemand uit ons midden die zelf met kanker te maken kreeg. Aanstaaende zondag is dat Jany Droppert. Zij zal iets vertellen over wat de diagnose betekende, hoe het verder ging, en in haar geval ook wat Huis aan het Water voor haar betekende . .

WEL EN WEE

Jan Appelman heeft een kamer betrokken in het hospice. Ondanks de extra zuurstof durfde hij het thuis zonder verzorging niet meer aan. Wij wensen Jan nog goede weken toe waarin hij geniet van vele geliefde mensen om hem heen. De goede zorg van het hospice doet zeker goed.

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Jan, en naar Ank Pronk, met meeleven met het overlijden van haar man en maatje Karel.

De paar dagen schaatsen zorgde in Nederland voor zo 'n 40.000 bezoeken aan de Eerste Hulp van het ziekenhuis, maar zover wij hoorden heeft het in Beemster vooral voor plezier gezorgd en voor wat beurse voeten en een stijve rug 😊

COLLECTE 21 FEBRUARI WEGWIJZER BIJ KANKER

De Wegwijzer bij Kanker wordt een onafhankelijke baken in de regio Zaanstreek-Waterland voor iedereen die getroffen is door kanker: mensen die leven met de diagnose kanker, naasten en nabestaanden. Door de Wegwijzer bij Kanker staat niemand meer in de kou.

Uitsluitend met de hulp van sponsors en co-financiers kan de Wegwijzer bij Kanker echt van de grond. Als Beemsterkerk willen wij ons vijf weken lang hiervoor inzetten? In de diensten zullen wij er iets meer over vertellen, alsmede over Huis aan het Water en Wij Allemaal.

De collecte zondag van harte aanbevolen!

KERK IN CORONA-MODUS

Voorlopig blijft Nederland nog in Lockdown, ook als Beemsterkerk houden wij ons daaraan. Wij vergaderen veel online en de meeste activiteiten worden voor ons uitgeschoven. Veel bezoekwerk gaat wel fysiek door, al vullen ook daar apps, mails en telefoontjes aan. Voor de kerkdiensten creëren wij plek voor zo 'n 10 bezoekers naast lectoren, technici, musici en voorganger. Wilt u er een een keer bij zijn . . .

RESERVEREN VOOR KERKDIENTEN: MARIE-LUISE-DOW@QUICKNET.NL

Wie aanwezig wil zijn wordt gevraagd de kerk met mondkapje te betreden. Dit mag weer af als je zit. Het zingen wordt beperkt tot vooral solozang, hier en daar aangevuld met wat extra stemmen. Er kan telkens vanaf de zondag vooraf gereserveerd worden voor de zondag erna. Wie reserveert ontvangt een bericht terug.



Beemster, zondag 21 februari 2021

IN DE WOESTIJN



De eerste zondag in de veertigdagentijd zoeken wij de woestijn op. De tuin staat in bijbelverhalen voor goed leven. Met z 'n allen rond een tafel in de zon, of in de schaduw van een vijgen -of olijfboom. Zorgeloos zaaien en schoffelen in de vaste veronderstelling dat het op zal komen en dat jezelf de vruchten zult oogsten als beloning voor de inzet van je hart en handen. Daar tegenover staat de woeste tuin oftewel woestijn. Die staat niet voor slecht leven, maar wel voor het gegeven dat niets vanzelf gaat en dat je soms 'dieper gevraagd' wordt dan je denkt te kunnen gaan. De woestijn is een plek van loutering, maar ook van verdrogen en verteren . .

Ook ernstig ziek worden is zo 'n woestijn-ervaring. Dit jaar verbinden wij de 40-daagse weg naar Pasen met verhalen van ervaringen met kanker . . .

Muziek is er vanmorgen van Lisanne Koot, harp, Femke Leek, solozang en Gert-Jan Mostert, orgel. Orgelspel vooraf en welkom

Intochtslied Zoekend naar licht (Lied 1005, vers 1 en 3 solo, vers 2 en refrein solisten)

*Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein . .*

*Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd. Refrein . .*

Een eerste kaars, stilte en . . "De noche iremos, de noche" (harp en solo)

*Wij gaan de nacht door, het duister . .
alleen de dorst, ons verlangen zal ons licht zijn*

V Onze hulp in de naam van de Eeuwige God

Openingsgebed afgesloten met "Wie in de schaduw Gods (Lied 91a, vs 1 solo en vs 2 solisten)

Spelenderwijs

Harp en solostem In the Bleak Midwinter

In de woestijn - een kort gesprek over de confrontatie met kanker

Harp Spring (Einaudi)

Bloemlezing Jezus 40 dagen in de woestijn

Samenzang Een mens te zijn op aarde (Lied 538, vers 1 en 3 solo, vers 2 solisten)

Overweging

Samenzang Lied van Brandend Braambos (vers 1 en 3 solo, vers 2 solisten)

Het lied van de braambos zingen wij zondag voor het eerst. Mozes ontdekte God als een vuurtje wat wel brandt maar wat (je) niet verteert. Hij ontdekte het toen hij op een dag verder ging dan zijn gebruikelijke rondje . .

Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn
Zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn
God waar wij u zoeken en waar u ons vond
Daar staan onze voeten op heilige grond

Vuur dat niet verteert, vlam die ons verdraagt
Uzelf, goede Heer, God die naar ons vraagt
Waar u ons komt roepen, waar u zo bestond
Daar staan onze voeten op heilige grond

Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt
Wees wat ons geloof vanouds van u zegt
Waar wij u ontmoeten als een oud verbond
Daar gaan onze voeten op heilige grond

Collecte met harp en solostem: Clown (Emeli Sandé)

De zangeres Sandé schreef dit nummer vanuit haar ervaring met de platenindustrie, waar zij zich vaak zeer kwetsbaar voelde. Die kwetsbaarheid bezingt zij . .

Ik denk dat het grappiger is van waar jij staat.
Want vanaf hier mis ik de grap. Maak de weg maar vrij
voor mijn noodlanding . .

Ik zou lachen als ik niet zo wanhopig was.
Ik zou geduldig zijn als ik de tijd had.
Ik zou kunnen stoppen en al je vragen beantwoorden.
Als ik erachter zou komen hoe ik weggom van achteraan de wachtrij

Maar ik zal jullie clown zijn. Achter het glas.
Lach maar om me. Omdat het grappig is.
Dat zou ik ook doen als ik me zag.
Ik zal je clown zijn op jullie favoriete kanaal. Mijn leven is een
Circus. Ik draai rond in cirkels en vanavond ben uitverkocht.

Gebeden, Stil gebed, met tussendoor "O Lord, hear my pray'r"(Taizé), Onze Vader

Slotsamenzang: Wij reizen door het leven (LvdK 441; vers 1 solo, vers 2 en 3 solisten)

Zegen en Gezongen zegen (harp en solo) De Lord Bless you and keep you

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 0299 - 683676
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl

KERKENRAAD

secr. Helen Brix, 0299 – 681393
hmvbrix@outlook.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclino.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

Kerkelijke Bijdrage of gift:

NL33 RABO 0342 3014 03

tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81

tnv Diaconie PKN Beemster

WWW.BEEMSTERKERK.NL

Informatie, foto 's en aankondigingen van diensten en activiteiten in KEYSER en Z-INN

