

BEEMSTERKERK 61^{ste} nieuwsbrief – juli 2021

DE BESTE WINT NIET ALTIJD DE WEDSTRIJD

De gezegden zijn: “Er kan er maar één winnen”, “moge de beste winnen”. Maar wint de beste wel altijd? En zien wij wel altijd wie er wint? Betekent winnen dat je als eerste over de streep komt, of is de strijd aangaan soms de grootste winst?

Peter R. de Vries zal niet de geschiedenis ingaan als degene die zijn strijd in het ziekbed niet gewonnen heeft, maar als degene die strijdbaar is geweest, tot op het eind. In de kerk-



dienst van 18 juli zullen wij een roos voor hem neerzetten, verwijzend naar de vele bloemen die de plek waar hij vermoord werd verzachten en kleuren met medeleven.

Wij steken zondag ook een kaars aan voor de vele slachtoffers in Limburg en daaromheen van de heftige overstromingen. Zoveel mensen die in korte tijd zoveel verloren hebben . .

GOED KUNNEN VERLIEZEN

In haar boek FAALMOED zet de in Nederland opgegroeide Deense Stine Jensen (foto) de falende, kwetsbare, eeuwig tekortschietende mens in het zonnetje. Zij stelt: we zullen fouten blijven maken, een leven lang, en ook blijven verliezen. Maar dat is niet erg, want als je ergens iets van kunt leren, dan van verliezen, tekortschieten, en dan opnieuw beginnen, of gewoon leren ‘goed te verliezen’.

Vaak hebben wij moeite als wij verliezen, zeker als anderen toekijken. Vaak gaan ook alle credits naar de objectieve winnaar. Maar goed kunnen verliezen is minstens zo moeilijk dan kunnen winnen. Voor hun omgeving zijn mensen die goed kunnen verliezen, en die bij verlies elkaar niet verliezen, minstens zo heilzaam als de winnaars.



Prediker zet in zijn prachtige negende hoofdstuk niet alleen het ‘alledaagse genieten centraal’, als ons goddelijke loon bij alles wat ook wel inspannend en krachten-rovend is. Hij schrijft daar ook de tot de verbeelding sprekende zinnen: De snelste wint niet altijd de wedstrijd, de sterkste wint niet altijd de strijd. Laten wij ons dus niet blindstaren op winnen en winnaars.

WIST U DAT

De heg onder de ramen aan de oostkant van de kapel gesnoeid is. In twee workshops in september zullen daar fruitstruikjes geplaatst worden.

MEELEVEN

Deze week is Miny Waterhout Smits overleden, ruim 66 jaar echtgenoot van Piet Waterhout. Maandag is er een afscheidsdienst vanuit de Keyserkerk waarin wij dankzeggen voor zoveel wat goed was in een lang leven van samen.

VOORUITBLIKKEND OP BEEMSTER BIDDAG

De laatste Biddag vanuit een zelfstandig Beemster staat in het teken van terugblikken en vooruitblikken, oftewel: Een nieuw begin en terug naar de bron. De bijna 400 jarige Keyserkerk is zelf ook een mooi voorbeeld daarvan. Zij is immers gebouwd in de renaissance, de stroming die uiteindelijk de Middeleeuwen afsloot juist door terug te grijpen op de basis van de klassieke oudheid.

Jan Duin schreef ook voor deze Biddag een nieuw lied:

Daar is een land, ik heb het lief,
er zijn geen grenzen aan.
Het land dat God tot aanzijn riep
uit eeuwig licht vandaan.

Maar wie dit land betreden mag,
moet door het water gaan, dat
droogvalt op de derde dag voor
vogels, vee en graan.

Dit land dat op de mensen
wacht, wordt dank zij Hem
bewerkt,
Die het als Heer aan ons
verpacht en onze handen
sterkt.

Hier daagt het als een polder
op uit schemer-licht en mist,
bewoond, beplant, bedrijvig
tot
het nieuwe aarde is.

O land, dat steeds herwonnen
moet
op water, weer en wind – dat
op jouw grond de vogel
broedt,
de Geest van het begin . .



RESERVEREN VOOR BEEMSTER BIDDAG: marie-luise-dow@quicknet.nl

Met de 1 ½ meter samenleving nog steeds van kracht past met Biddag niet iedereen in de kerk. Dus graag even reserveren. U ontvangt een bericht die de reservering bevestigt.

Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de kerkdiensten van 1, 8 en 15 augustus

KERKDIENST, Middenbeemster 18 juli 2021: DE BESTE WINT NIET ALTIJD DE WEDSTRIJD

Muzikale medewerking is er van Henk Gemser, orgel, en van Femke Leek, solozang. Hayden Lester kan er niet bij zijn vanwege een blessure na een val. Daardoor is Anne Sophie Bonhof er ook niet. Maar wat in een goed vat zit . .

Orgelspel vooraf Arioso over "Neem mijn leven laat het Heer", van Jan Mulder

Welkom

Intochtslied Dit is een morgen (Lied 216, vers 1 en 3 allen, vers 2 solo)

Kaarsen

V Onze hulp in de naam van de Goede God

Openingsgebed met: Laat ons zingen van de dromen (vers 1 en 3 allen, vers 2 solo)

Spelenderwijs . .

Solozang You Say (Lauren Daigle)

**Ik blijf vechten tegen de stemmen in mijn gedachten die mij zeggen dat ik niet goed genoeg ben.
Al die leugens die mij vertellen dat ik gewogen ben en te licht bevonden . .**

Toelichting op de lezing

De beste wint niet altijd (Prediker 9)

Samenzang Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 221, vers 1 en 2 allen)

De beste wint niet altijd (Mattheus 26)

Solo De winnaar krijgt de macht

**40 jaar geleden: Abba brengt het lied uit van de winnaar
die alles pakt en de verliezer die met lege handen staat . .**

Overweging

Orgelspel Sarabande, van Gordon Young

**Samenzang De wijze woorden
(Lied 1001 solo vers 1, vers 2 en 3 allen)**

Collecte met orgelspel

Gebeden met Bless the Lord my soul; Onze Vader

**Slotlied Door de nacht van strijd en zorgen (Lied
801; vers 1, 2, 5 en 6 allen)**

Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.

De collecte van zondag 18 juli is bestemd voor de kinderen van Tshepong. De naschoolse opvang van de armste kinderen in Clarence, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika werd deze week ook overstroomd. Niet letterlijk door water, maar door geweld, naar aanleiding van de gevangenisstraf van de voormalig president Zuma. Met altijd veel spanning op de ketel moet er maar weinig gebeuren situaties ontploffen. Kinderen zijn daarvan altijd de dupe.

**Zegen met orgelspel ten besluite: Een koraalfinale van de beroemde componist
Henk Gemser, over: "Ik heb de vaste grond gevonden".**

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 0299 - 683676
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl

KERKENRAAD

secr. Helen Brix, 0299 – 681393
hmvbrix@outlook.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

Kerkelijke Bijdrage of gift:

NL33 RABO 0342 3014 03

tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81

tnv Diaconie PKN Beemster

WWW.BEEMSTERKERK.NL

Informatie, foto 's en aankondigingen van diensten en activiteiten van de Beemsterkerk



Volg ons op
Facebook:
www.facebook.com/beemsterkerk1/
of kijk op onze
website:
www.beemsterkerk.nl/

 **beemster**
z-inn kerk