

# BEEMSTERKERK 64<sup>ste</sup> nieuwsbrief – aug. 2021

**Geen heilige rest in een zondige wereld,  
maar een thuis waar je wilt worden wie je kunt zijn**

***Liefde in een wereld vol recht en onrecht***



Aanstaande zondag vieren wij 25 jaar Nico en Marie Schroevers in de Beemster!

Van begin af aan hadden Nico en Marie aangegeven dat het hun droom was om 'het werk' in en vanuit de toen nog Hervormde Gemeente Beemster samen aan te gaan. Zo is het gebeurd.

Natuurlijk was er een taakverdeling en met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 'mag' en zal Marie ook wat gas terugnemen. Maar het waren jaren van samen en zo gaat het ook door.

Dat willen wij zondag vieren. Een twee-eenheid verbonden met zoveel mensen die met hen door al die jaren heen de schouders eronder hebben gezet. Of dat nu in een bestuurstaak was, of bij de oliebollenactie, of hoe dan ook.

Het samenwerken gebeurde ook niet alleen mensen binnen onze Beemsterkerk. De visie op kerkzijn was er één die nooit uitging van een kerkgemeente als een heilige rest op afstand van een 'zondige wereld', maar van een kerk die zijn plek in die wereld van harte inneemt. Anders, niet beter dan anderen. Zo werkten en werken wij van harte samen op maatschappelijk en op cultureel gebied, rond eenzaamheid en armoede, en ook als er feest gevierd mag worden.

En als wij dan toch iets eigens hebben, als kerk, laat het dan zijn dat wij niet het 'perfecte' hooghouden, maar dat de imperfectie er mag zijn. Liever een kerk waar je je ook thuis voelt als je weer eens hebt gezegd of gedaan wat je eigenlijk niet wilde, dan een plek waar de zelfgenoegzaamheid op de troon zit. Liever iets goeds moeten maken, dan nooit iets wagen. Liever een plek waar je kunt worden wie je kunt zijn, en waar het ook wel eens botst en schuur, dan dat je altijd op je tenen moet lopen, en dat er niets mis mag gaan.

En als er dan nog iets bij mag: Laat er hier altijd gelachen en gespeeld worden. Alleen zo kun je op een goede manier ernstig zijn.

**Muzikale medewerking is er zondag van o.a. Femke Leek en Fransje Christiaanse, solozang, met Jan Pronk achter het orgel en Arwen Christiaanse achter de vleugel.**

**Voorgangers zijn Nico Schroevers, Peter Verhoef en Jan Duin.**

*Wild Horses is één van de meest lyrische songs van de Rolling Stones. Het lied klinkt zondag na de lezing over Simson, misschien wel de grootste vrijbouter (Rolling Stone) uit de bijbel. Het verhaal van Simson en de liederen van de Stones hebben mij (Nico) altijd aangesproken. Beiden horen bepaald niet bij het type ideale schoonzoon. Ze zijn eerder rouwdouwend dan braaf, eerder onnavolgbaar dan volgzaam, en in beiden zit veel energie. Zondag komen die twee voor het eerst bij elkaar . .*

Het leven van een kind is gemakkelijk  
De dingen die je wou heb ik voor jou gekocht  
Genadeloze vrouw, je weet wie ik ben  
Je weet dat ik je niet door mijn handen kan laten glijden  
Wilde paarden konden me niet wegslepen  
Wilde, wilde paarden, konden me niet wegslepen  
Ik zag toe hoe je je leed aan een doffe, zeurende pijn  
Nu heb je besloten om mij hetzelfde te tonen  
Geen brede uitgangen of hulp van achter de schermen  
Zouden me verbitterd doen voelen of jou onvriendelijk behandelen  
Wilde paarden konden me niet wegslepen  
Wilde, wilde paarden, konden me niet wegslepen  
Ik weet dat ik je tot een zonde en een leugen heb gedroomd  
Ik heb mijn vrijheid, maar ik heb niet veel tijd  
Het geloof is gebroken, tranen moeten worden gehuild  
Laten we nog wat leven, nadat wij zijn gestorven.  
Wilde paarden konden me niet wegslepen  
Wilde, wilde paarden, we zullen ze op een dag berijden  
Wilde paarden konden me niet wegslepen  
Wilde, wilde paarden, we zullen ze op een dag berijden



## BEEMSTERKERK, 5 SEPTEMBER: JUBILEUMDIENST 25 JAAR NICO EN MARIE SCHROEVERS

Muziek bij binnenkomst en welkom

Intochtslied "Wat is het goed om hier samen te zijn", Vers 1 solo, vers 2 en 3 allen

Kaarsen

V                    **Onze hulp in de naam van de Eeuwige God**

**Solozang, The Prayer (David Foster)**

Ik bid dat jij onze ogen zult zijn  
en ons in de gaten houdt waarheen wij gaan.  
Help ons wijs te zijn  
in tijden dat we het niet weten.  
En laat dit ons gebed zijn  
als wij de weg kwijt raken:  
  
Leid ons naar een goede plek.  
Begeleid ons met uw genade  
naar een plek waar wij veilig zullen zijn!

**Openingsgebed met Laat ons zingen van de dromen (melodie, Eens als de bazuinen klinken)**

**Spelenderwijs en solozang            Laat mij / vivre (naar Ramses Chaffy)**

Ik die zonder scrupules heb geleefd.  
Ik zou zonder wroeging moeten sterven.  
Ik ben heel vaak ten onder gegaan.  
Ik zou niet "nog meer" moeten roepen.  
Ik, de heiden, de arme duivel,  
die satan als een naïeveling beschouwde.  
Ik geef de geest, met mijn hoofd naar beneden.  
De dood trekt me bij de haren.  
  
*(Maar ik wil) Leven, leven. Zelfs zonder zon, zelfs zonder zomer  
Leven, leven. Dat is mijn laatste wil . .*



**Toelichting op de lezing**

**Geen heilige rest (Rechters 6, 15 ff)**

**Solozang Wild horses (Rolling Stones)**

**Een thuis, waar je wilt worden wie je kunt zijn (Lukas 15, 12)**

**Samenzang Freunde en Vrienden (Solozang Duits, allen Nederlands)**

**Overweging**

**Samenzang Zing, vecht, huil, bid (Ramses 1971)**

Voor degene in een schuilhoek achter glas  
Voor degene met de dichtbeslagen ramen  
Voor degene die dacht dat ie alleen was  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met 't dichtgeslagen boek  
Voor degene met de snelvergeten namen  
Voor degene die 't vruchteloze zoeken  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.  
Niet zonder ons ..

**Collecte met orgelspel, “Wij moeten Gode zingen”.**

**25 jaar herderen in de Beemster, wat woorden en een zegen toe!**

**Solozang Als de liefde niet bestond**

Als de liefde niet bestond zullen ze stilstaan, de rivieren  
En de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond  
Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten  
Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond zou de maan niet langer lichten  
Geen dichter zou meer dichten, als de liefde niet bestond  
Nergens zouden bloemen staan, en de aarde, zou verkleuren,  
overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan,  
als de liefde niet bestond . .

**Gebeden met Bless the Lord my soul;  
Onze Vader**

**Slotlied U zij de Glorie (Lied 634 allen)**

**Zegen**

**Solozang ten besluite . . verrassing 😊**



# BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

## KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148  
1462 HL, Middenbeemster

## KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum  
Ziekenhuisopname . . ?

Laat het ons weten!

[kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl)

Middenweg 148, 1462 HL MB  
tel. 0299 – 681393  
open: maandag 09:00 – 11:30

## PREDIKANT

### & Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403  
[nicoschroevers@gmail.com](mailto:nicoschroevers@gmail.com)

## KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 0299 - 683676  
[b.verkade@planet.nl](mailto:b.verkade@planet.nl)

## VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
[Marie-Luise-dow@quicknet.nl](mailto:Marie-Luise-dow@quicknet.nl)

## PASTORIE

Middenweg 183  
1462 HJ Middenbeemster

## Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39  
1461 AL Z.O. Beemster

## KERKENRAAD

secr. Helen Brix, 0299 – 681393  
[hmvbrix@outlook.com](mailto:hmvbrix@outlook.com)

## BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,  
[remostrijker@classiclino.nl](mailto:remostrijker@classiclino.nl)

## REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

### Kerkelijke Bijdrage of gift:

**NL33 RABO 0342 3014 03**

**tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

### Collecte-giften:

**NL18 RABO 0356 9160 81**

**tnv Diaconie PKN Beemster**

