

BEEEMSTERKERK 122^{ste} nieuwsbrief november 2022

GEDACHTENIS



Alleen de grenzeloze kan dit dragen:

HET JAAR WORDT OUD. EN MOE WORDEN DE MENSEN.
De bomen vallen uit. - Land ligt voor dood.
De dagen somberen. En zonnen wenden.
De horizon vlamt angstig, bloedig rood.

Het zijn de tekens die wij wel herkennen,
maar ergens duurt die herfst al heel dit jaar.
Geen hart of ogen zullen er aan wennen.
Drie uren vliegen van hier is het maar.

De zonnebloemen liggen platgeslagen,
alsof het laatste licht is uitgedoofd.
Er zijn geen grenzen meer, alleen maar vragen,
en de ontheemden vluchten naar hun hoofd.
Alleen de grenzeloze kan dit dragen:
rooft men zijn land, - nooit wordt zijn ziel geroofd.

Het was een bewogen week. Zojuist hebben wij afscheid genomen van Fred van Tongeren, samen met Helen tot begin oktober deel van de kerkenraad. Fred overleed acht dagen na de diagnose slokdarmkanker. Het ziekteproces was al een trein die steeds meer vaart nam en door een steeds dreigender landschap reed. En telkens als je even adem wilde halen zakte je weer door een bodem heen. Bij alle verbijstering om zijn overlijden en om de snelheid van het ziekteverloop hebben wij bij zijn afscheid vooral het leven op de stoel gezet. Lang leve het leven (Viva la Vida) was de muziek waarmee Fred werd binnengedragen. Met U zij de Glorie is hij uitgedragen. Zijn plek op de begraafplaats geeft tussen de bomen precies zicht op onze Keyserkerk. Wij zullen hem daar niet vergeten.

SLAAN EERSTE PAAL: DONDERDAG 1 DECEMBER, 15.00 uur

Vanwege de uitvaart en omdat deze week een kerkblad is uitgekomen is deze nieuwsbrief kort. Hieronder nog wel de namen die zondag aanstaande zullen klinken en de liturgie voor zondag. Nog iets over het slaan van de eerste paal, dat is niet op vrijdag, maar op donderdag 1 december, 15.00 uur op het bouwterrein. Er zal iemand aan de Rijperweg bij de bouwweg. Daaraan kunnen auto's en fietsen ook staan.

Wilt u erbij zijn, graag doorgeven aan: paulatuinder@gmail.com

MEELEVEN . .

Aanstaande zondag is het Gedachtenis van gestorvenen. Wij staan stil bij wie zijn weggevallen uit het gewone leven om ons heen, maar wie wij nog steeds meedragen in hart en gedachten. En die ons ook dragen. Voor hen allen steken wij een kaars aan om hun licht en de warmte weer even zichtbaar en voelbaar te maken en wij noemen de namen van wie het afgelopen (kerkelijk) jaar vanuit ons midden zijn gestorven. Vanuit onze gemeenschap en vanuit ons leven zoals wij zondag samen zijn. Hieronder de namen die dit jaar zullen klinken . .

Geuch Tuil

Biru Gameda

Luit Jan Bakker

Cornelis de Waal

Hans Ulrich

Joris Georgius Cornelis Ruijter

Wim Ton

Hilda Reijm

Jan Dolf Michiel van den Eerenbeemt

Hilberta Frederika Breebaart-Luinge

Adrie Klok - Seibert

Jan Waal

Aaf Lagerburg Kramer

Jannie Kodde - Gunter

Coos Noome - Schagen

Jan Hartman

Johanna Anna Ootes – Tol

Peter Ernsting

Maarten Kalisvaart

Marie Muntjewerff - Beets

Bep Bakker – Verweij

Bert Verleur

Willy Francina Reinders van Eijl

Beemster, 20 november 2022, GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN

Muzikaal worden wij begeleid door Lisanne Koot op Harp, door Femke Leek, solozang en door Henk Gemser, orgel.



KIJKEN MET JE HART

Orgelspel vooraf

Een harp maakt het stil River flows in you (Yiruma)

Welkom en samenzang Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601, vers 1 solo, vers 2 allen)

V Onze hulp in de naam van de Eeuwige God

Openingsgebed beantwoord met solozang, The prayer (David Foster)

*Ik bid dat jij onze ogen zult zijn
en ons in de gaten houdt waarheen wij gaan.
Help ons om wijs te zijn in tijden dat we het niet weten,
en laat dit ons gebed zijn, als we de weg kwijt raken:
Leid ons naar een goede plek, begeleid ons met uw genade.
Geef ons geloof zodat we veilig zijn.*

*Ik bid dat we jouw licht vinden en het in ons hart houden.
Wanneer de sterren uitgaan, elke nacht en als schaduwen onze dagen
vullen. Laat dit ons gebed zijn: Leid ons . .*

*We vragen jou, dat ons leven vriendelijk is
en dat je ons van bovenaf in de gaten houdt.
We hopen dat elke ziel een andere ziel vindt om van te houden.
Laat dit ons gebed zijn: Leid ons naar een goede plek.
Zoals elk kind zijn plaats moet vinden,
Begeleid ons met uw genade.
Geef ons geloof zodat we veilig zijn.*

Spelenderwijs

Samenzang Bron van liefde, licht en leven (Lied 793, vers 1 solo, vers 2 allen)

Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven, door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen, al gaat zelfs de liefste heen
Liefde zal ons nooit verlaten, Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven, laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen, zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen, liefde heeft de eeuwigheid.

Inleiding op de lezing

Evangelielezing Kijken met de ogen van je hart
(Het verhaal van de Emmausgangers)

Samenzang Er is een stad voor vriend en vreemde (solo de verzen, allen het refrein)

Overweging

Samenzang Ga maar gerust (vers 1 solo, vers 2 allen)

Collecte met harpspel,

Gedachtenis van de gestorvenen (met tussendoor, 'Heer, herinner u de namen', Lied 730)

V Laten ook hier de namen genoemd blijven, van wie gestorven zijn ...

Samenzang Heer, herinner u de namen (en aansteken van de kaarsen)

V Wij gedenken ...

Harpspel Sur le fil (Yann Thiersen)

V Dan is er nu gelegenheid om een kaars aan te steken
voor allen die gestorven zijn, maar nog zozeer leven in de ons hart en onze gedachten.
Gedachtenis brengt muziek in de lucht.

Harp en solozang Avé Maria (V. F. Vavilov / G. Caccini)

ONZE VADER

Slotzang U zij de glorie (Lied 634)

Zegen en orgelspel bij het uitgaan



BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Een link naar de foto 's van de kerkdiensten: [Foto's | Beemsterkerk](#)

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKENRAAD

Scriba Paula Tuinder
paulatuinder@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

Kerkelijke Bijdrage of gift:

NL33 RABO 0342 3014 03

tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81

tnv Diaconie PKN Beemster



Volg ons op
Facebook:
www.facebook.com/beemsterkerk1/
of kijk op onze
website:
www.beemsterkerk.nl/

 **beemster**
z-inn kerk

