

BEEMSTERKERK 144^{ste} nieuwsbrief

HEELHEID (VOOR)BIJ ALLES WAT BREKEN KAN

Afgelopen week zou de nieuwe kerkbode uitkomen. Door problemen aan de (nota bene) nieuwe printer is dat niet gelukt. Wij gaan er vanuit dat de kerkbode begin volgende week wel op de mat ligt. Ontvangt u geen kerkbode? Hij staat digitaal op de website. Een gedrukt exemplaar ontvangen? Geef het door als reactie op deze nieuwsbrief.

Aanstaande zondag is er weer een doorloop van Blitskikker. Zij gaan al vroeg opbouwen. Houdt u daar rekening mee met de auto. Er kwam wel op het plein geparkeerd worden, maar beperkter dan anders, en haalt u de auto na de koffie de dienst weer snel weg.



Vorige week na afloop van het Korenfestival bereikte ons het bericht dat onze organist Henk Gemser ervoor gekozen had om niet meer verder te leven. In de dienst de dag erna hebben wij dit met elkaar gedeeld. Dat was voor allen een enorme schok.

Gisteren vond de uitvaart van Henk plaats in de Christoforus in Schagen. Tjeerd van der Ploeg bespeelde Henk 's geliefde orgel aldaar. In de dagen ervoor bleek hoe Henk had toegeleefd naar het moment 'dat het allemaal niet meer hoefde'. De rugzak waar-mee hij in een onveilige kinder- tijd werd opgezadeld heeft hij nooit meer afgekregen. Het geluk en de geborgenheid die hij ge-zocht heeft kon hij nooit duur-zaam vinden. Het gemis wordt daarmee niet minder, wel zachter.

Aanstaande zondag zou Henk spelen. Fijn dat Jan Pronk dit kon overnemen. In de dienst van zondag komen nu plotseling 'twee kleuren' bij elkaar. Het feestelijke van de musicaltieners die, zoals eerder gepland, het tweede deel van hun musical komen zingen en de herinnering aan Henk die om een meer ingetogen sfeer vraagt. Een brug tussen beide zijn de verhalen van Petrus en Jozef. Op Goede Vrijdag zwoor Petrus tot drie keer toe niets met Jezus te maken te hebben. Hoe moet zo iets weer goed komen? Dat is ook de vraag bij het verhaal van Jozef die door zijn broers verraden en verkocht naar Egypte. Petrus krijgt na de dood van Jezus drie keer een vraag gesteld als heel-makend. Jozef gunt zijn broers een tweede kans.

De kerkbode die maar niet af kwam kan maandag 10.30 door de bezorgers opgehaald worden

We waren zelfs een avondje eerder begonnen, maar de nieuwe kopieerder liep steeds vast. Het duurde even voordat er een monteur bij kon komen. De monteur was nog niet weg of dezelfde problemen kwamen terug. Met behulp van het administratiekantoor van o.a. Dick Pronk, de zoon van Jan en Aagje, is het toch nog goed gekomen. Wij mochten de laatste pagina 's daar kopiëren. Tot ook hun inkt op was ☺, en Jany eindelijk naar huis mocht. De kerkbode wordt maandag vroeg geraapt, geniet en gebundeld en kan dan rondgebracht worden. Dan heeft u toch nog vers nieuws.

Het Beemster Korenfestival was een prachtig eerste jubileumsfeestje



Dertien koren, waaronder een koor begeleid met accordeons en één begeleid met een volledig combo, gaven evenzoveel kleine concertjes in een door Ranonkel mooi versierde Keyser! Het publiek was zo talrijk gekomen dat wij het eerste blok zelfs wat bezoekers niet konden plaatsen. Ook de staplaatsen waren vol. Maar heel veel mensen hebben wel genoten. De organisatie is van plan om dit over ongeveer twee/drie jaar weer te herhalen. Een mooi feest!

Beemster Bakt – doe mee en proef mee op 30 april

Beemster bakt, oftewel bakken voor Blitskikker is het volgende feestje. Bakkers worden opgeroepen om op zondag 30 april tussen 13.30 en 14.30 een zelfgebakken taart naar de Keyserin te brengen. Die wordt vanaf 15.00 geproefd door iedereen die zin heeft in een kopje koffie en een stukje taart. Het publiek mag de lekkerste taart kiezen en een jury met een bakker van Santé en met Oud-burgemeester Harry Brinkman kiezen de overige vier winnaars. Voor iedereen is er een prijsje en natuurlijk de eer. De winnaars mogen ook op kosten van de organisatie een bruiloftstaart bakken voor de vorstellingen van Blitskikker.

HISTORISCHE KERKDIENT – kleding en koetsjes

Zondag 21 mei is er nog één keer een historische kerkdienst. De afgelopen edities hebben zelf ook geschiedenis geschreven. Wat een stralende kostuums! Vooral de edities van 1999 en 2012 waren memorabel! Deze, in het kader van 400 jaar Keyser, zal dat zeker ook zijn. U doet toch ook mee.

De koetsjes

Het is de bedoeling dat er weer koetsjes gaan rijden om kerkgangers in historische kledij naar en van de kerk te vervoeren. De precieze opstapplaatsen worden bekend gemaakt aan degenen die zich opgeven om met de koets te rijden.

Graag een mail naar: Peter.Leek@hetnet.nl (of telefoon pastorie:0299 – 681403)

Wat als u geen kostuum in de kast hebt:

Bert van der Veen biedt zijn kostuum aan voor een liefhebber. U kunt Marie daarop aanspreken, of op een andere manier 'contacten'.

Verhuur: **Maskerade Kledingverhuur (renaissancekleding en meer!)**
Edisonstraat 3, 1704 RL HEERHUGOWAARD
contact@maskeradekleding.nl

Nog wat nieuws

Aanstaande dinsdag wordt de foyer gebruikt voor filmopnamen voor de nieuwe Nederlandse drama serie Een Grote Familie.

Het kinderdoek hangt!

Het doek, versierd door kinderen van de Basisscholen in Beemster hangt in de kerk. Het is wel wat lang. Toen het doek ontworpen werd ging de kunstenaar er nog vanuit dat het boven het raam bevestigd zou worden. Dat lukte niet. Nu is het bevestigd zoals ook de verduisterende gordijnen voor Blitskikker bevestigd worden. Daardoor rolt het doek als een loper langs het raam, wat ook weer wel mooi is. Wat hebben de kinderen goed gewerkt!

BLITSKIKKER gordijnen en podium nu al in de kerk!

Met behulp van Beemster ondernemers Willem van Eck en Jikke van Lienen zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor Blitskikker. Aanstaande zondag is er immers weer een doorloop, de tweede en voorlaatste. Het wordt steeds echter, met fanfare, band en kinderkoor er ook al bij, en met licht en geluid. Daarom dus de twee podia in de kerk, want bij Blitskikker zal overdwars gespeeld worden. De komende weken blijven de podia en de gordijnen hangen. Na de laatste doorloop op 14 mei wordt alles dan weggehaald, zodat de Historische Kerkdienst in een mooie, oorspronkelijke kerk plaats kan vinden. Daarna gaan wij bouwen "voor het echie". Zondag 4 juni is de generale. Wat gaat het nu snel!

EEN RIT LANGS DE BEEMSTER TULPENVELDEN

Met een gezellige nazit en u wordt opgehaald en thuisgebracht – er zijn nog wat plekken. Geef u snel op

BEEMSTER BOLLENTOCHT!

De Bollentocht, georganiseerd vanuit de Beemsterkerk, vindt dit jaar plaats op **zaterdag 29 april**. De Beemster "tocht der tochten", per auto met chauffeur, voert u door de b(l)oeiende Beemster polder langs wegen en velden met, hopelijk, gekleurde bollen. Gaat u dit jaar (weer) mee? Als deelnemer of chauffeur? Of wilt u een taart bakken? Geeft u zich dan nu op!

U wordt iets vóór 13.30 uur opgehaald en om ongeveer 16.00 uur weer thuisgebracht. We eindigen de tocht in de Z-Inn Kapel in Zuidoostbeemster waar we worden getraakteerd op koffie of thee met huisgemaakte taart.

Voor informatie en/of aanmelden (graag vóór 21 april) bij Aukje Greydanus,
E: aukjegreydanus@gmail.com,
T: 06 2009 5403.





Jan Pronk heeft de plek van Henk achter het orgel overgenomen. Solozang is er van Femke Leek.

Orgelspel bij binnenkomst

Welkom

Intochtslied Wat is het goed om hier samen te zijn, solo vers 1, allen vers 2 en 3

Kaarsen aansteken

Samenzang Licht wat ons aanstoot in de morgen

V Onze hulp in de naam van de goede God

Openingsgebed afgesloten met solozang The Prayer (David Foster)

Inleiding op de lezing

Hoed mijn schapen (bloemlezing Johannes 21)

Samenzang Bron van Liefde, licht en leven (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Het verhaal van Jozef en . . hoe het weer goed komt

Enkele liedjes en een deel van het verhaal van Jozef vanuit de put tot onderkoning!

Collecte met solozang: Amazing Grace

Aansteken van een kaars voor Henk

Samenzang Vergeet niet hoe wij heten

*Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.
Zoud Gij ons niet meer weten dan waren wij gedoemd te sterven aan uw leven; maar zo Gij ons gedenkt, is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven, een paasdag die ons wenkt . .*

Gebeden met Prijs de Heer, mijn ziel, Onze Vader

Slotzang Dat wij elkaar ontmoeten allerwegen

Zegen gesproken en gezongen met harp:

A Clare Benediction (De zegen van St. Clara, John Rutter)

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

De website is weer wat verfrist. De foto 's staan in het uitklapmenu van de Keyser

Of gebruik de volgende link: <https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . . ?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKENRAAD

Scriba Paula Tuinder
paulatuinder@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclino.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

Kerkelijke Bijdrage of gift:

NL33 RABO 0342 3014 03

tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81

tnv Diaconie PKN Beemster

Volg ons op
Facebook:
www.facebook.com/beemsterkerk1/
of kijk op onze
website:
www.beemsterkerk.nl/



