

ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL



**Vrede en vertrouwen
KERST 2023 en op naar 2024**

KERST ALS EEN FEEST VAN VREDE EN VERTROUWEN

Engelen komen in bijbelverhalen niet langzaam aanzetten. Ze zijn er, plotseling. Zo lijkt het ook wel eens met kerst. De Sint is het land nog niet uit, of kerst staat meteen voor de deur. Je kunt dat ook anders beleven. In de rubriek KOUDWATERVREES een pleidooi voor een langzame gang naar kerst, en daarmee ook naar het nieuwe jaar, 2024. Wat gaat het ons brengen? Vrede in Oekraïne en Israël, een nieuwe regering in ons land.

En hoe staan wij persoonlijk op die drempel. Het verhaal van kerst nodigt ons uit om geschiedenis niet als iets te zien wat met name boven ons hoofd bepaald wordt. Het is vooral afhankelijk van wat wij doen, zeggen, dromen en volhouden. Voor onszelf en met elkaar. Het begint niet met de keizer van Rome, maar met het kind in de kribbe! Zo willen wij ook dit jaar kerst weer vieren: in kerstmiddagen voor ouderen, met een kerstfeest met de kinderen en in tal van kerstdiensten met veel verschillende koren. Dit is het eerste jaar zonder Oliebollenactie, maar op oudjaar besluiten wij wel met oliebol het mooie feestjaar 400 jaar Keyserkerk!

KOUDWATERVREES OVERWINNEN	pg 3
KERST IN DE KEYSER 2023	pg 5
REALISTISCH OP WEG NAAR 2024	pg 6
VAN DE KERKENRAAD	pg 7
MEELEVEN MET LIEF EN LEED	pg 10
EEN KERSTGROET UIT DE PASTORIE	pg 12
BIJ DE KERKDIENTEN	pg 13
KERKDIENTEN	pg 14

SLUITING volgende kerkbode 28 jan. **UITKOMST** 1 febr. copij: nicoschroevers@gmail.com.
VERSPREIDING EN PROBLEMEN: Aagje Pronk Zuiderpad 65, 1461 BS ZOB, 0299-427 010

KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster
Marieschroevers@gmail.com

KERKELIJK BUREAU
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
Middenweg 148, tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

KERKENRAAD
Scriba Paula Roelen (paularoelen@gmail.com)
Voorzitter Beheercollege: Remo Strijker,
remostrijker@classiclimo.nl

PREDIKANT (& verhuur)
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER
Kerkelijke Bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 3014 03
tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

KOSTER KEYSERKERK
Anita & Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster

KOUDWATERVREES . . . OVERWINNEN, DAN KOMT DE WARMTE

De eerste advent was laat dit jaar. Net voor Sinterklaas, 3 december. Sommigen willen voor de sint nog niets van kerst weten. Zelf pas ik de sint moeiteloos in, in het mooie feest van verwachting wast advent is. En advent is vooral ook de tijd krijgen . . .



Voetje voor voetje

Ik behoor niet tot het gilde van dapperen, dat nu nog steeds regelmatig een baantje trekt in de ringvaart. Maar als ik koud water inga, doe ik dat altijd heel langzaam. Voetje voor voetje, en af en toe even stilstaan om te wennen aan het koude water wat je steeds meer omgeeft. Ik ga voetje voor voetje uit respect voor het koude water, maar ook omdat dat mij het beste ligt.

Omdat ik zelfs van dat langzame geniet. Dat koude water is dan als een mantel die ik heel steeds meer als gegoten om mij heen sluit.

Op eenzelfde manier stap ik ook het liefst het verhaal van kerst in. Daarom geniet ik ook altijd enorm van de weken van advent als voorbereidingsweken voor kerst. Ik geniet daar thuis van, als ons huis steeds meer in de sfeer van kerst komt: Engeltje voor engeltje, lichtje voor lichtje, en op een gegeven moment dan de boom. Voetje voor voetje dichterbij kerst. Omwille van dat geleidelijke geniet ik ook zo van het evangelie van Lucas wat ons tijdens onze adventsdiensten ook stapje voor stapje dichterbij kerst voert.

Dan beginnen wij met de priester Zacharias, die vooral ook oud is, omdat hij meer openstaat voor het verleden, dan dat hij uitziet naar wat komen gaat. Met Zacharias kun je het goed over vroeger hebben. Hij heeft behoorlijk wat meegemaakt, en kan je ook vertellen hoe God in zijn verleden een rol heeft gespeeld. Met vooruitkijken heeft Zacharias het moeilijker? Of God in de toekomst nog iets van hém wil? En überhaupt, wat hij verwacht van die toekomst?! Zijn verwachtingen zijn klein geworden. Ja, misschien verwacht hij wel meer onheil dan heil. En of God daar iets aan kan veranderen? De God van Zacharias is ook ouder geworden. Daarom aarzelt Zacharias als de engel hem vraagt om in het koude, ongewisse water van iets nieuws te stappen. Zacharias heeft koudwatervrees. Het liefst blijft hij veilig aan wal staan. Nog liever zou hij vertellen hoe hij vroeger wel dat koude water instapte, onbevreesd. Toen hij nog jong was!

Oud echtpaar

De engel ziet en hoort dat aan. Misschien had hij ook niets anders verwacht. Maar hij schrijft Zacharias niet meteen af. Hij geeft hem tijd. Geen tijd om te babbelen, van hoe het was. De engel maakt hem stil. En in die stilte zal Zacharias het stof van zijn ziel kloppen. De macht der gewoonte zal zijn macht over hem verliezen. In stilte zal hij zijn verlangen weer vinden. Net als deel van een oud echtpaar, wat altijd samen, plotseling even uit elkaar is . . . En dan opnieuw voelt wat liefde en samen werkelijk is.



Zo ook Zacharias. Hij is niet alleen met zijn vrouw, maar ook met zijn God als een oud echtpaar geworden. En dan weet je wat je aan elkaar hebt, maar hoeveel ruimte er nog is voor iets totaal nieuws? Daar heeft Zacharias koudwatervrees.

En het mooie is, daarmee mag ook onze koudwatervrees er zijn. Hoe zit het met onze verwachtingen van wat komen gaat? Zijn die opgewekt als een jong huppelend meisje Maria? Of zijn onze verwachtingen meer als oud en aarzelend geworden, zoals bij Zacharias. En dan heb ik het over verwachtingen in alle opzichten. Wat wij van onszelf verwachten, wat van onze omgeving en wat van de wereld? En verwachten wij nog echt iets van God?

Bestaat er een engel die ons nog echt kan raken

Wij hebben vaak allemaal al behoorlijk wat meegemaakt. In ons eigen leven, sommigen ook binnen onze Beemsterkerk. Zou de zoveelste gang naar kerst daar nog iets gaan veranderen? Bestaat er een engel die ons nog echt kan raken en verleiden? Zullen wij bij die herders horen die dit jaar hun hemel open gezongen krijgen? Of willen wij dat eigenlijk ook helemaal niet, of niet meer? Willen wij het diepere water in? Of willen wij liever veilig aan de kant blijven? Met af en toe één teentje in het water? Om dan even te rillen, en te voelen dat je nog echt leeft?

Pas als je door bent zul je de warmte voelen

De engel Gabriël, gabber van God, is in principe ook onze gabber. Hij heeft het best met ons voor. En dat beste is, dat wij ook dit jaar weer voetje voor voetje het koude water van kerst ingaan. Ik zeg koud, want pas als je echt door bent zul je de warmte voelen. Het water, de goede God, als een mantel om je heen, en ook af en toe als een gezamenlijke mantel. En dan een mantel die niet knelt, maar die je alleen maar draagt en omgeeft, en waarin je je als nieuwgeboren voelt. Want zo is dat als je eindelijk zwemt in koud water. Dan is de kou er even niet meer, omdat je lichaam zelf van binnenuit warmte gaat produceren. Het is alsof het koude water de warmte in je lichaam en in je ziel wakker kust. Ja, alsof je lichaam en je ziel alleen dan echt wakker zijn.

Daartoe nodigt de engel Gabriël ons uit. Kom je mee het diepere water in, of blijf je aan de kant staan? En je mag er dus met Zacharias even over nadenken? Doe dat wel in de stille oprechtheid van je hart? Hoe zit het met je verwachting? Wat verwacht je nog van het leven, wat verwacht je van je naast omgeving? Verwacht je nog iets van wat wij God noemen? Kan die nog wat bewegen? En wat mag je omgeving van jou verwachten? Niet persé in de sfeer van meer, alsof wij met zijn allen nogharder moeten hollen. Maar is er nog iets in je, wat er wel in je zit, maar wat er niet echt uitkomt. Iets nieuws, iets anders? Misschien al een ander manier van kijken, luisteren . . . ?



Als je daar soms even in stilte over mijmert in de oprechtheid van je hart, maar dat kan dus ook goed samen met iemand anders. Even elkaar tot engel! Dan zul je voelen, dat je al voetje voor voetje bezig bent dat koude water in te stappen.

En dan volhouden tot het warm wordt. Soms gaat dat helemaal vanzelf . .

KERST IN DE KEYSER met kinderen, gospels, stille nacht en vrolijkheid



KINDERKERST (kerst voor het hele gezin!)

Vrijdag 22 december, 19.00 uur Keyserkerk

Deuren open vanaf 18.30

De kinderen van het kinderkoor, dit jaar met versterking van jongeren van het tienertheater spelen en zingen het bekende kerstverhaal. Deze keer staan vooral de kinderen van Bethlehem centraal die hun ouders moeten ophalen uit hun eeuwige getel en gereken.



KLEINE KERST (met gospel-kerstliederen!)

Vrijdag 24 december, 10.00 uur Keyserkerk

De vierde advent valt dit jaar op de dag waar wij 's avonds de kersnacht vieren. Van oudsher is deze zondag ingetogen. Wij hebben er echter de laatste jaren al voor gekozen om deze zondag duidelijk 'te enten' op het aanbreekende licht van kerst. Als Kleine Kerst. Dat doen wij vanmorgen met de KERSTGOSPELS van B-Star



KERSTNACHT 2023: VREDE EN VERTROUWEN

Zondag 24 december, 22.00 uur Keyserkerk

Deuren open: 21.30; Kerstzang vanaf 21.40

met Noord-Hollands Selectiekoor, Ruud Ootes, trompet en Femke Leek, solozang.

In de nacht der nachten is het een drukte van belang. Engelen zingen de hemel open, iedereen is onderweg. Herders, in het open veld ontvangen de engelenboodschap van vrede en vertrouwen en geven deze door..



KERSTMORGEN 2023: VROLIJK KERSTFEEST

25 december, 10.00 Keyserkerk

met Projectkoor Beemster & Femke Leek, solozang.

Kerst is het feest van de stille nacht, maar het is ook een blij feest. Merry Christmas. Op de morgen van kerst vieren wij die blijheid te midden van alle ernst en zwaarte in de wereld dichtbij en ver weg. Muziek is er van het Projectkoor Beemster en van solisten.



OUDDJAAR 2023: AFSCHIED 400 JAAR KEYSER

31 december, 10.00 Keyserkerk

met Carel Kraayenhof, bandoneon, Lianne Koot, harp en Femke Leek, solozang

Wij nemen feestelijk afscheid van 2023, een jaar van bouwen, restaureren én jubileren! Met veel muziek en een lekker oliebolletje bij de koffie.

REALISTISCH OP NAAR HET NIEUWE JAAR: 2024

Realisme in De Keyserin

Afgelopen mei nam Tiny Mol (1938) na 21 jaar afscheid als pianiste van het Beemster Kinderkoor. Maar zij zit niet stil! Naast pianospelen staat zij sinds vijf jaar ook achter haar schildersezel. Geïnspireerd door haar leermeester heeft zij het Realisme geheel onder de knie gekregen.

Tiny: Toen ik op mijn 80ste begon met schilderen had ik geen idee of het me ook echt zou gaan lukken. Van docent Cas Waterman uit Volendam heb ik het 'licht-donker' principe geleerd. Alles wat diepte moet krijgen maak je donker en alles wat op de voorgrond moet komen kleur je lichter. Als je zo aan de gang gaat, zie je de voorwerpen gewoon op het doek verschijnen," aldus Tiny. "Het is magisch als dat lukt!"

Op dit moment exposeert zij haar Stillelevens in de Keyserin, naast de Keyserkerk. Deze kunstwerken zijn helaas niet te koop: "Ik geef ze dit keer cadeau aan mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ik vind het wel leuk om mijn werk te exposeren. De expositie 'Realisme' van Tiny Mol-Groot is tot en met januari te zien. Geopend op zondagen en op afspraak. 06 – 4346 1839.



PROJECTKOOR BEEMSTER: AFSCHEIDSPROJECT MARGREET DRIJVER

Wekelijks op zaterdag vanaf 13.00 – 14.45 vanaf 3 februari 2024

Op zondag 25 december zingt het **Beemster Kerstprojectkoor** mee in de kerstmorgendienst. Daarna even pauze. Begin februari start het nieuwe project. En wat voor project! Het is het laatste wat wij onder leiding van onze dirigente Margreet Drijver gaan zingen. Haar man gaat met pensioen en dat is voor Margreet zelf ook een goed moment om het koorstokje aan de wilgen te hangen. Voor ons heel jammer, maar wij gaan voor een heel mooi laatste project. Zing nog één keer mee!

De repetities zijn op zaterdag en lopen van 3 februari tot begin april. Het project wordt afgerond op de zondag na Pasen (7 april) en op 14 april. Dan is 's middags het grote afscheidconcert samen met de andere koren van Margreet. Dat wordt zeker heel feestelijk en bijzonder.

Het hart van het repertoire bestaat uit de Duitse Mis van Franz Schubert. Daaromheen nog één of twee mooie liederen met Femke Leek als soliste.

Voor meer informatie en voor opgave: marieschroevers@gmail.com

De kosten voor het project zijn in principe 35 euro. Degene voor wie dit een belemmering is kan dat graag doorgeven aan Marie.

Wie iets meer kan geven is ook van harte daartoe uitgenodigd.

VANUIT DE KERKENRAAD

Het doophek is naar achteren verplaatst om ruimte te maken voor kerst. Met vrijdag 15 december de kerstmiddag en de dagen erna twee mooie kerstconcerten. Vrijdag 22 december de Kinderkerst en vervolgens de feestelijke diensten van kerstnacht en kerstmorgen . .



Het was een behoorlijke klus, maar met vereende krachten is de kerstboom weer neergezet in de kerk. Inmiddels is de boom versierd. Kerst kan beginnen! En dat begint traditioneel met de twee kerstmiddagen in kapel en kerk. Het concept is dit jaar iets gewijzigd. In plaats van twee pauzes is er een inloop met koffie vanaf 14.00 uur en maar één pauze. Het zijn gezellige, sfeervolle middagen. Welkom. Probeer het eens!

Vervolgens rolt kerst verder. De vierde advent valt op zondag 24 december. Om 10.00 is er dan de zondagse dienst. Dit keer als Kleine Kerst met Gospelkoor. 's Avonds dan de Kerstnacht om 22.00.

Dit jaar voor het eerst in decennia geen oliebollenactie. Maar de oudejaarsdienst op zondag 31 december sluiten wij het Jubileumjaar 400 jaar Keyser feestelijk af met een oliebol van Bij Moeders. Dus geen actie, maar wel een lekker bolletje!

Onderhoud

Het is de bedoeling dat deze week de muren nog gewit worden. Zoals eerder geschreven hebben wij wat pech met het schilderwerk in de kerk. De hogere delen zien er mooi uit, maar het deel onder de ramen, wat het laatst geschilderd is bladdert er veel te snel weer af. De verfleverancier Remmers beraadt zich op een oplossing. Dat zal nog wel wat tijd vergen. In de tussentijd komt de schilder nog een keer zodat het er in elk geval in de feestdagen mooi uitziet. Dat is de bedoeling, maar het is wel passen en meten om een goede moment te vinden. Het Glas-in-lood wat plotseling los zat is wel hersteld en teruggeplaatst.

Een veiling vol gemeenschap

Rond Sinterklaas bereikte ons het mooie bericht van enkele giften vanuit de Gemeenschapsveiling van afgelopen oktober. Ook Projectkoor en Kinderkoor kregen een mooie gift.

De Sint in de Keyser

Over de Sint gesproken! 5 December werd hij door heel veel kinderen, ouders en grootouders welkom geheten in onze mooie kerk in Middenbeemster. Buiten was het koud en guur, binnen kon de goedheiligman nog wat warmte tanken voor de lange rit door het steeds groter wordende dorp. Er werd veel gezongen en kinderogen straalden . . .

Op naar een nieuwe predikant

Deze week is er een gesprek met het zogenaamde Classicale College voor Behandeling Beheerzaken. Zij beoordelen de financiële positie van de gemeenten die een predikant willen gaan

benoemen. Het voorwerk is gedaan, een tien jaren begroting, de opbouw van kerkelijke bijdragen in leeftijdsopbouw etc. Wij gaan voor een positieve beoordeling in één keer. Dan kan het beroepswerk verder. Het kan ook zijn dat er nog aanvullende vragen zijn . . .

De contouren worden zichtbaar



1 december 2022 werd de feestelijke eerste paal geslagen van het appartementencomplex in de Keyser wat wij als kerk bouwen om met het rendement nog lang een waardevolle en goede plek in de Beemster te kunnen zijn. Inmiddels is de bouw zover, dat alles wind -en waterdicht is. Het tegelwerk is af, de liften zitten erin, de eerste steigers zijn afgebouwd en binnenkort is er een eerste rondgang met de huurders.

De bouw om de appartementen heen zal in de loop van 2024 beginnen. Er zijn met de Beemster Compagnie en met de bouwer KBK goede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. De meeste appartementen zijn verhuurd. Eén reserveren wij voor de nieuwe predikant.

Met veel dank ontvangen en met veel plezier gegeven

De bouw van de appartementen brengt ons aan de rand van onze financiën. Dat is niet erg, daar is op gerekend. Immers, over het bouwdepot (hypotheek) die wij hebben afgesloten voor de appartementen betalen wij een kleine 5 % rente. Daarom wilden wij dit depot zo klein mogelijk houden. Bij de bouw kwamen nog de kosten voor het groot onderhoud van de kerk in 2022 en 2023 en de onverwachtse sterk gestegen kosten voor gas en elektra. Des te fijner is het dat wij deze maanden maar liefst vier legaten en erfenissen mochten ontvangen van in totaal zo 'n 100.000 euro. Wij hebben deze met heel veel dank ontvangen!

Dankbaar zijn wij ook voor de subsidies die nu binnenkomen voor het groot onderhoud. Ook voor de elektrische stralers die wij in januari willen installeren hebben wij een eerste gift ontvangen van 5000 euro uit het Coöperatief Dividend van de Rabobank! Dit zijn stuk voor stuk grote bedragen, maar wij zijn ook blij met alle kleine giften!

Gelukkig kunnen wij samen als gemeenschap ook **geven**. Zo gaan er dit jaar 110 stollen van bakker Mastenbroek naar de klanten en de vrijwilligers van de voedselbank. Als extraatje rond kerst. Voor elke stol gaat er verder een groot bedrag naar Stichting Kika: alle kinderen kankervrij!

Kerkelijke Bijdragen 2023 overmaken– Doe het nog snel

Patty Reinders, onze administratrice, sluit deze weken haar administratie over 2023. Als u uw bijdrage 2023 nog niet heeft overgemaakt, zou het fijn zijn als dit nog dit jaar zou lukken.

Op de drempel van oud en nieuw

Na de drukke decembermaand met veel 'Komt allen tezamen' begint het nieuwe jaar klein en fijn. De eerste kerkdiensten vinden plaats in de Kapel. Wij verwachten die weken de elektrische stralers in de kerk te kunnen installeren om ze dan te gaan gebruiken naast de bestaande verwarming. Wij kunnen nog niet alle stralers meteen op volle kracht gebruiken. De uitbreiding van het stroomnet verwachten wij pas begin 2025. Maar wij kunnen een begin maken.



Het jaar 2023 was in veel opzichten een intensief jaar voor onze Beemsterkerk. Er kwam veel bij elkaar. Een stevig groot onderhoud van de kerk, voor het eerst weer sinds 20 jaar. En dat terwijl wij net de toren voorzien hadden van een nieuwe trap. De energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne verplichtte ons om meteen de hele energiehuishouding van de Keyser om te gooien. En dan was er het Jubileumjaar met veel hoogtepunten in mooie samenwerkingen met derden. Wij realiseren 18 appartementen en wij hebben een mooie beroepingscommissie die zich sterk gaat maken voor een tweede predikant. Dat alles in één jaar, bijna onvoorstelbaar.

En dat alles in een behoorlijke onrustige wereld met boerenprotesten en klimaatzorg, met oorlogen in Oekraïne en in Israël-Palestina, terwijl de Coronacrisis nog zo kortgeleden is. In april werden wij geconfronteerd met de zelfverkozen dood van onze organist Henk Gemser. En lief en leed blijft ons begeleiden. Dat is goed, maar dat was dus ook wel wat veel dit jaar. Ook voor medewerkers, bestuurders en vrijwilligers.

2024 zal ook weer zijn eigen drukte kennen. Maar wij willen dat jaar wel bewust meer tijd nemen. Even uit de achtbaan stappen. Bezinnen, weer wat plannen (beleid) te maken voor de komende jaren. Hoe willen wij met elkaar gemeenschap zijn, waar gaan wij voor en hoe zetten wij het best een ieders talenten daarvoor in. Dus in 2024 wat minder grootse activiteiten, wat minder bouwwerkzaamheden, en wat meer . . . tijd.

Een glossy als toetje op een mooi Jubileumjaar

De glossy wordt de afsluiting van 400 jaar Keyser. Inmiddels zijn er al zo 'n twintig artikelen geschreven en er komen er elke week nog bij. Het wordt een mooi groot formaat tijdschrift, waarin de jubilerende Keyser op allerlei manieren centraal staat. Geen boek, wel een bewaar-tijdschrift. De geschiedenis komt aan bod en er komen een keur aan mensen aan het woord die op welke manier dan ook een link met de kerk hebben: kerkgangers, kosters, architecten, etc. etc. De band met de polder en het agrarische ommeland komt aan bod en bij dat alles veel mooie foto's van Dennis Atjak. Wij gaan voor een lancering op Pasen 2024.

FINANCIËN tot eind oktober

Kerkelijke bijdrage	€ 60.298,--	Overige giften	€ 10. 870,--
Solidariteitskas	€ 2.380,--	Collecte	€ 16. 457,--
Kerkbode	€ 4.964,--		

Dank voor alle bijdragen!

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .

Als het noodzakelijke is gedaan
en het onbelangrijke mag blijven liggen.
Als je het te vele hebt weggegeven
en het te weinige hebt gedeeld,
dan kan het feest beginnen!

December is de feestmaand. En laten wij dat feest vieren. In onze Beemsterkerk en ook daar buiten. Het feest met allen die ons lief zijn en vertrouwd, en af en toe ook een feestje met wie wij nog beter kunnen leren kennen. Feestjes rondom de tafel of voor een vuurtje binnen of buiten, maar ook zingend, luisterend naar mooie muziek. Wordt er nog gedanst . . ?

Daarbij zou je het feest soms ook wel willen overslaan. Omwille van wat er in je eigen leven gebeurt, of niet gebeurt, of om wat er in de wereld gebeurt. Dan lijkt feest vieren soms ongepast, of onbereikbaar, als (dit jaar) niet voor jou bestemd. En het dan toch doen! Hoe klein dan ook. Als herbergen dicht lijken te zitten en geborgenheid ver te zoeken is, is een stal, of een enkel kaarsje aangestoken in het donker soms al feest genoeg.



Zo willen wij als Beemsterkerk kerst vieren, verstild, maar ook uitbundig. Wezenlijk, maar ook gezellig. En laten wij elkaar een beetje meenemen in het feest, en zoveel mogelijk ons beste beentje voorzetten.

Ook als wij in december misschien afscheid moeten nemen van wie ons zo lief zijn, en wie wij zo graag nog meegenomen hadden in het nieuwe jaar. Ook als december gekleurd wordt door ziekenhuis, revalidatie, zorgen om geld, om geliefden, om zieke

schapen en koeien . . . laten wij het glas heffen: Op het leven! En dat lukt ook met spa rood.

En dan zingen wij op oudjaar de woorden die Dietrich Bonhoeffer ooit schreef in zijn cel kort voor hij terechtgesteld werd:

Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo
wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe
jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
O Heer, geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor
Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden die Gij hier in ons duister hebt gebracht. Breng als het kan ons samen, geef ons vrede. Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht

Ook de laatste weken moesten wij afscheid nemen. Vanuit de kerk van oud-burgemeester Wim Cattel en vanuit de kapel van Gerda Appelmelk- Veldkamp. Wij herinnerden ons de goede jaren die beiden in de Beemster hadden. Wim deels met de glans van een helikopterlanding op de ijsbaan tijdens het feestjaar 375 jaar Beemster. Gerda zo vaak genietend van het zonnetje bij het Zuiderhof, maar ook vertrouwd in de kapel.

Tijdens het afscheid van Gerda klonk o.a. een lied van de Amerikaanse Folkrock groep Venice. Met veel close-harmony klanken, zoals bij popgroep de Eagles, zingen ze in hun lied de Familytree over afscheid nemen als afsluiting en doorgang . .

Takken in de wind, nog steeds met elkaar verbonden
Nog één storm te doorstaan. We komen er wel doorheen.
Daarom zijn wij samen: Elkaar vasthoudend, om er weer
eentje los te laten die we niet zullen vergeten

Bloemen waren er afgelopen zondag voor **Pieter Boonstra** die afscheid moest nemen van zijn broer Jaap in Zuid-Afrika. De weken ervoor waren er bloemen voor **Piet Hopman** die ook in de medische molen zit, en voor **Ina Mooij**, die een ongelukje had bij het maken van een pietenpak. Bloemen waren er voor **Ank Pronk** en voor **Els Steen** die afscheid moest nemen van haar schoonmoeder. Zo leven wij mee bij lief, en vooral ook bij leed.

Pita Schipper 's gezondheid is kwetsbaar. Het ene moment lijkt ze er weer te zijn en geniet ze van het samenzijn met Jan en allen die haar lief zijn. Een volgend moment glijdt goed leven zomaar weer door je handen heen. Verwarrend, verdrietig, maar wat was en is er veel goed. Leven in al zijn vergankelijkheid.

Niet ieder 's naam kunnen wij hier onbekommerd schrijven. Hoezeer medeleven goed doet, soms wil je eerst iets zelf een plek geven voordat je steeds weer antwoord moet geven op de vraag, hoe het met je gaat. Zo leven wij ook in verborgenheid mee . .



Maar de dag komt, dan verlaat ik, voorzichtig,
maar ook met montere pas mijn eilandje

Dan kom ik weer tevoorschijn uit mijn verstoppiek
Zonder nog een keer achterom te kijken

Weerloos zal ik zijn en verwondbaar, ik weet het,
Alleen beschut door liefde (Lothar Zenetti)

Dat dit jaar als kleine kerstgroet. Het is goed om af en toe 'onder te duiken', even op adem en kracht te komen op een eiland in de tijd. Maar laten wij altijd weer tevoorschijn komen, zo mogelijk met montere pas! Hieronder een nog wat grotere kerstgroet.

**“Meeleven met lief en leed” staat ook vermeld in de nieuwsbrief.
Geef u daarvoor op bij Marie.**

In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers

KERSTGROET UIT DE PASTORIE

Vanuit de pastorie kijken we met een goed gevoel achterom. Het was me het jaartje wel! Een jubileumjaar, een bouwjaar, een jaar waarin wij op weg gaan naar een tweede predikant. En kerst betekent dan altijd nog een ‘eindsprint’. Vanmorgen is de kerstboom in Middenbeemster versierd, de Kapel klaargezet voor de eerste kerstmiddag. De pianostemmer is omgezet, omdat de schilder plotseling een gaatje heeft om de muren te komen witten. ‘White Christmas’! Piet van Paassen pakt het straatwerk bij de Keyserin op, om valpartijen te voorkomen. Vanavond een laatste kerkenraadsvergadering. Zo gaat het voorlopig door. Terwijl er al zoveel gebeurd is.

Bijna op het eind van het jaar zeggen wij graag DANKJEWEL aan al diegenen die zich met ons hebben ingezet in en vanuit onze mooie Beemsterkerkgemeenschap. Het jubileumjaar hebben wij nog nadrukkelijker dan anders samengewerkt met heel velen om ons heen. Dat is gelukt! Maar veel kwam ook neer om degenen die, vaak sinds jaar en dag, zich inzetten vanuit onze gemeenschap. Sommigen worden gevraagd. Zelden zegt iemand nee. Veel gebeurd ook in vaste structuren en roosters. En niet alles lukt, of gaat perfect. Er is tijd tekort om alles te doen wat wij belangrijk vinden. Niet alles krijgt voldoende aandacht. Dat nemen wij mee in een nieuw jaar!

Voor ons persoonlijk was 2023 ook het jaar waarin wij een week lang Marie’s verjaardag hebben gevierd met al onze (klein)kinderen op een mooie plek in Duitsland. Zo ’n familie is net een kerkgemeenschap. Niet iedereen is hetzelfde, of vindt hetzelfde leuk of belangrijk. En dan een week lang met elkaar optrekken? “Hebben wij ook tijd voor onszelf?”. Het werd een prachtige week, en de tijd die als vrij was ingepland, werd toch samen genoten. Eén van de hoogtepunten was een concertje van een oude DDR-held van Marie en de kinderen. Gerhard Schöne. Het eerste liedje droeg hij op aan de jarige. Hoe mooi! Hieronder één van zijn liederen: An mijn engel!

Hoe duidelijk voelde ik je als kind! Als mijn keel dichtgeknepen
was van angst, zong je met de tongen van engelen
en leidde mij zeker bij de hand.

Jij was het telefoontje en de liefdesbrief.
Je was de reddingslijn vanaf de diepte.
In vele lagen van droomvisioenen
Was jij de stem van de vriend die me riep.

Jij bent de zin die weer moed inboezemt.
Jij bent de arm die me niet wegduwt
Je bent een strijder van de waarheid en een metgezel,
Jij bent het mes dat de boeien losmaakt.

Als twijfel zit je vaak op mijn nek,
Maar je hangt ook als een ster van hoop in mijn blik.
In het routinematige van alledaagse machine
Speel jij graag het kleine ongelukje.

Jij was de stille drager van mijn last,
de koele schaduw en de late gast.
In het boek, de zinnen die wonden helen,
Ik vermoed dat je het zelf hebt geschreven.

Soms was je een valstrik, soms een wandelstok,
Het wonder dat ik niet had verwacht.
En leg ik mijn ledematen neer om te sterven
Zul jij de ladder uit mijn graf zijn.

DE KERKDIENTEN VAN ADVENT EN KERST & DE WINTER VAN 2024

Weet u nog hoe wij het jaar 2023 instapten? Dat deden wij met een reeks winterdiensten rond de zogenaamde jubileumjaren van de Keyserkerk. 1623 met William Shakespeare, 1723 met Antonio Vivaldi en verder. Ook 2024 beginnen wij 21 januari met een serie winterdiensten. Deze keer rond twee bijzondere begrippen uit onze Christelijke traditie: Hemel en Hel.



De wielervedstrijd Parijs – Roubaix: De hel van het noorden

Hemel en hel lijken niet echt een onderwerp voor een reeks feestelijke winterdiensten. Toch gaan wij ervoor. Uiteraard niet om de hel een comeback te geven als een vreselijke bestemming na de dood. Het spreken over hemel en hel is breder. Hemels is gaan staan voor meer dan goed, voor heelheid voorbij alle gebrokenheid. De hel heeft heel veel donkere contouren gekregen. Als het duistere en barbaarse van hoe mensen met elkaar kunnen omgaan, maar ook van het duistere wat mensen van binnenuit in hun ban kan trekken. De hel is soms ook iets wat apocalyptisch op ons af lijkt te komen. En dan is het spannend om die twee bij elkaar te houden. Licht in het duister! Zo wordt het al wat feestelijker . . .

Het nieuwe jaar beginnen wij met twee kerkdiensten in de Kapel met vertrouwde gastpredikanten. Daarvoor de laatste diensten van advent en die van kerst: rond Maria en Zacharias, herders en engelen, Jozef en de koningen/ wijzen uit het oosten. . .

Zondag 17 december – De engel van de opstandigheid

Maria is op weg naar kerst bepaald geen 'moedertje', eerder een 'behoorlijk radicale tante'.
Luister haar Magnificat maar. Elisabeth is weer heel anders 'opstandig'.

Zondag 24 december – De engel van de troost

Op de vierde advent verbreekt Zacharias zijn stilte. Hij is de roest kwijt van zijn ziel en de macht der gewoonte heeft hem niet langer in zijn macht. Wat hij zegt is duidelijk en . . . troostend

Zondag 31 december – De engel van de troost

Op de vierde advent verbreekt Zacharias zijn stilte. Hij is de roest kwijt van zijn ziel en de macht der gewoonte heeft hem niet langer in zijn macht. Wat hij zegt is duidelijk en . . . troostend

KERST EN WINTER IN KERK EN KAPEL

De diensten van de Beemsterkerk vinden zowel in de Keyserkerk als in de Z-INN Kapel plaats. Hou het schema er bij zodat u niet bij de verkeerde deur staat 😊

**ALLE DIENSTEN IN KERK & KAPEL ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN
EN TERUG TE ZIEN OP: KERKDIENTSGEMIST MIDDENBEEMSTER**

14 dec., 14.30 KERSTMIDDAG in de KAPEL (inloop vanaf 14.00)

15 dec., 14.30 KERSTMIDDAG in de KEYSER (inloop vanaf 14.00)

**17 dec. DERDE ADVENT De engel van de opstandigheid
10.00 KERK met Femke Leek, solozang**

**22 dec. KINDERKERST met Beemster Kinderkoor
19.00 KERK De kerk open vanaf 18.30**

**24 dec. VIERDE ADVENT / KLEINE (GOSPEL) KERST
10.00 KERK met de B-STAR Gospel & Soul Singers**

**24 dec. KERSTNACHT 2023 met het NH Selectiekoor
22.00 KERK Ruud Ootes, trompet & Femke Leek, solozang**

De kerk open vanaf 21.30 – Kerstzang vanaf 21.40

**25 dec. KERSTMORGEN 2023
10.00 KERK met Beemster Projectkoor, & F. Leek, solozang**

**31 dec. OUDEJAARSDIENST Afsluiting 400 jaar Keyser
10.00 KERK Carel Kraayenhof, Femke Leek, Lisanne Koot**

7 jan. DIENST met Grete Verheij 10.00 KAPEL

14 jan. DIENST met Carina Kapteijn 10.00 KAPEL

21 jan. FEESTELIJKE WINTERDIENST 10.00 KERK

28 jan. FEESTELIJKE WINTERDIENST 10.00 KERK