

# BEEMSTERKERK 174<sup>ste</sup> nieuwsbrief

## DE WINTER VAN 2024



Na twee kerkdiensten in de Kapel komen wij aanstaande zondag voor het eerst in 2024 in de kerk bij elkaar voor het begin van een aantal winterdiensten. En winter is het. Zeker voor wie zoals wij een tweetal weken in Namibië is rondgetrokken bij temperaturen van tegen de 40 graden. Het is koud hier. Zelfs de verwarming in ons huis werkt er al een hele dag aan om de temperatuur in ons ijspaleis weer op zo 'n 18 graden te krijgen. Zo koud was het daar zelfs 's nachts niet.

Maar het is goed om weer terug te zijn. Sneeuw en zon deden vandaag goed en natuurlijk het weer zien en spreken. Daar kunnen geen appjes tegen aan.

Namibië zal ook het startpunt zijn van de aanstaande winterdiensten, die onder de noemer zullen staan van hemel en vooral: hel. Een ongewoon thema? Zeker, en ook weer niet. September vorig jaar zette een kersverse hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit (plek waar predikanten worden opgeleid) de hel in de etalage. In de kerk ging het steeds minder over de hel, maar in de samenleving en in de alledaagse taal hoor je het juist eerder meer dan minder. Je hebt de Hel van het Noorden, één van de mooiste wielrenwedstrijden. Maar heel veel dingen zijn in de volksmond 'hels'. Hoogste tijd aldus hoogleraar Huijgens om die hel ook binnen de kerk wwat meer aandacht te geven. Dat doen wij in de komende winterdiensten.

Maar waar gaat het over als we over de hel spreken? Is de hel eindeloos en uitzichtloos? Is het alleen beeldspraak? In grappen is de hel vaak het tegenovergestelde van de hemel, maar in de bijbel gaat het nergens over hemel en hel. De hemel wordt gekoppeld aan de aarde. En de hel dan? De komende diensten gaan wij die hel wat nader verkennen. En dat dus o.a. vanuit het perspectief van dat land diep in het zuiden, Namibië, wat voor een belangrijk deel bestaat uit de Namib-woestijn. Zo 'n 1500 kilometer uitgestrekt langs de Atlantische kustlijn van Namibië, en de oudste woestijn

ter wereld. Waar de Sahara tot zo 'n 10.000 geleden nog vruchtbaar was is de Namib al vele miljoenen jaren kurkdroog. Je zou zeggen, wat kan er mooier zijn dan water en strand/duinen? Zeker vanuit onze winterse kou. De woestijn levert ook prachtige plaatjes op.



***De dode vallei in de Namib-woestijn met bomen die al zo 'n 900 jaar verdord zijn, maar die niet verteren omdat het er te droog is***

### **Verdwenen bomen . .**

Met dat alles lijkt de kersttijd wel heel ver weg. De verhalen rond de boom, de liederen van engelen en herders, van de stal en de herberg. Het lijkt veel langer achter ons te liggen dan die feitelijke drie weken. De kerstboom is al snel in het nieuwe jaar verzaagd. En niet alleen de kerstboom. Ook de oude iep die bij de zomerstorm zijn kruin had verloren is met vereende inzet omgezaagd. Het enige wat er nog staat is een soort platform voor . . . iets moois?



## 400 jaar Keyser . . nog één feestje te gaan

Niet alleen de kersttijd lijkt ver weg, ook het jubileumjaar 400 jaar Keyser. Afgelopen 31 december hebben wij dat feestelijk besloten met nog een keer muziek van Carel en Femke, die het feestjaar op 31 december 2022 ook hadden ingeluid. En weet u nog, na 31 december 2022 zag het er drie maanden ongeveer zo uit . . .



Eén feestje staat er nog: de Glossy, het bonte tijdschrift met veel mooie verhalen van een bont gezelschap mensen die in het verleden, maar vooral in het heden met de Keyser te maken hebben. Buren, kerkgangers, de bloemenman, de architect, de koster en de kunstenaar. Dat alles omlijst en met prachtige foto 's van Dennis Atjak. Op Pasen moet het uitkomen!

Maar waar Pasen heel sterk ook een lentefeest is, van nieuwe leven, duiken wij eerst de winter in. Dat doen wij met onze diensten, maar ook met het winterprogramma van binnen-activiteiten. De koren gaan weer zingen, het mannencafé is al begonnen, het vrouwencafé opent aanstaande donderdag zijn poorten. Voor die tijd verwachten wij overigens al een definitieve toestemming van de landelijke kerk dat wij een tweede predikant mogen gaan zoeken voor 60 – 80 %.

### **VROUWENCAFE VROUWEN@GO! 25 januari 2024**



De eerste avond in 2024 van het maandelijks vrouwencafé is op donderdag 25 januari. 19.30 gaan de deuren open en 20.00 begint de avond. De gast is deze keer Benthe van Bree. Zij is rouwcoach gespecialiseerd in rouw bij jongeren

Het vrouwencafé is er alleen van en voor vrouwen.

**Opgave is deze keer niet nodig**

**Info: [marieschroevers@gmail.com](mailto:marieschroevers@gmail.com)**

## BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

### KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148  
1462 HL, Middenbeemster

### PASTORIE

Middenweg 183  
1462 HJ Middenbeemster

### Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39  
1461 AL Z.O. Beemster

### KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum  
Ziekenhuisopname . . ?

Laat het ons weten!

[kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl)

Middenweg 148, 1462 HL MB  
tel. 0299 – 681393  
open: maandag 09:00 – 11:30

### PREDIKANT

#### & Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403  
[nicoschroevers@gmail.com](mailto:nicoschroevers@gmail.com)

### KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979  
[b.verkade@planet.nl](mailto:b.verkade@planet.nl)

### VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
[marieschroevers@gmail.com](mailto:marieschroevers@gmail.com)

### KERKENRAAD

Scriba Paula Tuinder  
[paulatuinder@gmail.com](mailto:paulatuinder@gmail.com)

### BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,  
[remostrijker@classiclimo.nl](mailto:remostrijker@classiclimo.nl)

### REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

#### Kerkelijke Bijdrage of gift:

**NL33 RABO 0342 3014 03**

tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

#### Collecte-giften:

**NL18 RABO 0356 9160 81**

tnv Diaconie PKN Beemster

**Zondag, 21 januari 2024, 10.00 Keyserkerk**

**Feestelijke Winterdienst met muzikale medewerking van Lianne Koot, harp, van Femke Leek, zang en van Jan Pronk, orgel**

### HEMEL EN . . . HEL



***Skeleton coast (skelet kust). De Namibische bosmannen noemen dit: Het gebied wat God maakte in woede. Portugese zeelui noemden het de poorten van de hel***

