

BEEMSTERKERK 175^{ste} nieuwsbrief

DE ADVERTENTIE VOOR EEN TWEEDE PREDIKANT GAAT UIT!



De zoektocht naar een tweede predikant voor onze Beemsterkerk kan nu 'echt beginnen'. Deze week kregen wij in een gesprek goedkeuring van het de zogenaamde Classis en wij kregen de financiële goedkeuring van de Financiële Commissie om te mogen gaan tot een aanstelling van een 80 % baan. Daarmee kan nu de advertentie uit en gaat de beroepingscommissie een nieuwe fase in. Spannend natuurlijk. Gaat het lukken om een goed iemand te vinden? Wij gaan ervoor.

Onderaan de nieuwsbrief staat een beschrijving van de predikant die wij zoeken. Stuur deze vooral door naar geïnteresseerden.

De man met de hamer . . .

Verder was het deze week voor de huidige predikant een zoektocht naar een tweede adem. Na een mooie zondagse dienst kwam 's middags de man met de hamer. Of het nu de overgang was van de warmte daar naar de kou hier, of wat al te enthousiast beginnen na twee weken rust? Zeker was het ook het 'vliegtuigvoer' midden in de nacht nog genuttigd. Niet doen 😊! Hoe dan ook, de zondag stond verder in het teken van algemene malaise, en helemaal fit is 'de pastorie' nog steeds niet.

Het was daarbij ook verder een intense week. Een goede vriendin uit Haarlem overleed. Marlies ligt in de stovenkamer en het afscheid zal deze week in onze kerk plaatsvinden. Overleden is ook Wim Vierhout. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Vrijdagmorgen was ik op weg om afscheid te nemen van Pieta Schipper (de moeder van Ditte). De laatste weken en maanden waren al kwetsbaar, maar steeds dacht je: Pita en Jan krijgen toch nog wat tijd. Het sprookje gaat nog even door. Maar ook de mooiste sprookjes kennen de olifant, en die blaast het verhaal voorzichtig uit.

Vrouwencafé uitgesteld!

Omdat de gezondheid van Pieta donderdag plotseling zozeer verslechterde kon ook het Vrouwen-

café niet doorgaan. Gast die avond was Bente de Bree, kleindochter van Pita. Zij wilde die avond heel begrijpelijk bij haar oma zijn. De avond wordt een keer ingehaald. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk mogelijke bezoekers op de hoogte te stellen, maar het was heel kortaf en er was die avond geen verplichte aanmelding. Excuses aan wie voor een dichte deur stonden.

Onderweg naar Pieta bereikte mij het overlijden van Lisette Scheringa. Lisette heeft geleefd met een groot hart en zij kon ook veel aan, maar juist haar hart gaf haar fysiek al lang problemen en het lukte dokters niet om dat te genezen. De uitvaart zal woensdag plaatsvinden vanuit de kerk.

Vanmorgen bereikte ons tenslotte nog het verdrietige bericht dat Lou Mol, echtgenoot van Tiny Mol (kinderkoor) getroffen is door een zware hersenbloeding en is opgenomen in het ziekenhuis.

Zo is januari een maand van begin van een nieuw jaar, maar elk jaar ook weer een maand van afscheid. Gelukkig schijnt dan nu een vriendelijk zonnetje, dat verzacht en verwarmt!

De nieuwe kerkbode komt weer uit

Deze week komt de nieuwe kerkbode uit. Daarom een korte nieuwsbrief deze keer. Al het verdere komt in de kerkbode. Die is ook in te zien op de website, maar wie een gedrukt exemplaar wil ontvangen kan daarvoor een mailtje sturen naar Aagje Pronk: janenaagje.pronk@quicknet.nl.

De zondagse dienst . .

**Zondag 28 januari, 10.00 in de Keyserkerk
HEMEL & HEL, ZOUT & VUUR**

**Muzikale medewerking
Femke Leek, zang en van Gert-Jan Mostert, orgel**



Wie zout en vuur googelt komt al snel terecht in de wereld van het koken op vuur met zout als de meest basale van alle kruiden. Vuur is echter ook het element wat vanouds in verbinding gebracht wordt met de hel. Vuur om te pijnigen of vuur te reinigen . . .

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.

Om avond- en morgenland, om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
Wilhelminasingel 39
1462 HL, Middenbeemster
Beemster

PASTORIE

Middenweg 183

1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr.

1461 AL Z.O.

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT BEEEMSTER

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclino.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE

Kerkelijke Bijdrage of gift:
NL33 RABO 0342 3014 03
tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster

een heerlijk winterzonnetje . . .



Protestantse Gemeente Beemster verwelkomt graag een nieuwe predikant! (0,6 – 0,8 fte).

Een theoloog van protestantse huize, die met ons de zoektocht aangaat om jongere generaties te verbinden met onze kerk. De Beemsterkerk is een bloeiende gemeenschap, waar verbinding het sleutelwoord is. We willen ons meer richten op jongeren en oudere jongeren (tot ongeveer 45 jaar). Dit kan dankzij uitbreiding van formatie. Daarom zoeken we jou! Sta je dicht bij hen en vind je het leuk om met hen te werken, reageer dan nu!

Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Beemster is een warme, open gemeenschap van mensen, die geloof op allerlei manieren beleven. Ook al komen sommige mensen minder bij de zondagsvieringen, ze hebben op andere manieren hun plaats binnen onze gemeenschap gevonden. Wij staan midden in de maatschappij en betrekken daarom ook nadrukkelijk onze omgeving erbij: verbinding maken met alle mensen die in de Beemster wonen, het verenigingsleven, de vluchtelingen, de polder. Daarmee zijn we een toegankelijke en laagdrempelige plek voor andere gezindten, randkerkelijken en niet-kerkelijken. We betrekken hen graag bij onze activiteiten en zingevingsvraagstukken en ook pastoraal zijn we er voor iedereen. Dat kan allemaal in de Beemsterkerk!

De huidige predikant werkt zowel op kerkelijk gebied als op het grensvlak tussen kerk en maatschappij. Zo zijn er diverse koren actief, is er een tiener theatergroep en diverse andere groepen, waar verschillende thema's centraal staan, zowel kerkelijke als meer maatschappelijke. Naast spirit maken we ook

graag tijd voor tapas en een glas wijn. (Bijna) alles kan en mag binnen onze kerk.

Ons uitgangspunt is dat we dingen mogelijk willen maken. Een hulpvraag: wij gaan helpen. Een leuk idee: pakken we op. Out of the box denken past ons prima. Rituelen zijn mooi en goed, dogmatiek is niet ons ding. Dat is wel wat veel en daarom zoeken we versterking.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiasteling, liefst met een paar jaar ervaring. Een echt mensenmens. Je hebt een warme persoonlijkheid, die met passie mensen kan enthousiasmeren en inspireren. Je hebt veel bruisende ideeën die passen bij de genoemde doelgroep. Je bent niet alleen bedenker, je pakt de dingen ook daadwerkelijk op. In Beemster houden we van hands-on-mentaliteit en geven we je graag alle ruimte. Je kunt goed luisteren en hebt oor voor geluiden uit de gemeenschap. Je neemt ons mee, durft te vernieuwen en bent niet bang om bestaande structuren om te buigen (met beleid 😊). Je bent thuis in social media en kunt jongeren ook op die manier bereiken. Je werkt graag met groepen en hebt ook plezier in een-op-een activiteiten. Je kunt de bijbel vertalen naar hedendaagse onderwerpen en actualiteiten. Je hebt een open oecumenische blik. Om bij onze Beemsterkerk te passen is een ruimhartige opvatting over geloof een must. Zie dat vooral als een meerwaarde. De maatschappij verandert en als kerk bewegen wij graag mee. Wat is mooier dan mensen te verbinden met elkaar? Help jij onze kerk een plaats te geven in de huidige en toekomstige maatschappij?

Wat bieden wij?

Wij bieden een superleuke werkomgeving. Je werkt zowel binnen de kerk als op de grens van kerk en maatschappij. Je kan veel ideeën kwijt en je pakt je eigen rol. Je hebt een fijne collega naast je waarmee je altijd kunt sparren en bij afwezigheid vervangen jullie elkaar. Daarmee krijg je te maken met het hele spectrum van activiteiten van de Beemsterkerk. Je hebt veel enthousiaste vrijwilligers om je heen waar je altijd een beroep op kunt doen.

Daarbij stellen we het op prijs als je binnen onze gemeenschap komt wonen. In Middenbeemster bieden wij hiervoor een net opgeleverd ruim appartement.

Over de Beemster.

De Beemster kennen we allemaal uit onze geschiedenisboekjes. Het is een droogmakerij die in 1612 ingedeeld werd in een overzichtelijk en sterk geometrisch patroon. Hierdoor staat de Beemster dit jaar alweer 25 jaar op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

In het hart van de polder staat onze prachtige kerk die haar jubileum vierde: zij bestaat 400 jaar! Een aantal jaren geleden is daarbij een moderne

multifunctionele gemeenschapsruimte gebouwd. Daarnaast hebben we in Zuidoostbeemster de ZINN-kapel. Ook daar zijn diensten en activiteiten.

De Beemster ligt 20 km noordelijk van Amsterdam en is oorspronkelijk een plattelandsgemeente met alle charme van dien. Inmiddels is de Beemster uitgegroeid tot een relaxed dorp met veel mensen van buiten. Een fijne plek om te wonen en te werken. Middenbeemster heeft alle faciliteiten en een snelle OV-verbinding met hartje Amsterdam.

Kortom: een droombaan! Reageer daarom nu!

Stuur jouw motivatie en CV per mail naar Leonard Dijkstra, secretaris. E-mailadres: beroepingscommissiepgb@gmail.com

Voor vragen, mail of bel gerust!

T: 06-55326692