

BEEMSTERKERK 193^{ste} nieuwsbrief:

IMMANUEL KANT, KINDERKOOR-CONCERTJE en Z-INN & ZOOI ROMMELMARKT

Durf te denken!

300 Jaar geleden, in 1724, werd Immanuel Kant geboren in het toen nog Duitse Königsberg. Nu maakt die stad (Kaliningrad) deel uit van de Russische enclave tussen Polen en Litouwen. In 1724 werden de drie steden die Koningsbergen vormden en vele eromheen gegroeide dorpen verenigd tot één bestuurlijk geheel. Deze verenigde stad is de stad die de filosoof Kant zijn thuis zou noemen. De wereldberoemd geworden filosoof zou de stad zijn hele leven maar zelden verlaten.

Beemster, 26 mei 2024: Mens, durf te denken 10.00 uur Keyserkerk

Aanstaande zondag is Kant één van de kleurtjes waarmee de dienst wordt ingevuld. Centraal staat zijn lijfspreuk: mens, durf te denken! Voor Kant was dat zelfstandige denken vol vrijheid en beloftevolle vergezichten. Eindelijk dat denken niet meer laten beteugelen door kerkelijke en vorstelijke censuur. Hij ging vol verlangen op zoek naar de grenzen van het vrije denken.

Hoe zit dat bij ons, 300 jaar verder. Er wordt nog steeds veel en vrij gedacht op allerlei terreinen. Het eerste enthousiasme is echter wat vervlogen. Denken heeft soms iets elitairs om zich hangen, terecht en onterecht. Niet weinigen zijn zelfs behoorlijk denk-moe, en willen liever iets voelen en ervaren. Dat wat waar is wordt dan, dat wat goed voelt . .



In de film Death Poets Society staan de studenten op het eind van de film op hun banken om uit te drukken dat ze achter hun pas ontslagen docent staan die hen niet alleen moed gaf om te denken, maar ook om daar consequenties aan te verbinden

Geef ons denken moed en durf te . . . zingen

In de zang van aanstaande zondag zit al van alles wat goed voelt. Met begeleiding van Carla Braan zingt Femke een nieuw liedboek-
lied: Al wat een mens te kennen zoekt. (Lied 848)



De vorige maand overleden lieddichter **Henk Jongerius** schreef dit lied op een melodie uit het Schotse Psalmenboek (1634). Geloven is in dit lied vooral ook de moed om te zoeken, en om dat vol te houden. Passend bij het thema van aanstaande zondag is de zin: Heer, geef ons denken moed! Terwijl Femke het voorzingt kunnen wij moed opdoen om mee te zingen.

Dat geldt ook voor een tweede lied wat zondag klinkt, het innemende Everyday God (alledaagse God). Een lied voor solo en samenzang bijna als een mantra.

Bekender is het lied wat Toon Hermans schreef in het jaar 2000, niet lang voor zijn dood. Veel van zijn liedjes en gedichten schreef hij voor zijn grote liefde Rietje. Zij kreeg echter kanker en na haar dood had hij moeite met het brengen van zijn liefdesliedjes en barstte hij soms zelfs in tranen uit:

*Als de liefde niet bestond zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond.*

*Als de liefde niet bestond zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond*

CREATIEF, SPEELS en ENERGIE GEVEND

Het Beemster Kinderkoor rondt zijn seizoen af met een middag vol zang en muziek!

Zaterdag, 25 mei, 14.30 – 15.30



Natuurlijk zingt het kinderkoor zelf dit concertje enkele mooie liederen, maar ook leden van het koor afzonderlijk, ouders en de muzikale leiding laten wat horen. Een feest van muziek-plezier en creativiteit! De toegang is vrij. Van harte welkom.



OP EEN MOOIE PINKSTERDAG – LANGS VIER KERKJES

Maandag jongsleden vond het tochtje plaats langs vier kerkjes in Beemster en Oosthuizen. In elk kerkje was er iets lekkers en iets leuks informatiefs. Zo werd in de kerk in Oosthuizen verteld over de grafborden aan de muur en klonk het orgel, één van de oudste orgels van Nederland. En wat zat daar een muziek in!

ZINN & ZOOI 2024

Rommelmarkt in en rond de Z-INN Kapel in Zuidoostbeemster



ZATERDAG 1 juni 8.30 – 13.00

Met mooie spulletjes, koffie met zelfgemaakte taart, een gezellige BBQ, een loterij met veel prijsjes, en nog veel meer . .

VANAF 12.00 BIJNA ALLES HALVE PRIJS OF MINDER

**WIJ ZIJN HIERVOOR NATUURLIJK OOK WEER OP
ZOEK NAAR MOOIE SPULLEN, ZOALS:**

Boeken, lp 's, servies, beeldjes, klokken en schilderijtjes
Klein (tuin)meubilair, planten, leuke prijsjes voor de loterij
Kinderspeelgoed, nog goede hippe kleding en schoenen
GEEN elektrische apparaten, wel alle leuke spulletjes, die je een
tweede leven gunt.

Bakt u een taart: van harte! (06 4576 6860)

INLEVERDAG: DONDERDAG 30 MEI, 8.00 – 19.00
Z-INN KAPEL Prinses Wilhelminasingel 39

VRIJWILLIGERMIDDAG BEEMSTERKERK
Zondag 23 juni, 14.00 – 16.30



Ongeveer 14.00 beginnen wij met een kort programma

Vervolgens is er een muzikaal intermezzo met o.a. **de Balkanswingband Sultan**
met tussendoor nog wat meer programma

Ongeveer 16.00 is er een borrel ten besluite.

Allen die hoe dan ook vrijwillig betrokken zijn bij onze Beemsterkerk
zijn van harte uitgenodigd. Wij proberen via de groepen meer gericht uit te nodigen,
maar bij alle vrijwilligers zouden wij zeker ook iemand kunnen vergeten.
Voel je dan vooral bij deze uitgenodigd.

Voor deze middag nodigen wij ook onze Oekraïense burens uit

die wonen in het voormalige Gemeentehuis. Het blijkt tot nu toe niet zo gemakkelijk om hen te betrekken, maar wij gaan weer ons best doen.

Graag opgeven

Het is altijd fijn om een inschatting kunnen maken op hoeveel mensen wij mogen rekenen. Wij vragen u dus vriendelijk om u op te geven.

Dat kan via een mailtje **naar Marie Schroevers:** marieschroevers@gmail.com

Bellen kan ook: 06 4576 6860 Of spreek haar aan.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER
Kerkelijke Bijdrage of gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster