

BEEMSTERKERK 195^{ste} nieuwsbrief:

Eindelijk zomer . .



De langste dag

Een zonnebril hadden wij nog niet vaak nodig en de bloemengieters konden wij veelal in de hoek laten staan, maar het is nu echt zomer. Voor de komende week zijn de vooruitzichten warm en zonnig. Voor je het weet is het hier ook erg warm. Dat is nu nog toekomstmuziek. Laat voorlopig de warmte maar komen, zeggen velen.

Zelf hebben wij (Marie en Nico) de afgelopen twee weken genoten van wat rust en ruimte. Wij zouden op de fiets stappen met het tentje, maar de schilder was nog volop bezig en onze aanwezigheid was daarbij gewenst. Zo hadden wij plotseling veel tijd hier. Fijn om elke dag wat te bezoeken, wat meer te lezen, wat cultuur op te snuiven en om de tuin op orde te brengen. Vorig jaar was dat er niet echt van gekomen. Toen hadden wij onze handen vol aan het opruimen van de bomen die de storm in onze tuin had (om)geblazen. Nu hebben wij ons uitgeleefd. Dat doet goed, en meteen met resultaat.

En als het afgelopen weken weer eens regende en koud was zeiden wij tegen elkaar: Fijn, hè, dat wij niet op de fiets zitten en niet in een natte tent hoeven te kruipen. Elk nadeel . . .

Wij dachten ook regelmatig terug aan het mooie feest van BLITSKIKKER wat wij vorig jaar drie weken met de meest stralende zon konden spelen. Dat was in de druiligere kou van dit jaar toch anders geweest. Er zijn overigens al behoorlijk wat plannen om na de zomer . . .

Heel veel sport . .

Sport zorgt deze zomer ook voor warmte. Voetbalkoorts, verhitte gemoederen. Morgen speelt Oranje de tweede wedstrijd, dit weekend start de Tour de France, en binnenkort Wimbledon . .

Sommigen genieten volop van al die sport, anderen zappen graag weg. Velen prijzen de verbinding die sport brengt en anderen zetten precies daar hun vraagtekens bij.

De komende weken laten wij sommige aspecten vanuit de sport doorklinken in onze diensten. En al die dingen spelen nooit alleen in de wereld van de sport, maar ook in het 'gewone' leven.

Je zult succes hebben!

Aanstaande is dat iets wat in sport niet zelden het meest belangrijke lijkt te zijn: Succes. En zoals bij veel zaken uit de wereld van de sport breidt dat zich moeiteloos uit over ons verdere leven. Je zult succes hebben!

De legendarische voetballer Pele zei daarover: Succes is geen toeval, het is hard werken, doorzetten, leren, opoffering en vooral liefde voor wat je doet of leert te doen. Winston Churchill zei: Succes is niet definitief, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan die telt.

Beemster, 23 juni 2024: Succes is . .

10.00 uur Keyserkerk

Muzikale medewerking: Femke Leek, solozang en Jan Pronk orgel

Een kerkdienst zonder koffie?!

Zondag na de dienst is er voor het eerst sinds de Corona geen koffie, want 's middags is er des te meer koffie en lekkers vanwege de feestmiddag! Hieronder nog een keer de verkorte uitnodiging.

MIDDAG VOOR ALLEN DIE DE BEEMSTERKERK EEN WARM HART TOEDRAGEN
Zondag 23 juni, 14.00 – 16.30



14.00 beginnen wij met een kort programma. Vervolgens is er een muzikaal intermezzo met **de Balkanswingband Sultan**. Tussendoor is er nog wat meer programma en ongeveer 16.00 is er een borrel ten besluite.

Allen die hoe dan ook vrijwillig betrokken zijn en waren bij onze Beemstekerkerk, en die ons een warm hart toedragen zijn van harte uitgenodigd. Welkom!

Voor deze middag nodigen wij ook onze Oekraïense burens uit, uit het voormalige gemeentehuis. De Oekraïense Yuliia Verenysh, die ook Paasmorgen zong, zingt met haar man twee Oekraïense volksliederen.

Graag opgeven

Inmiddels hebben wij een goed beeld van het aantal mensen dat gaat komen. Had je je nog niet opgegeven, kom gerust. Opgeven hoeft niet meer. Er is voldoende van alles.

Lief en leed

Woensdag 19 juni hebben wij vanuit de kerk afscheid genomen van Piet Brouwer, ruim 96 jaar geleden in Bergen geboren en op 6-jarige leeftijd naar Beemster verhuisd. Op de boerderij van zijn ouders startte hij een boomgaard. Op Hercules leerde hij zijn vrouw Mar Zipp kennen. Ze waren 65 jaar getrouwd. Vier jaar geleden overleed Mar, nu ook Piet. Tot op het eind was hij helder en genoot van het leven.

Femmy Pranger en Annie Muller gaan binnenkort onder het mes. Beiden keken lang naar de operatie uit. Wij wensen hen een goede ingreep en een voorspoedig herstel.

Wietse Tolman heeft een goede plek gevonden in de Keern (Landsmeer). Hij mist zijn eigen plekje en vooral zijn oude leventje nog wel erg. Een bezoekje doet altijd goed. Fijn dat Wietse er zondag bij is op de feestmiddag.



Deze week waren er drie mooie, liefdevolle en zomerse voorstellingen van de werkplaatsen van Breidablick in kerk en Keyserin

WORKSHOP GRONDVERHAAL

Deze workshops zijn onderdeel van *Grond*, een onderzoeksproject van de Protestantse Theologische Universiteit. Dr. Marileen Steyn, als postdoc onderzoeker betrokken bij het project doet onderzoek naar de theologie in gemeenten ten aanzien van grond, zowel in theologische visie als liturgische praktijken. Dit gebeurt aan de hand van een interactieve workshop.

Workshop Grondverhaal

In de workshop gaan wij op onderzoek naar de lokale grond (denk aan de tuin rond het kerkgebouw, een moestuin, pastorietaan, begraafplaats, evt. pachtgronden et cetera). Tijdens deze workshop gaan we met vijf of zes gemeenteleden aan de slag. Aan de hand van creatieve vormen gaan we in gesprek over vragen als: hoe gaan wij om met deze grond? Wat zijn de verhalen die bij deze grond horen? Welke ideeën hebben wij over het omgaan met deze grond?

Lijkt het je wat om mee te doen.

Als mogelijke data staan: dinsdag 9 of 16 juli, van 19.00 – 21.00

Info en opgave via nicoschroevers@gmail.com

Er zijn geen kosten verbonden aan de workshop

SchuldHulpMaatje Purmerend zoekt nieuwe Maatjes!

Wie zijn wij?

Stichting SchuldHulpMaatje Purmerend (SHMP) is in 2013 opgericht door vertegenwoordigers van een aantal Purmerendse kerken. Het doel is het helpen en begeleiden van mensen met (dreigende) schulden naar financiële zelfredzaamheid. Naastenliefde is onze inspiratiebron.

Wat doen wij?

Wij proberen mensen met financiële zorgen vroegtijdig te bereiken zodat schulden niet onnodig oplopen om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Wij proberen dit samen te doen door naast iemand te staan zonder de verantwoordelijkheid uit handen te nemen.

Wat bieden wij?

De vrijwilligers ('Maatjes') van SHMP dragen bij aan een leven zonder financiële zorgen voor mensen. Onze goed opgeleide Maatjes zijn ook aanvullende ondersteuning van professionals in de schuldhulpverlening omdat ze meelopen zolang dat nodig is. Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen. ***Samen lukt het!***

Wie zoeken wij?

Vrijwilligers die zich willen inzetten als Maatje. Wij bieden een gedegen opleiding en goede begeleiding. Ben je geïnteresseerd in dit mooie werk? Heb je vragen?

- Kijk eens op onze website: www.schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden/
- Mail naar contact@purmerend.schuldhulpmaatje.nl
- Bel naar een van de coördinatoren, Henriëtte Hubert: 06-8207 9510

Els Verberne, secretaris SchuldHulpMaatje Purmerend,

De winnaar neemt de buit . .

Eén van de liederen die in de dienst van aanstaande zondag klinken is het lied van Abba: The winner takes it all. Soms ontstaan er iets gekks als je een Engelse tekst vertaalt, dan lijkt het zoveel minder dichtelijk dan het origineel. Bij het lied van Abba gaat het wel goed . . .

*Ik zeg liever niets over wat gebeurd is.
Ja, het doet nog pijn, maar het is voorbij
Ik deed wat ik kon, en dat geldt voor jou ook.
Niets bleef ongezegd, geen pleit onbeslecht.*

*De winnaar neemt de buit, verliezers onderuit
en naast de zegetocht is er ook een lot.*

*Ik lag naast je en dacht dat ik daar thuis was.
Ik dacht, dit heeft zin, hier geef ik me in.
Hier bouw ik met jou aan een mooie toekomst.
Dat was vrij naïef, nu neem ik voorlief
dat soms het lot je treft en altijd onterecht.
Dat iemand vol verdriet iemand liefs verliest.
De winnaar neemt de buit . . .*

Graag tot zondag

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

**Kerkelijke Bijdrage of gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

Collecte-giften:

**NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster**

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com