

BEEMSTERKERK 205^{de} nieuwsbrief



Starten met een wandeling, en spelend en zingend

Het weer zit in elk geval mee. Zondag hebben wij onze **STARTZONDAG** met in het middendeel van het samenkomen onder andere een wandeling naar de appartementen die wij als kerk hebben laten bouwen. En, zoals het er nu uitziet, schijnt de zon dan nog één keer volop, en is de enige nattigheid de dauw op het gras.

Wij hebben het als gemeenschap niet veel over de appartementen gehad. Het was immers 'alleen' als belegging bedoeld om een duurzaam rendement te geven als financiële basis onder onze Beemsterkerk. Over andere beleggingen hebben wij het óók niet. Maar nu staan de appartementen en dan is het een mooie gelegenheid om via de Keyserwijk ze eens te bezoeken. Op een zondag is er minder verkeer, wordt er niet gewerkt aan de andere gebouwen, en als de zon schijnt liggen ze er mooi bij. Leuk om samen naartoe te wandelen.

Wij willen ook graag met een groepje mensen stilstaan bij het bijbelverhaal van de verlamde die door het dak voor Jezus voeten wordt neergelegd. Wij doen dan met een vorm van **bibliodrama**. Het gaat er niet om dat wij het als toneelstuk gaan spelen, maar de 'spelers' verplaatsen zich in de figuren die het verhaal kleuren. Zo gaat het verhaal heel anders leven.

Met **Jan Maarten Koeman en Coen Stoop** gaan een ander groepje een half uurtje wat zingen met natuurlijk wat oefeningen om de kikkers uit de keel te verjagen en de eigen stem wat op te tillen. Wij zingen, passend bij de start van een nieuw seizoen, een bewerking van Wij zullen doorgaan! Het is leuk, niet moeilijk, en het wordt de afsluiting van de dienst zelf, met allen dan weer terug.

Iets over 11.00 gaan wij dan aan een feestelijke kop koffie. Ook daarin speelt het thema van die zondag een rol. Het dak wordt van de soesjes afgehaald en . . . het wordt lekker. Fijn bij een kop koffie in een zonnige Keyser en Keyserin.

Zondag 22 september, 10.00 Keyserkerk

STARTZONDAG – Door het dak heen!

LIEF EN LEED

De bloemen gingen afgelopen zondag als een groet naar **Marga de Visser**, die in de medische molen zit, en naar **Helen**, de dochter van Elske Zwart, die aangereden is met de fiets en haar heup heeft gebroken.

Cor Prins is verhuisd naar het Hospice in Middenbeemster. Wij wensen hem daar een goede laatste levensperiode toe.

DE TOREN IN DE STEIGERS

Het duurde langer dan gehoopt, maar inmiddels zit de gehele toren in de steigers en met wat geluk is zondag de terp weer vrijgemaakt van alle bouwmaterialen en ziet het er weer mooi open uit, zoals de Beemster zelf. De tuinploeg heeft het gras al gemaaid. Het wordt weer wat!



Er moet nog wel wat gebeuren, maar het opruimen is begonnen

DE MIDDENWEG VOLGENDE WEEK NOG TWEE DAGEN DICHT

Ook de wegenbouwers aan de Middenweg genoten deze week van het zonnige, droge weer. Vorige week zaterdag werd tot onze verrassing de eerste laag asfalt al gestort, zodat het eerste deel van de Middenweg, tussen marktplein en ingang Beatrixpark weer toegankelijk was. Wij verwachten dat dit ook gebeurt met het tweede deel waar zij de afgelopen week aan gewerkt hebben. Dan wordt volgende week dinsdag en woensdag de toplaag neergelegd en zou de Middenweg weer open moeten zijn.



Richting de Kerkhoflaan komt een flinke versmalling. Goed voor alle overstekende kinderen en ouders met kinderen. Voor een uitvaartstoet met rouwauto een mooie uitdaging . . .

KERKDIENTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

29 sept.	EEN MUZIKALE HERFSTDIENST
10.00 KERK	met Femke Leek, Fransje Christiaanse, Monique Schoorl en Nikki Adema, zang
6 okt.	EEN JAAR OORLOG IN ISRAËL / PALESTINA
10.00 KERK	Jeruzalem, stad van vrede?! met Lisanne Koot, harp en Femke Leek, zang

Zondag 29 september, een muzikale herfstdienst. .

De herfst begint in onze streken als de dagen ongeveer even lang duren als het donker van avond en nacht. Twaalf uur donker, en dan nog worden dagen drie maanden lang korter en korter. Sommigen kijken enorm op tegen die donkere nattigheid die op ons afkomt. Anderen nemen het meer gelaten. Weer anderen genieten van de heftigheid van het weer. Zondag 29 september staan wij stil bij de herfst in al zijn facetten. Wij doen dat onder het thema van tijd en eeuwigheid. De herfst staat als geen ander seizoen voor de vergankelijkheid van de tijd . . .



Het wordt een dienst met veel zang en muziek. Geopend wordt de dienst met herfstig orgelspel van Gert-Jan en vervolgens met het lied 'Herfstbladeren, Autumn leaves'. Dit van oorsprong Franse lied uit 1945 onder de titel 'Dode bladeren' is vooral beroemd geworden in zijn Engelse vertaling, onder andere gezongen door Eva Cassidy. In de dienst vierstemmig met allerlei kleurtjes en het gevoel van vallende bladeren, die . . . ook ruimte maken voor de gouden zon.

*De vallende bladeren langs mijn raam
De vallende bladeren van rood en goud . .
Sinds jij weg bent duren de dagen langer
En snel zal ik het oude winterlied horen
Maar ik mis jou het meest van al, mijn liefste
Wanneer herfstbladeren beginnen te vallen*

Zondag 6 Oktober, stilstaan bij een jaar oorlog . .

De oorlog in en rond Israël begon 7 oktober 2023 begon met moord en gijzeling, en die oorlog heeft ons nu een jaar lang verbijsterd. Steeds weer met heel veel heftigheid. Deze week met ontploffen-de piepers en portofoons. Toch hebben wij er in kerkdiensten weinig over gesproken. Hooguit een gebed of een andere verzuchting. Wat kon je zeggen? Alles wat je zegt is al snel te veel of te weinig? Het gesprek over Israël en Gaza was van begin af aan gepolariseerd. Kun je bij al die pijn verbindend kleur bekennen vanuit een veilige polder? Wij proberen het. Om niet voorbij te gaan aan deze heftige jaardag.



Terwijl wij zondag 6 oktober stilstaan bij een jaarlang geweld in Israël-Palestina collecteren wij, evenals zondag 25 augustus voor de hulp van het Rode Kruis in Soedan. Ook daar woedt al een jaar een verschrikkelijke oorlog, tussen twee milities, maar vooral tegen de zwarte bevolking. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht in de arme buurlanden, nog meer miljoenen honger en sterven aan de honger, omdat honger bewust als wapen wordt ingezet. Tienduizenden worden op de meest wrede manieren vermoord. Het Rode Kruis is één van de weinige groepen die nog hulp bieden aan dat land wat voor de meeste van zijn burgers een hel op aarde is.

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! - START VAN HET NIEUWE SEIZOEN



Het maandelijks vrouwencafé, alleen voor vrouwen opent donderdag 27 september, 19.30 weer zijn deuren. De avond begint om 20.00 uur.

De gast is dan de kunstzinnige duizendpoot Nanska van der Laar. Tijdens Muziek aan de Middenweg danste zij weer op de boerderij van Evert Konijn met haar Dansonderneming. Zij doet nog veel meer!

De verdere data zijn 24 oktober,
28 November en 23 Januari,
27 februari, 27 maart en 24 april

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ook ontvangen, geef je dan op via het onderstaande mailadres.

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393

0342

open: maandag 09:00 – 11:30

Beemster

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979

b.verkade@planet.nl

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker,

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER **Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO**

3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81

tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860

marieschroevers@gmail.com