

*Met je hoofd boven het
maaiveld ontdek je zoveel
meer dan met je kop
in het zand*



Vandaag is de meest recente kerkbode geraapt, geniet en deels huis aan huis gebracht. Om die reden een hele korte nieuwsbrief. Ontvangt u geen kerkblad en wilt u die wel ontvangen, stuur een mailtje naar nicoschroevers@gmail.com.

Zondag zijn Marie en Nico er niet. De dienst wordt geleid door Liesbeth Baars, met daarbij ook een rol voor Leonard Dijkstra en Jan Pieter van As. Het betreft een zogenaamde Regenboogdienst, waarin wij ons stellen achter degenen die willen dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent, tot welk ras je behoort, of dat je seksualiteit hetero bent of homo, etc. Leonard en Jan Pieter zullen in een kort gesprek iets vertellen over wat dat voor hen betekent.

Het thema van de dienst is: Laat jezelf zien. Dat slaat enerzijds op degene die zijn eigenheid niet angstvallig verborgen houdt. Het slaat ook op mensen die kleur bekennen als het gaat om mensen die soms kwetsbaar zijn vanwege hun eigenheid. Beroemd zijn de woorden van predikant Martin Niemöller, die vanuit de ervaring van de vervolgingen in de tweede wereldoorlog schreef:

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

*ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.*

De gedachte is dat de wereld er (kleur)rijker van wordt als mensen hun eigen kleur niet hoeven te verbergen.

Zondag een dienst met veel muziek. Achter het orgel Jan Pronk, en samenzang is er van Femke Leek, Fransje Christiaansen en Monique Schoorl. Zij zingen o.a. het lied Laat Jezelf Zien uit het verhaal van Frozen:

*Ik voel een diepe rilling, maar niet van de kou. 't Voelt nu al vertrouwd hier,
als een droom die ik plots in 't echt aanschouw. En ik voel je echt als een vriend
van lang hiervoor. Het is alsof ik thuiskom. Het voelt alsof ik hier hoor.
Ik was een ivoren toren, het geheim dat je niet ziet.*

*Jij hebt een geheim, verbergen hoef je niet
Laat je zien, ik wil je ontmoeten. Laat je zien, het wordt tijd.
Ben jij de weg die ik heb gezocht, m'n leven lang?
Laat je zien, want ik ben bereid.*

*Ik weet het nu heel zeker. Daarvoor bleef in cirkeltjes gaan.
Ik ben hier met een reden! Vind ik hier de grond van mijn bestaan?
Waarom was ik nooit als anderen, ook al wou ik nog zo graag?
Is het vandaag? Geef jij mij nu het antwoord op die vraag?*

KERKDIENTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

13 okt. REGENBOOGDIENST 2024
10.00 KERK Kleur bekennen maakt de wereld (kleur)rijker – Laat je zelf zien met Femke Leek, Fransje Christiaansen en Monique Schoorl, zang, met Liesbeth Baars, voorganger en met medewerking van Leonard Dijkstra en Jan Pieter van As

20 okt. FEESTELIJKE OOGSTDIENST
10.00 KERK KLEUR BEKENNEN met het Beemster Kinderkoor o.l.v. Stijn Aartsen

Lief en leed

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar **Cor Prins**, toen in de veronderstelling dat Cor hier nog een tijd lang van genieten kon. Cor is echter maandag overleden. De uitvaart vindt plaats vanuit de Keyserkerk, aanstaande maandag 14 oktober, 13.30.

Voor de komende tijd:

OOGSTKNUTSELEN & OOGSTDIENST voor KINDEREN

Op de boerderij en in de kerk, op 19 en 20 oktober



Het knutselen vindt plaats op **ZATERDAG 19 OKTOBER, 13.00 – 15.00**
OP DE POMPOENENBOERDERIJ BIJ DE FAMILIE BREGMAN (Middenweg 44)

De Oogstdienst vindt plaats op **ZONDAG 20 OKTOBER, 10.00 – 11.00**
IN DE KEYESERKERK in Middenbeemster met o.a. het BEEMSTER KINDERKOOR

HET OOGSTKNUTSELEN op zaterdag is er dus alleen als je er op de FEESTELIJKE OOGSTDIENST ook bij bent. Zo zullen de gemaakte werkstukken het decor vormen van de dienst, maar ook verder is er overlap.

OPGAVE GRAAG VOOR WOENSDAG 16 OKTOBER !

Zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er voldoende pompoenen en dergelijke zijn.

Via Marie Schroevers: marieschroevers@gmail.com of 06-4576 6860

De kosten voor het oogstfeest bedragen 3 € per kind.

ALLERZIELEN ANDERS - Zaterdag 2 november, 17.30

MET EEN LICHTJE NAAR DE BEGRAAFPLAATS IN MIDDENBEEEMSTER

De dagen zijn kort. Het donker valt vroeg over ons heen. November is bij uitstek de maand dat we ons naar binnen keren en dat wij de mensen gedenken die niet meer met ons door het leven wandelen. Ook dit jaar willen wij dat onder andere doen met een lichtjeswandeling naar de begraafplaats in Middenbeemster. Het is inmiddels een kleine traditie geworden die goed aanvoelt.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te lopen. Wij starten om 17.30 uur bij de poort aan de Keyserkerk met een gedicht en lopen dan via de Kerkhoflaan. In een lange stoet geven wij elkaar licht en steun.

Op de begraafplaats zetten wij onze kaarsen neer en herinneren onze gestorvenen.



BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
remostrijker@classiclimo.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker,

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393

0342

open: maandag 09:00 – 11:30

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO

3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com