

ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL



**Licht(jes) in de duisternis
Op weg naar kerst 2024**

Voorwoord

December is de donkerste maand. Tot 22 december worden de dagen nog korter en korter, en de nachten langer. Pas vanaf 24 december wordt het 's middags minuutje voor minuutje later donker, terwijl het dan 's ochtends echter nog een minuutje langer donker blijft. Pas in het nieuwe jaar groeit het licht.

Tegelijkertijd is december de maand van het licht en van de lichtjes. Zondag 1 december is het eerste advent en begint het nieuwe kerkelijke jaar en de voorbereiding op kerst. Elke zondag ontsteken wij dan een extra kaars op de kerstkrans. Ook in straten en huizen groeit het licht in die tijd. Nu al, sommigen kunnen niet meer wachten om met lichtjes het donker te verzachten.

Dit jaar valt de eerste advent samen met het 25 jaar Beemster als Werelderfgoed. Dat wordt 1 december gevierd en geopend met onder andere een licht festival onder de titel van: De Beemster b(l)oeit! Het licht wordt die dag aangestoken in de kerkdienst in de kapel en gaat dan als olympisch vuur de hele polder door tot bij de Keyserkerk **Veel leesplezier!**

INHOUDSOPGAVE

VAN DE KERKENRAAD	pg 3
HET GEHEIM VAN DE OVERVLOED	pg 9
DE AGENDA	pg 12
MEELEVEN MET LIEF EN LEED	pg 15
GEEF LICHT (Stef Bos)	pg 17
BIJ DE KERKDIENTEN	pg 18
KERKDIENTEN	pg 20

Sluiting volgende kerkbode 15 december. Uitkomst 19 dec. Copij: nicoschroevers@gmail.com.
VERSPREIDING EN PROBLEMEN: Aagje Pronk, Zuiderpad 65, 1461 BS ZOB, 0299-427 010

Veel van wat in de kerkbode staat, staat ook in de wekelijkse nieuwsbrieven. Eén mailtje aan Marie is voldoende om de nieuwsbrief te ontvangen: marieschroevers@gmail.com

KEYSERKERK & KEYSERIN Middenweg 148 1462 HL, Middenbeemster	PASTORIE Middenweg 183 1462 HJ Mid.beemster	Z-INN KAPEL Pr. Wilhelminasingel 39, ZOB marieschroevers@gmail.com
KERKELIJK BUREAU kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl Middenweg 148, tel. 0299 – 681393 open: maandag 09:00 – 11:30	KERKENRAAD Scriba Paula Roelen (paularoelen@gmail.com) Voorzitter Beheercollege: Remo Strijker, remostrijker@classiclumo.nl	
PREDIKANT (& verhuur) Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403 nicoschroevers@gmail.com	REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER Kerkelijke Bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster	
KOSTER KEYSERKERK Anita & Bert Verkade, 06-52154979 b.verkade@planet.nl	Collecte-giften: NL18 RABO 0356 9160 81 tnv Diaconie PKN Beemster	

VANUIT DE KERKENRAAD

Plotseling gaat het snel. De kinderen hebben hun Sint-Maarten liederen gezongen, ook weer rond een vuurkorf op het kerke-erf. De grote kindervriend uit Spanje is alweer in het land en leert de kinderen vol verwachting vooruitkijken.

Als gemeenschap kijken wij eerst nog achterom om zondag 24 november onze gestorvenen te gedenken. De herfst is in zijn laatste fase gekomen. De bomen staan kaal en koud. Niets her-innert meer aan de volheid van de zomer. Tijd om vooruit te kijken. Dan doen wij vanaf 1 december als de adventstijd begint. Maar kunnen wij nog vol goede verwachting vooruitkijken?

De eerste advent is dit jaar ook de start van het Beemster Light Festival als aftrap van 25 jaar Werelderfgoed Beemster. In de kapel wordt het licht aangestoken, Vanuit de kerk gaat het licht rond en steekt het uiteindelijk het licht aan van het festival om de kerk.

Dan volgen weer weken vol kerst en concertjes, en voor wij het weten is het 2025 . . .

De steigers rondom de toren moeten dan weg zijn, de kerkmuren zullen weer wit zijn, dagen worden weer langzaam langer. Maar zover is het nog niet.

De afgelopen weken is het eindelijk gelukt om weer tot overeenstemming te komen met de levenancier van de printer. De kleur is terug! Ook het oogstfeest was weer een kleurrijk feest, evenals de presentatie van een nieuw boek rond Betje Wolff, en . . .



Beemster Light Festival 2024

Zo uitbundig zal het er op het kerk-erf 1 december misschien niet uitzien, maar de hele polder wordt van harte uitgenodigd om de tweede editie van het Light Festival mee te vieren als start van het feest van 25 jaar Werelderfgoed Beemster.

Het licht wordt ontstoken in de oecumenische kerkdienst, 's morgens in de kapel. Na de dienst zal Peter Leek circa 12.00 met een aantal mensen – u kunt daarbij zijn – beginnen aan zijn lichtronde. Via de Purmerenderweg, de Volgerweg en de voetgangersbrug over de A7 gaat de tocht via de Nekkerweg tot aan de Oosthuizerweg. Bij 1612 in Noordbeemster is er een eerste stop na plusmi-

nus 11 kilometer (ca. 2, 25 uur). Om 15.00 uur gaat de wandeling verder naar Westbeemster, waar in De Kerckhaen een tweede stop plaatsvindt en het licht wordt gedeeld. Vervolgens gaat het 16.00 uur verder naar het eindpunt, het Marktplaats in Middenbeemster. Hier wordt het licht om 17.00 uur verwacht en volgt de opening van de 2^{de} editie van het Beemster Light Festival.

Als er mensen zijn Peter (een deel van de tocht) willen vergezellen kunnen die zich graag aanmelden bij info@visitbeemster.nl. Graag o.v.v. naam en vanaf welk punt ze meelopen,

Lang leve de kleur!

Het heeft een klein jaar geduurd, maar uiteindelijk is er overeenstemming bereikt met de leverancier van de kleurenprinter. De dag erna vond het nodige onderhoud plaats en kwamen de cartridges. Zo is het toch goed gekomen. Inmiddels zijn wij alweer tal van liturgieën en posters verder, en bij deze ook een kerkbode. Lang leve de kleur!



In het weekend van 19 en 20 oktober vierden wij het jaarlijkse oogstfeest. Zaterdags in de sfeervolle stal bij Ida Bregman, 's zondags in de kerk. Hierboven een foto van het moment dat tijdens de dienst de 'mooiste' knutselwerkstukken werden uitgekozen. Liena koos haar mooiste uit en de dominee koos er één. Alle aanwezigen mochten vervolgens democratisch meebepalen welke er uiteindelijk won. Die van Liena, of die van de dominee? Mag u driemaal raden wie won 😊

Wie van de drie

Op vergelijkbare wijze als hierboven werden ook de eerste twee beleidsthema's voor 2025 gekozen. Elk kerkenraadslid moest eerst uit acht eerder gekozen thema's drie thema's kiezen die het hardst om aandacht vragen. Dat was al een hele toer. Vervolgens moest er echter nog één thema afvallen, omdat wij slechts twee thema's een jaar lang voldoende aandacht kunnen geven. Dat leverde echt keuze-stress op. Welke moest afvallen? Er is zoveel dringend. Uiteindelijk is het gelukt en zijn er vrij anoniem twee thema's overgebleven voor 2025. Dat zijn:

1. Hoe organiseren en besturen wij onze gemeente op een manier dat er niet te veel op te weinig schouders terecht komt en dat er ook een brede betrokkenheid is.
2. Hoe betrekken wij ook de groep tussen 20 en 50 intensiever bij diensten, activiteiten en organiseren en besturen.

Op dit laatste vlak ontstond spontaan wat beweging door twee jongere kerkgangers die het wel zanger zitten om te proberen zo één keer per maand met wat meer leeftijdsgenoten aanwezig te zijn. De eerste keer is dat 15 december. Een leuk initiatief.

Warmte in de kerk

Zondag 17 november was de eerste echte koude zondag, en dat was ook in de kerk te merken. Het was fris. De straalverwarming in combinatie met de vloerverwarming op lage temperatuur kon de kou nooit echt verjagen. Het blijft zoeken naar een verwarming die met zo min mogelijk gas toch zoveel mogelijk comfort levert. We zetten de komende weken die zoektocht door. Wij zetten dan regelmatig wel wat meer gas in, gaan stralers optimaliseren (standje 2) en wij gaan ook stov warmte-kussens testen. Zo zullen wij zeker een comfortabele kerkruimte creëren, zonder dat wij, zoals vorig jaar ruim dertig duizend euro aan gas verstoken.

Wij zijn ook in contact met een stoffeerder voor vaste kussens in de banken. Allang was dit een wens. De banken zijn hart en kussens zullen het hele jaar door daar meer comfort brengen.



Kerst uit de steigers

In Dortmund bouwen ze elk jaar met steigers aan een enorme kerstboom. Wij zijn juist blij dat de steigers voor kerst weg zullen zijn rond de toren. Eigenlijk was eind november te bedoeling, maar de toren was te slecht. Dus duurt het wat langer. Misschien dat het wel lukt om voor het feest van de Sint de steigers rond Onder de Linden weg te hebben. Op 5 December wordt de goedheiligman en zijn pieten weer welkom geheten in de kerk. Vanaf ongeveer 15.00 vertrekt de stoet dan met de koets door de straten van Middenbeemster.

De wilde ganzen vliegen voor . .

Suzanne Beentjes meldde ons goed nieuws. De samenwerking met Wilde Ganzen staat! En totaal ontvangen we zij maar liefst 45.000 euro voor de bouw van de nieuwe Work&Shop! Zij hadden een lange adem nodig en heel veel documenten..... maar gelukkig is de uitkomst positief. Wij maken ons graag mede sterk voor wat er verder nog nodig is . .



Bij Anders!

Vrijdag 15 november hadden wij een eerste gesprek met de initiatiefnemers om te komen tot een gezinsvervangend thuis voor 11 kinderen met een handicap. Diezelfde dag zouden ze het contract tekenen met de aannemer Wit Wognum (dezelfde als waarmee wij de appartementen hebben gebouwd). Dit mooie initiatief zal het goede doel zijn wat wij met name in de 40 Dagentijd zullen ondersteunen. Maar de steun begon al in het eerste gesprek. Mooi, en bijzonder dat wij dit als Beemsterkerk van dichtbij mogen meemaken.

Handjes gevraagd voor Keyser(in) en Kapel

Er zijn twee flinke, enthousiaste groepen vrijwilligers die meehelpen in de schoonmaak van Keyser en kapel. Maar af en toe valt er iemand uit. Dan is het ook fijn als er weer handjes bij komen!

Schoonmaak in Keyser(in) en Kapel

Daarom graag een oproep aan iedereen die de kerkbode en de nieuwsbrief leest en die zich betrokken voelt bij onze Beemsterkerk. Meld je aan om mee te werken in de schoonmaakploeg. Hoe meer mensen er mee doen, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

De duur van de schoonmaak per keer is 1 – 1½ uur. Na afloop van de werkzaamheden is er altijd een lekker en gezellig kopje.

Meer mannen zijn ook van harte welkom.
Ook voor hen ligt er altijd een 'schone' taak.

**Voor de Keyser(in) graag aanmelden
bij Els Steen, tel. 06-12517915
of: ej.steen@quicknet.nl**

**Voor de Kapel graag aanmelden
bij Marie Schroevers tel. 06-4576 6860
of: marieschroevers@gmail.com**

Alvast hartelijke dank. De eerste aanmelding is binnen. Hoe meer, deste fijner! Misschien ken je ook iemand die mee zou willen helpen.



Omzien naar elkaar – doe je mee?!

“Hoe ver je komt in het leven hangt af van hoe teder je bent tegenover de jeugd, hoe meevoelend met de ouderen, hoe begripvol jegens de zwoegers en hoe verdraagzaam jegens de zwakken en sterken. Want er komt een dag in je leven dat je al deze mensen bent geweest.” (George Washington Carver 1861-1943)

Als Beemsterkerk kennen we twee bezoekgroepen, de Vriendschappelijk Huisbezoekgroep en de 85 + bezoekgroep. Natuurlijk bezoekt de predikant ook, maar deze twee groepen gaan ook op bezoek bij (vooral) wat oudere mensen. Even samen een gesprekje, koffie met elkaar, misschien af en toe een wandelingetje.

De leden van het Vriendschappelijk huisbezoek bezoeken ongeveer één keer per maand iemand De 85 + groep bezoekt mensen boven die leeftijd rond hun verjaardag en brengt dan een kleine attentie. Twee keer per jaar delen we de adressen uit en drinken gezellig een kop koffie.

De groep Vriendschappelijk huisbezoek organiseert ook de kerstmiddagen in Keyser en kapel.

Ook in deze bezoekgroepen valt er wel eens iemand weg, of wordt ouder en zou misschien zelf wel een bezoekje willen. Wie of wie komt onze groep versterken? Dat zou heel fijn zijn!

Heel graag een reactie aan Marie (marieschroevers@gmail.com of 06 45766860)

Een vrije geest

Zaterdag 9 november vond in de kerk de presentatie plaats van een nieuw biografie over Betje



Wolff. Met muziek van de Beemster Beckie 's die enkele liederen van Betje zongen. Met een optreden van

Betje en Aagje,

met een interview met dominee Wolff, en met de presentatie van het boek door de schrijfster Marita Mathijssen.



Bijzonder was het op in een notendorp het verhaal van Betje te horen. Hoe zij in Vlissingen op jonge leeftijd een maand lang weg was met een vaandrig als een soort eerste hippie om de liefde te leven. Hoe zij trouwde met de 31 jaar oudere dominee en hoe zij elkaar op koude winteravonden bij haardvuur voorlasen. Hoe zij zich met scherpe satire á la Lubach afzette tegen een steeds opdringerige orthodoxie. Hoe zij moest vluchten, uiteindelijk berooid stierf, en hoe haar vriendin Aagje Deken 9 dagen later overleed aan . . . een gebroken hart.

Uiteindelijk reikte de schrijfster het eerste exemplaar uit aan Noraly Beyer met een mooie beschrijving van hun vriendschap en als eerbetuiging ook voor haar vrije geest!

**Misschien een leuk idee voor sinterklaas
Ook voor jezelf 😊**

Kunst in de Keyserin: Adri Dijkhorst: Kunst op paneel en doek



Adri Dijkhorst (1955, Bunnik) schildert, landschappen, bloemen en dieren (oa koeien). Op dit moment hangen enkele werken van olieverf op doek en op paneel in de Keyserin. Tegenwoordig schildert hij met acryl, maar nog altijd even kleurrijk en ongedwongen. Zijn werk laat de kracht en kwetsbaarheid van de natuur zien. Dijkhorst werkt ook veel met grafische technieken. Binnenkort exposeert hij zijn nieuwere werk in de Keyserin, ook weer bloemen, dieren en landschappen, en aangevuld met kerkinterieurs.

Adri woont en werkt in Ameide en studeerde af aan de Academie voor Beeldende Kunst in Utrecht. Hij exposeert en verkoopt via Graffa Galerie en De Toonkamer. We houden u op de hoogte. Voor meer informatie neem gerust contact op met Anneke Goede: annekegoede@gmail.com

KERST met QR

Als kerk willen we met de tijd meegaan. Daarom starten we in december een proef met collecteren ook via een QR-code. Bijdragen kan natuurlijk ook nog steeds gewoon met cash, of via het banknummer wat op de schermen staat. Maar in december is het ook mogelijk via een QR-code bij te dragen. Deze code zal in de liturgie afgedrukt worden en voor thuis op de schermen. Via de camera van uw telefoon kunt u dan bijdragen. U vult het bedrag in dat u wilt geven, en klaar!

Het college van Beheer gaat het collecteren met de QR-code begin januari evalueren. Graag horen we de ervaringen van wie het gebruikt. Deel dat alstublieft met de leden van het college: Remo Strijker, Helen Brix, Piet van Paassen en Els Steen

FINANCIËN tot en met oktober

Kerkelijke bijdrage	€ 55.292,--	Overige giften	€ 6.855,--
Solidariteitskas	€ 2.156,--	Collecte	€ 14.137,--
Kerkbode	€ 4.210,--		

Dank voor alle bijdragen!

Twee feestelijke kerstmiddagen in Beemster – welkom!

Ook dit jaar twee feestelijke kerstmiddagen met veel muziek en gezelligheid. De middagen zijn speciaal bestemd voor de ouderen, maar denk nu niet meteen dat je daarvoor wel heel oud moet zijn ☺. Seniorenwoningen zijn er vaak al voor 55+, de kerstherberg dus ook.



Beide middagen start het programma om 14.30. 14.00 uur gaan de deuren open en beginnen wij met koffie en lekkers. Het eindigt om 16.30 uur.

De eerste middag vindt op donderdag **12 december** plaats in de Z-INN Kapel in Zuidoostbeemster. De "Beemster Beckie's" o.l.v. Daphne Becka zijn dan onze zingende kerstengelen.

Op vrijdag **13 december** vindt de middag plaats in de Keyserkerk. De muzikale gasten zijn dan de leden van de jubilerende Accordeonvereniging Beemster o.l.v.

Aaf Dekker. Zijn vieren hun 40-jarig bestaan samen met ons! Als u één van de middagen wilt bijwonen, graag doorgeven aan Elly Groot-Rijswijk elly.rijswijk@hotmail.com of 06 33350109 .

HET GEHEIM VAN DE OVERVLOED . .



Vaak lijken wij vooral te leven in een wereld vol schaarste. Op sommige plekken is niet genoeg te eten, op veel plekken is een tekort aan vrede en veiligheid. In de rijkste landen is een tekort aan betaalbare woonruimte, en overal lijkt verdraagzaamheid een schaars goed, en daarmee de bereidheid om rond heftige momenten ook in de spiegel.

Maar soms gebeurt er iets gekks. Dan hebben wij tijdens vakanties aan een paar vierkante meters leefruimte meer dan genoeg om een heerlijke tijd te hebben. En omgeven door fijne mensen zouden wij ons laatste hemd nog weggeven. Omgeven door goede mensen voelt soms zelfs ernstig ziek niet alleen als schaarste, en menig vader of moeder kan een huilend kind met een zoen of een omarming een wereld in trekken waarin alles meer dan goed is.

In bijbelverhalen gaat het vaak om het geheim van schaarste die bijna in één klap omkeert in een gevoel van meer-dan-genough. Dat gebeurt tijdens de wonderlijke spijzigingen met een paar broden en vissen voor duizenden. Jezus vertelt ook een gelijkenis van een heer die de zijnen uitnodigt voor een feest. Maar niemand komt en ze hebben allemaal prachtige excuses. Dan trekt die heer zich niet triest terug, maar nodigt anderen uit, en dan wordt het alsnog een feest.

Op twee plekken in de evangeliën staat er ook een verhaal van vissers die niets vangen tot Jezus hen vanaf de wal een tip geeft, en plotseling zijn hun netten vol. Wat is het geheim?

Soms gebeurt het mij wel eens als een gesprek vrij heftig is, dat ik achteraf precies weet wat ik beter had kunnen zeggen of had kunnen vragen. Maar in de hitte van zo 'n gesprek komt dat dan niet op. Ik heb zo iets ook wel gehoord van mensen die een quiz mee mochten doen op tv. Thuis weet je alles, maar voor de camera is het een stuk spannender. Weet je wie dat nooit overkomt? Dat zijn de stuurlieders die aan wal blijven staan.

Aan droogzwemmers geen gebrek

In het verhaal van de netten leeg en vol staat Jezus ook aan wal. Je zou dus kunnen denken, dat voorspelt weinig goeds. Want het gezegde is dan wel: de beste stuurlieders staan aan wal, maar dat is, zoals wij allen weten, zwaar-ironisch bedoeld. Degenen die altijd aan wal staan denken dat ze de beste stuurlieders zijn, maar in werkelijkheid zijn het vaak vooral een stelletje droogzwemmers.

Toch is het een gewilde positie. Want vanaf een veilige positie aan wal hoef je niets te doen. Alleen

commentaar leveren op wat anderen gedaan hebben. En vooral op wat die niet goed gedaan hebben. En wat jij, in hun positie veel beter had gedaan. Wie wil dat nou niet? Risicoloos zwetsen vanaf de zijlijn?



En sommigen analisten en commentatoren zijn heel fijn. Vaak vooral degenen die zelf ook goed waren in hun sport, of goed in waar ze commentaar op geven. Die weten dan hoe pittig het is als je echt op de toppen van je kunnen moet lopen. Maar er zijn ook genoeg andere commentatoren. In elk geval geldt, voor veel functies en beroepen kunnen wij niet genoeg goede mensen vinden, maar aan stuurlui aan wal is nooit een gebrek.

Deel worden van het gebeuren

Jezus staat aan wal. Is hij ook zo 'n betweter vanaf de zijlijn? Nee, want Jezus staat wel aan wal, maar hij wordt al snel deel van 't gebeuren. Zoals kort na de heftigheid in Amsterdam ook van die buurtgenoten in Amsterdam-West, die op straat gingen om de jongeren die zij daar troffen te vragen: Waar zijn wij nou mee bezig? Dat is niet zonder risico. Dat geldt ook als je bij gedoe in een bus of trein wel wat zegt of vraagt en niet pas als je weer veilig buiten staat.

Deel worden van het gebeuren was ook voor Jezus niet zonder risico. In een vergelijkbaar verhaal, loopt hij over het water naar de zijnen toe. Het gaat er in die beide verhalen vooral om dat hij er is daar waar het goede schaars lijkt en in gevaar.

Dat wat Jezus zegt vanaf de wal is ook geen commentaar achteraf. Maar aan het eind van een nacht vissen zonder iets te vangen, geeft hij de zijnen de suggestie om nog wat anders te proberen. Dat doet hij niet om zichzelf goed in de spotlights te zetten, maar medelevend en meedenkend: probeer dat nog eens. Het werkt. Netten vol. Dus uiteindelijk toch nog: eind goed, al goed?

Met Jezus gaat alles beter?!

Waar komt die plotselinge overvloed in die netten vandaan? Wist Jezus gewoon wat de beste visgronden waren? Ik denk het niet. Gaat het er dan om dat met Jezus alles beter gaat, zoals veel Nederlandse voetballers tegenwoordig hooghouden? Dat komt al dichterbij. Maar het verhaal



zegt het volgens mij nog iets concreter. Namelijk dat het goed is om niet op te geven op de momenten dat het goede niet lijkt te lukken. Maar om op die momenten te proberen te bedenken wat Jezus in zo 'n situatie zou doen.

Er zijn altijd genoeg momenten dat je de moed kunt verliezen. Omdat het goede in je eigen leven door je vingers lijkt te glippen, of omdat er boven het goede in de wereld allerlei donkere wolken verzamelen die weinig goeds voorspellen. Dan is het verleidelijk om dat wat niet goed gaat uitvoerig met elkaar te bespreken. En zorgen delen is goed! Maar als wij het met elkaar hebben over al die dingen die niet goed gaat is het ook verleidelijk om één van die stuurlieden te worden, die alleen commentaar geven. En ook nog eens commentaar waar niemand vrolijk van wordt.

Waar komt de overvloed vandaan?

Doe dat niet zegt dit verhaal daarom. Wordt geen stuurman -of vrouw aan wal, of aan de zijlijn, maar blijf actief in het veld. Want alleen in het veld zelf zul je steeds weer ervaren dat schaarste zomaar kan omkeren in overvloed.

Ik moet dan denken aan een gesprekje van eergisteren, waarin het ging om het goede doel voor de 40-dagen-tijd. Wij zaten met twee ouders van gehandicapte ouders die in de buurt een gezinsvervangende huis gaan bouwen voor elf kinderen. En wij kwamen in het gesprek van het één op het ander. Er zwommen steeds meer mooie ideeën het net in. En aan het eind, iedereen blij.

Diezelfde dag was er een bijeenkomst over het vervolg van Blitskikker. Even heerste de twijfel. Zou het allemaal wel gaan lukken, namen wij niet teveel hooi op een ongewisse vork, en wie gaat alles betalen? Maar aan het eind was er een net vol afspraken en plannen, iedereen om tafel pakte iets aan, en de eerste grote gift is ook al binnen.

In plaats van die voorbeelden kan ik nog tal andere geven. Dat wil niet zeggen dat alles vanzelf wel goed komt, of dat wij onze zorgen niet moeten blijven delen om donkere wolken dichtbij of ver weg, of om wat echt niet goed gaat. Maar een ongelooflijk goede manier om met donkere wolken om te gaan of met zoveel dingen waarin het goede schaars lijkt, is om wat je zelf doet niet op te geven. En dan mag je soms gerust ook een net loslaten. Soms moeten wij zelfs liefsten loslaten. Maar laat ook op die momenten dan niet alleen los! Hou elkaar ook vast en pak samen ook weer wat op. Dan zul je het steeds weer meemaken dat schaarste op een wondermooie manier omslaat in een heerlijk gevoel van overvloedig goed. Wordt in elk geval nooit een zwartkijker vanaf de zijlijn.

DE AGENDA

De agenda hieronder bevat niet de doorgaande groepen, koorrepetities, etc., maar wel de hoogtepunten in Keyser en Kapel voor de komende weken.



Milou Frencken – De minnares **Zondag 24 november, 15.30**

Mylou Frencken wil graag een goede minnares zijn. Op háár manier. Vroeger was een minnares een vrouw met macht, aanzien en glamour. Maar waar was de liefde?

Zie de website van P3 voor kaarten en info!



Vrouwencafé

Donderdag 28 november, 20.00
(deuren open 19.30)

Vrouw van de maand is Reina Reijnaert

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ook ontvangen, geef je dan op via het onderstaande mailadres. Sowieso even aanmelden als je wilt komen.

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com



Aardige Mannen

Zaterdag 7 december, 16.30

Man van de maand is Arjen IJff

We beginnen om 16.30 uur en eindigen om 18.00 uur. Bij binnenkomst betaalt u € 7,- (liefst gepast). De soos is voor iedere man mits hij aardig is 😊. Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com)



Sinterklaas ontvangen in de Keyser

Donderdag 5 december, 14.00 deuren open

Vorig jaar de eerste keer en meteen een mooi feest: de ontvangst van sinterklaas in Middenbeemster met zingende kinderen in onze Keyserkerk. Dominee Nico Schroevers ontvangt zijn naamgever binnen die oudste Beemster muren.

Let op de info in de media

Zangvereniging Harmonie 160 Jaar
1864 - 2024

Zondag 8 December 2024
Keyserkerk, Middenbeemster

Messiah
G.F. Händel

Dirigent Gerard Leegwater

Met muzikale medewerking van
professionele solisten en het Leegwater orkest.

Aanvang 14.30 uur (kerk open vanaf 14.00 uur)
Toegang € 25,-
Kaartverkoop via de leden of via:
www.zangverenigingharmonie.nl

MESSIAH

Zangvereniging Harmonie, orkest en solisten

Zondag 8 december, 15.00

De jubilerende (160 jaar!) Zangvereniging HARMONIE pakt flink uit en zingt dit jaar de indrukwekkende MESSIAH wat Georg Friedrich Händel. Vooral in Angelsaksische landen wordt dit werk sinds 1742 elk jaar gezongen rond kerst en rond Pasen.

De compositie is geliefd om zijn dramatische en expressieve muziek en de combinatie van koor- en solowerk maakt het tot een indrukwekkend en meeslepend werk.

Zie de website van de Harmonie voor kaarten en info!



KERSTMIDDAG in de Z-INNKAPEL - Donderdag 12 december, 14.00

De Z-INN Kapel omgetoverd in een gezellige en sfeervolle herberg. Er klinken mooie woorden en gastvrouwen gaan rond met lekkere hapjes en drankjes. Muzikaal worden wij verwend door de gezellige klanken van de **BEEMSTERS BECKIE 'S**

De zaal bij beide kerstmiddagen gaat 14.00 uur open. 14.30 start het programma

Aanmelding: Elly Groot-Rijswijk elly.rijswijk@hotmail.com of 06 33350109 .



KERSTMIDDAG in de KEYSER - Vrijdag 13 december, 14.00

Ook in de Keyser een gezellige en sfeervolle herberg. Muzikale worden wij daar begeleid door de gezellige klanken van het **BEEMSTERS AKKORDEONORKEST**.



KERSTCONCERT

Zondag 15 december, 14.00 uur Keyserkerk

A CEREMONY OF CAROLS van Benjamin Britten en liederen van Kodály, Kovacs, en bekendere kerstliederen, als 'Once in Royal Davids City'.

Muzikale leiding: Takashi Mizumoto

Merel Naomi Brouwer begeleidt het koor op harp en brengt ook enkele solo stukken ten gehore.

Kaarten: volwassenen €15,00

Kinderen tot 12 jaar en studenten €5,00

Het Nederlands Kodály Koor zal met dit programma haar ruim 50-jarig bestaan feestelijk afsluiten.



KERSTCONCERT

Marcel Kapteijn en de Raindogs

Vrijdag 20 december, 20.15
(deuren 19.45 open)

Een uniek, intiem concert in een sfeervolle en kerstige Keyserkerk gebracht door drie rasmuzikanten met veel humor en plezier.

Tickets via Info@wiewatwaarop49.nl



KINDERKERSTFEEST: VOLG DE STER!

**Maandag 23 december,
16.30 KEYSERKERK**

Een mopperige en al te precieze koning vindt het maar niets dat er een nieuwe koning geboren zal worden. Ook hij volgt de ster . .

Het bekende verhaal van kerst met de herders en de engelen, het kindje

en de volle herberg gespeeld en gezongen door kinderen.

De zaal gaat 16.00 uur open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang. Cash is het gemakkelijkst, maar de engelen zijn ook al digitaal 😊

MEELEVEN MET LIEF EN LEED



Gedachtenis van gestorvenen met veel licht, aandacht en warmte

Aanstaande zondag gedenken wij onze gestorvenen in de gedachtenisdienst. Wij noemen de namen en steken kaarsen aan. Zo houden wij hoog dat wij niet vergeten zijn en wij maken voelbaar dat hun gedachtenis ons nog altijd tot licht en warmte is . . .

Bijzonder was ook de lichtjesloop dit jaar van kerk naar begraafplaats op de zaterdag voor allerzielen. Meer dan honderd personen liepen met een lichtje. Voor jezelf en ook met elkaar en samen. An het begin en aan het eind klinken er wat troostende woorden en het licht en het lopen troost ook.

Cor Prins is één van de laatste namen die wij zullen noemen. Cor was een man met veel talenten. Als boerenzoon was hij verbonden aan de grond. Maar Cor was ook een mensenmens, die graag mensen hielp en die graag verbinding bracht. Dat deed hij al in zijn werkzame leven bij de bank, en daarna. Op het kerkerf bekommerde Cor zich jarenlang om het riet in de sloten. Hij was deel van de lammerencommissie, was actief bij het vriendschappelijk huisbezoek, hij zong bij de projectkoren en hij was een vertrouwd gezicht bij onze diensten. Wij zullen hem missen.

In besloten kring is vanuit de Keyserin ook afscheid genomen van **Jannie Been**. Tot in haar laatste dagen leefde zij zo vol zij kon, om vervolgens het leven uit te stappen voordat leven alleen lijden en afhankelijkheid zou zijn.

Wil Happé moest afscheid nemen van een oude vriendin uit de tijd in Amsterdam. **Rini Lehmann Maaswinkel** was een vriendin ook in die bewogen, nog steeds schokkende jaren van oorlog. Zij woonde inmiddels in Duitsland. Daar vond de uitvaart ook plaats. Wij noemen haar naam tijdens de gedachtenis.

Met bloemen en aandacht hebben wij meegeleefd met **Henk en Marianne Vonk**. Zij woonden nog maar kort in de polder, waarin Henk ooit geboren is. Marianne was al ziek en dat verslechter-

de de laatste maanden sterk. Na een kort verblijf in het hospice is zij overleden. De uitvaart vond plaats in de gemeenschap waaruit zij kwamen rond Midwoud.

Esther Fioraliso heeft te horen gekregen dat artsen haar niet meer kunnen genezen. Zo lang zij kan wandelt zij door de polder en brengt zij de tijd door met haar liefsten.

Steeds weer, hoe goed we het landschap van de liefde kennen
en het kleine kerkhof daar, met zijn treurige namen,
en de angstaanjagend stille afgrond waarin de anderen.
vallen: steeds weer wandelen we samen naar buiten
onder de oude bomen, liggen we steeds weer
tussen de bloemen, gezicht tot gezicht met de hemel

Ook **Janet van der Veen** kreeg te horen gekregen dat artsen eigenlijk niets meer kunnen. Haar hart is in de loop van vele jaren steeds iets minder geworden. Janet trekt zich daarom langzaam maar zeker terug uit haar taken. Conditie wordt minder. Fijn dat haar zoon en zijn familie uit Amerika inmiddels in de buurt wonen.

Jaap de Boer was graag bij de uitvoering van het projectkoor geweest (nog liever had hij meegezongen), maar zijn gezondheid blijft wankel en het abonnement met het ziekenhuis is nog niet voorbij. Maar binnenkort komt Jaap in elk geval een keer luisteren!

De bloemen vanuit de Projectkoor-dienst gingen naar **Annie Groen**. Tot op hoge leeftijd lukte het haar om mee te zingen in het koor. Nu lukt het niet meer. Het was een mooie tijd!

Peter Heerschop's gezondheid is verre van blakend. Onlangs moest hij ook nog afscheid nemen van een broer.

Ank Pronk was na vele weken ziekenhuis en transitorium even thuis, maar de rust kon zij daar niet vinden. Hopelijk vindt ze diesnel te midden van warme zorg en kan zij dan duurzaam naar huis.

Harry Roenhorst revalideert thuis goed, maar nu is het **Maggy** die richting het ziekenhuis moet. Als haar krachten weer toenemen en de antibioticakuur aanslaat mag zij weer naar huis.

Harry Jonk brachten wij bloemen bij de revalidatie van een schouderoperatie.

Mark en Danieke Mechielsen konden wij feliciteren met 12 ½ jaar huwelijk.

Bloemen waren er ook voor Henk van der Molen die revalideert van een knieoperatie. Henk oefent enthousiast en kon de bloemen zelf al meenemen.

Vrijdag 15 november werd **Wim Contze**, de vader van **Nicolette** onwel op straat. Nog diezelfde avond overleed hij in het ziekenhuis. Gelukkig waren Nicolette en Peter er toen al bij in een warme kring rond Wim 's bed. Wij hebben goed herinneringen aan Wim. Zo was hij er vaak bij bij de oliebollen, naar verluidt vooral vanwege de lekker soep ☺. In gedachten bij een fijn mens!

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan . .

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook wekelijks vermeld in de nieuwsbrief.

In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers

GEEF LICHT (Stef Bos)

Advent is het feest van licht. Wij kijken vooruit naar de geboorte van een kwetsbaar kind in een donkere nacht, niet welkom in de herberg. Wij proberen onze verwachting weer jong en licht te maken, zoals bij de jongsten die nu bijna met open mond en zingend achter hun schoen vol verwachting uitzien naar de goedheilig man. Wij gedenken op weg naar kerst ook de kinderen die geslachtofferd worden en die de dupe zijn van wat volwassenen ze aandoen. Kinderen dichtbij en ver weg. Voor al die kinderen schreef Stef Bos het lied 'Geef licht'.

Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht Alles

keert naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt

Niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken

De dromer staat alleen

geef licht door
door licht te zijn

Geef licht ..Voor een uitweg uit het donker

Geef wat er vaak niet is. Geef licht

Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders, zie hun volk dat orepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein om het niet te willen zien.

Geef licht ..Voor een uitweg uit het donker

Geef wat er vaak niet is. Geef licht

Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond

Maar de haan die bleef maar kraaien

Alsof hij zei je moet iets doen

Om een verschil te kunnen maken

Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit kan halen

maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht . .

Geef licht ..Voor een uitweg uit het donker

Geef wat er vaak niet is. Geef licht

Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht

BIJ DE KERKDIENTEN VAN GEDACHTENIS EN ADVENT

GROEIEND LICHT

In de donkerste dagen vieren wij het licht. Dat doen wij op de GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN. Eerst steken wij kaarsen aan voor wie dit jaar overleden zijn, en daarna voor allen die gestorven zijn, maar nog zozeer leven in ons hart, in onze gesprekken en meer. Op de eerste advent steken wij de eerste kaars aan op de adventskrans, en vervolgens elke week een kaars extra. Ook in liederen en lezingen vieren wij deze weken het licht, met engelen als boodschappers van het licht.

Zondag 24 november – een oase in de tijd

Bij de hemel kun je je heel veel voorstellen. Het is bijbels gesproken vooral de plek waar afstand en vergankelijkheid geen grip op hebben. De hemel is de plek waar leven grenzeloos goed is. Het bijzonder is dat iets daarvan soms ook in die zo vergankelijke dagen van afscheid voelbaar is, en zeker ook bij het gedenken van onze gestorvenen. Alsof er verbinding is over alle grenzen heen als een oase in de tijd.



Lichtbrengers . . .

Op de zondagen van advent staan engelen centraal. Op twee momenten verschijnen deze lichtfiguren in de evangelieverhalen. In de evangelieverhalen verschijnen engelen als Jezus nog niets kan zeggen en als hij niets meer kan zeggen. Daartussenin wordt verteld dat Jezus zelf de zwaartekracht weerstond en nog steeds geven zijn woorden vleugels, en brengen zijn woorden LICHT!

Zondag 1 december – Wie in duisternis dolen zullen een licht zien!

Jesaja is de profeet die het meest intens verbonden is aan de weken van advent en kerst. Zijn woorden klinken vanouds in de kerstnacht. Dit jaar klinken zij ook op de vier zondagen van advent. Wij beginnen dan met die woorden uit de nacht van kerst: (Jesaja 9) Wee hun, die het kwaad goed noemen en het goede kwaad, het recht krom en het kromme recht. Want dan zal het licht verduisterd raken. Dan groeit het donker. Maar hij zegt ook: degenen die in duisternis dolen zullen een licht zien . . . “. Die woorden klinken vanmorgen ook al op deze eerste advent, naast het begin van het Lucas-evangelie.

Vroeger was de Beemster een onstuimig meer

Muzikale medewerking is er de eerste advent van onder andere het Gelegenheidskoor uit West-Beemster. Omdat het licht wat aangestoken wordt in de dienst door de hele polder gedragen zal worden om het licht van het Beemster Light Festival mee aan te steken, zingen zij ook liederen van die mooie werelderfgoedpolder waarin wij wonen. Zo stemmen zij het mooie lied van J. P. Bregman in op melodie van het West-Friesland lied: Vroeger was de Beemster een onstuimig meer! Vlak voordat het licht rondgaat zingen zij:

Alle mensen vol van vrede, onderweg van hier naar daar.
Laat ons in zijn voetspoor treden. Geef het licht door aan elkaar.
Groten, kleinen, rijken, armen, onderweg van hier naar daar.
Iedereen mag zich verwarmen, geef het licht door aan elkaar.
Alle rassen, alle kleuren, onderweg van hier naar daar.
Laat het teken maar gebeuren, geef het licht door aan elkaar.
Kind'ren, ouden, zwakken, sterken, onderweg van hier naar daar.
Voel de vonk maar in je werken, geef het licht door aan elkaar.
Waar j'ook gaat, om wat voor reden, onderweg van hier naar daar.
Steek een kaars aan voor de vrede, geef het licht door aan elkaar.

Zondag 8 december – Wie in duisternis dolen zullen een licht zien!

Maria is jeugdig (over)moedig. Zoals de pro-democratische activisten die onlangs lange gevangenisstraffen kregen in China. Zoals de jongeren die op zoveel plekken op straat gaan voor meer

recht en tegen onrecht. Of zoals die jonge Iraanse die kwetsbaar, bijna naakt, de straat opging om de verkrampte onderdrukking van vrouwenrechten weer in de spotlights te zetten . .



En, de engel Gabriel komt aangesnel, de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, hoogst uitverkoren vrouwe. Glo-o-o-oria (een adventslied)

Maria zegt “ja”, “ik zal er zijn”, “laat het aan mij gebeuren”.

Jesaja zegt: Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren: Omwille van de gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken (Jesaja 42)

Zondag 15 december – Eén en één is . . . zeven!

Als Maria in verwachting, Elisabeth ontmoet eveneens in verwachting is één plus één veel meer dan twee. Er komt nieuwe muziek in de lucht. Maria zingt: “Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. Wie gering is geeft hij aanzien.” Jesaja zingt daarbij: “Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest Hij de striemen die het zijn toegebracht.” (Jesaja 30)

KERKDIENSTEN IN KERK EN KAPEL

De meeste kerkdiensten van de Beemsterkerk vinden plaats in de Keyserkerk, maar soms vindt er ook een dienst plaats in de Z-INN Kapel. Hou het schema er bij zodat u niet bij de verkeerde deur staat 😊

24 nov. GEDACHTENIS van GESTORVENEN
10.00 KERK mmv Koor Ars Musica & F. Leek, solozang

1 dec. OECUMENISCHE EERSTE ADVENT
10.00 KAPEL met het Gelegenheidkoor Westbeemster & de start van het Beemster Light loop

8 dec. TWEEDE ADVENT
10.00 KERK mmv De Nicolaascantorij Edam & Lianne Koot, harp

12 dec. FEESTELIJKE KERSTMIDAG
14.30 KAPEL Mooie verhalen, zang, lekkers, gezellig met o.a. Beemster Beckie 's

De deuren van de Kerstmiddagen gaan 14.00 open. Er is dan meteen koffie en iets lekkers. Het programma start 14.30!

13 dec. FEESTELIJKE KERSTMIDAG
14.30 KERK Mooie verhalen, zang, lekkers, gezellig met o.a. Beemster Accordeonvereniging

15 dec. DERDE ADVENT
10.00 KERK met het Kodaly-koor & F. Leek, solozang

22 dec. VIERDE ADVENT – KLEINE KERST
10.00 KERK met o.a. Femke Leek, solozang

Een vooraankondiging . . .



WELKOM AAN TAFEL

De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen

Een nieuwe traditie begint in de Beemster! Vanaf dinsdag 28 januari 2025 wordt elke laatste dinsdag van de maand de Beemster Mee-eettafel georganiseerd. Dit initiatief, opgezet door Nico Schroevers, Pieter Boonstra en Cathy Blekemolen brengt inwoners van de Beemster samen voor een gezellige en smakelijke lunch. Ook als u alleen bent is dit een prachtige gelegenheid om uw kennissenkring te vergroten.

Een afwisselende lunch met heerlijke lokale producten, speciaal bereid voor én door mensen uit de Beemster. Het is een uitgelezen kans om samen te genieten, nieuwe mensen te ontmoeten en verhalen te delen. Elke laatste dinsdag van de maand, om 12.30 uur