

BEEMSTERKERK 212^{de} nieuwsbrief



De vijand van binnenuit . .

Ook de B-Star Gospel en Soul Singers hebben vanaf september een mooi repertoire ingestudeerd. En aanstaande zondag, de zondag na de verkiezingen in de VS zingt B-star Amerikaanse liederen van 'een trein van liefde' (Love train) die mensen mee wil nemen op een reis voorbij de verdeeldheid. En van 'Een plek in de zon', waar er hoop is voor iedereen.

Een plek in de zon

Als een lange eenzame beek blijf ik lopen
in de richting van een droom,
steeds maar verder, steeds verder.
En net als een tak op een boom blijf ik mij uitstrekken
om vrij te zijn, steeds maar verder . . .

Want er is een plaats in de zon waar er hoop is voor iedereen
en waar mijn arme rusteloze hart heen wil rennen.
Er is een plaats in de zon
en voor mijn leven voorbij glijdt wil ik dat vinden,
die plek in de zon

Als een oude stoffige weg word ik moe van alle lasten,
en net als de moede, onrustige aarde rol ik al sinds mijn
geboorte, steeds maar verder . . .

Daarbij klinkt het bijbelverhaal uit Marcus 5 van een bezetenheid die de mensen behoorlijk in de ban kan hebben. Luidruchtige, confronterende bezetenheid, voor geen rede vatbaar. En dan soms het wonder . . !

De samenzang wordt begeleid door Jan Pronk, orgel.

Harmonie

In het weekend wat aanstaat heeft zangvereniging de Harmonie een extra repetitie in de Keyserin. Het jaarconcert van de 160 jarige (!) Harmonie zal een maand later plaatsvinden op zondag 8 december, 's middags in de Keyser. Het wordt zeker weer een feestelijk concert!



Aanvang 14.30 uur (kerk open vanaf 14.00 uur)

Toegang € 25,-

**Kaartverkoop via de leden of via:
www.zangverenigingharmonie.nl**

Betje Wolff terug in de Keyser – de middag is volgeboekt.

Zaterdagmiddag vindt in de Keyserkerk de presentatie plaats van een nieuw boek, een biografie over Betje Wolff. De biografie is geschreven door Prof.dr. Marita Mathijsen. Zij zal het boek toelichten. Verder zal het eerste exemplaar uitgereikt worden, zingen de Beemster Beckie 's enkele liederen op teksten van Betje Wolff en Aagje Deken. Er is een optreden van Betje en Aagje en dominee Wolff komt zijn relatie met Betje toelichten . . .



Niet alleen is het programmavol, jammer genoeg was de kerk ook heel snel gevuld, voornamelijk met gasten via de schrijfster. Op 15 november om 20.00 uur in de Singelkerk in Amsterdam is er een reprise van de uitreiking.

St Maarten zingen bij een knapperend vuurtje

Ook dit jaar stoken wij het vuurtje in de vuurpot weer op op het kerkerf bij de Keyser. Eerst was het de bedoeling om dit jaar juist een mooie kaarsensfeer in een donkere kerk te realiseren. Dat moesten wij tot volgend jaar uitstellen vanwege de restauratie van de kerktoren. Maar wat in een goed vat zit . . .

Dit jaar dus nog een keer zingen bij een vuurtje. De kinderen kunnen daar een marshmallow roosteren en met een kopje chocomelk ook inwendig weer warm worden. Voor de ouders is er zoals elk jaar een slokje glühwein. Gezellig!



Sinte-Maarten mikmak,
m'n moeder is een dikzak,
m'n vader is een dunnetje,
geef me een pepermunnetje.
Pepermunnetje lus ik niet,
geef me dan een suikerbiet,
suikerbiet met honing,
morgen word ik koning!
Koning wil ik niet zijn,
geef me dan een glaasje wijn
Glaasje wijn met bieten,
morgen krijg ik visite!

St Nicolaas daagt ook al weer aan de horizon

Na St Maarten kijken wij al heel snel uit naar die andere goed-heilig-man: St Nicolaas, kindervriend en beschermheilige van zeelui en van nog velen meer. Dit weekend gaan wij weer om tafel om de ontvangst te plannen die ook dit jaar in de Keyserkerk zal plaatsvinden. Van 2 tot 5 december staat de Keyser in het teken van de sint!



Maar eerst 25 jaar wereld-erfgoed

Voordat het feest van Sinterklaas in al zijn uitbundigheid wordt voorbereid en gevierd wordt eerst het 25 jarig jubileum van Beemster als Werelderfgoed gevierd. Op 1 december in en rond de Keyser. Die ochtend hebben wij een oecumenische kerkdienst in de Z-INN Kapel, en evenals 5 jaar geleden wordt daar het licht aangestoken wat vervolgens als een olympisch vuur door de polder zal worden gedragen door onder andere Peter Leek. Via Noordbeemster en Westbeemster zal hij op tijd in Middenbeemster arriveren om daar het lichtfeest aan te steken!

KERST MET HET PROJECTKOOR BEEMSTER



Het Kerstproject start op woensdag 13 november, van 19.30 tot 21.30. Wij zingen tal van Engelse en Duitse kerstliederen, deels ooit gezongen, deels nieuw. Leuk om mee te doen!

De kosten voor het hele project bedragen 30 € met kop koffie in de pauze. Aanmelden/info: 06 45766860, marieschroevers@gmail.com

10 November in de Keyser en daarna Kerst!

Volgende week zondag zingen de B-STAR Gospel en Soul Singers tijdens de kerkdienst. De week na de Amerikaanse verkiezingen zingen zij van hoop en gemeenschap. Als balsem op alle onrust.

Donderdag 14 november start het koor met hun kerstproject. Er wordt gerepeteerd op (drie van de vier) donderdagen van 20.00 tot 21.45 in de Kapel. Het koor zingt dit jaar tijdens de Mid-Winterfeesten in de Rijk en op de zondag van Drie Koningen op 5 januari 2025. Aanmelden/info: 06 1253 4352, bstargospelandsoul@gmail.com



Hoe gaat het met het onderhoud aan de toren?

Het werk aan de toren gaat gestaag verder. Vooral in de toren zelf is veel meer werk dan van tevoren was ingeschat, aan balken die helemaal verteerd zijn. Buiten zijn er veel slechte voegen. Al met al werd deze week duidelijk dat ze het niet gaan halen om eind november het werk af te hebben. Wel gaat de aannemer ervan uit dat de steigers voor kerst weg zijn. Dat is toch wat. Van werkplaats tot herberg!

Het gedoe met de printer is . . . opgelost

Het duurde bijna een jaar om tot een akkoord te komen met de leverancier van de printer over het contract wat wij met hen hebben en over wat wij van elkaar daarin mogen verwachten. Helemaal blij zijn wij nog steeds niet, maar wel dat de printer inmiddels weer gerepareerd is en dat de liturgieën niet meer in de pastorie geprint moeten worden en dat de kerkbode weer in kleur kan!



Lief en leed

Een stoet die in stilte de Kerkhoflaan afloopt en die met lichtjes verlicht. Kinderen die vragen stellen, soms ook heerlijk licht. Op de begraafplaats brandden de fakkels en vuurpotten en maken het tot een warme plek waar zelfs de dood niet koud is. Zo verliep ook dit jaar de lichtjesloop, en jaar in, jaar uit, blijft de stoet groeien, tot al over de honderd lichtjesdragers.

Over twee weken, op 24 november, gedenken wij dan in de kerk onze gestorvenen. Wij noemen bij name wie dit jaar overleden zijn en wij steken kaarsen aan voor allen met wie wij het leven gedeeld hebben en die nu leven in ons hart en in onze herinneringen. Die ook voortleven in de gemeenschap, en in dat alles en meer, ook bij de goede God.

Overleden is Marianne Vonk-Houtlosser, echtgenoot van Henk Vonk. Samen woonden ze nog maar kort in de polder, die Henk zo vertrouwd was. Het is verdrietig dat zij samen hier niet meer tijd kregen. Maar er was een leven lang vooral ook veel goed. De uitvaart vond plaats in de gemeente waaraan ze zo lang verbonden waren, vanuit het kerkje in Oostwoud.

Jaap de Boer blijft verbonden aan het ziekenhuis. Zo 'n operatie moet toch een keer lukken!

Esther Fioraliso is thuis uit het ziekenhuis. Het medische nieuws was echter niet goed. Samen met Paolo, de kinderen en goede mensen om hen heen gaan ze ervoor om dat een plek te geven.

Ank Pronk is thuis, maar de rust is er nog niet helemaal.

De bloemen afgelopen zondag gingen naar Annie Groen. Tot op hoge leeftijd lukte het haar om mee te zingen in het projectkoor. Nu lukt het niet meer. Het was een mooie tijd!

Schoonmaak in Keyserkerk en Keyserin

Sinds een aantal jaar werkt een enthousiaste groep mensen mee om de Kerk en de Keyserin schoon te houden en hiermee Anita te ontlasten. Momenteel is er een groep van bijna 20 personen, die ongeveer 3 x per half jaar met 2 personen per keer en in overleg met Anita, hiervoor aanwezig zijn.

Maar soms geven mensen aan te willen stoppen. Meestal omdat de leeftijd dan parten speelt. Daarom wil ik een oproep doen aan iedereen die de kerkbode en de nieuwsbrief leest en zich betrokken voelt bij Kerk en Keyserin om zich aan te melden om mee te werken in de schoonmaakploeg.

Ook hier geldt nl. dat hoe meer mensen er mee doen, hoe minder vaak je ingedeeld wordt. De duur van de schoonmaak activiteit per keer is 1 – 1½ uur. Na afloop van de schoonmaak werkzaamheden is er natuurlijk altijd tijd voor een kopje koffie en een gezellig praatje.

Alvast hartelijke dank.

Graag aanmelden bij : Els Steen, tel. 06-12517915 of via e-mail: ej.steen@quicknet.nl

KERKDIENTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

10 nov.	FEESTELIJKE ZANGDIENST
10.00 KERK	KLEUR BEKENNEN met o.a. B-STAR GOSPEL & SOUL SINGERS
17 nov.	DIENST met Schrift & tafel
10.00 KERK	met o.a. Floor Wittink, saxofoon en Marina Grigorowitsch, piano
24 nov.	GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN
10.00 KERK	met o.a. Ars Musica o.l.v. Marcel Settels en Femke Leek, solozang

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

PASTORIE

Z-INN KAPEL

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER

**Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

Collecte-giften:

**NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster**

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster