

## BEEMSTERKERK 213<sup>de</sup> nieuwsbrief



### (als je goed kijkt zie je . . .) Meer dan genoeg!

Vaak lijken wij vooral te leven in een wereld vol schaarste. Op sommige plekken is niet genoeg te eten. Op veel plekken is een tekort aan vrede en veiligheid. Vooral in de rijkste landen is een tekort aan betaalbare woonruimte, maar ook aan plekken waar niet alles volgebouwd is, of waar auto's en vliegtuigen niet al te aanwezig van hot naar her reizen . . .

Vaak lijken wij vooral te leven in een wereld van schaarste. Verdraagzaamheid is een schaars goed, en dus de bereidheid om in de spiegel te kijken voordat je anderen de schuld toeschuift. Anderen hebben het altijd gedaan. Immers wat wij onszelf moeiteloos vergeven, en wat wij vaak ook onze liefsten ruitertlijk toestaan, nemen wij een ander vaak wel kwalijk . . .

Maar soms is het ook gek! Op vakantie hebben wij aan een paar vierkante meters woonruimte meer dan genoeg om heerlijk te leven. En omgeven door mensen die ons lief zijn zouden wij bijna ons laatste hemd weggeven. Ja, omgeven door goede mensen, kunnen wij zelfs omgaan met onze gezondheid die schaars wordt, of met onze laatste dagen . . .

In bijbelverhalen gaat het vaak om het geheim van schaarste die op een wondervolle manier kan omkeren in een gevoel van meer-dan-genough. Dat gebeurt met de zogenaamde spijzelingen van de duizenden, waar een paar broden en een paar vissen iedereen verzadigt. Er staan ook twee verhalen in de evangeliën waar het alleen gaat om vissen, zonder brood.

In Lucas staat dat verhaal helemaal aan het begin van Jezus zijn openbare optreden, als hij vissers van achter hun netten vraagt om vissers van mensen te worden. In het evangelie van Johannes staat het juist op het moment dat de discipelen dachten Jezus al kwijt te zijn. Dan staat ie daar toch weer aan de kust van het wankele water en roostert wat vis, waar ie hen toch ook om vroeg?!



Zo vieren wij zondag de kunst en het geheim van “meer dan genoeg”. En wij doen dat ook met de tafel van Brood en Wijn, de plek waar wij in de kerk altijd overvloed vieren. Genoeg liefde en passie, genoeg offerbereidheid en vergeving, en leven die ook aan de dood niet kopje onder gaat.

**De samenzang wordt begeleid door Jan Splinter, orgel. Muziek is er ook van . . .**



Zij spelen werken van Piazzolla, Mancini, en Milhaud. Onder leiding van Jan Splinter zingen wij onder andere het lied, Ballade van het Kerkschip, op de melodie van Het Dorp van Wim Sonneveld.

*Het schip ligt langs de kade klaar, de vraag is  
of het overvaart bij boze wolken, wijd en zijd. Grijs is de wereld, wild de zee,  
maar meeuwen dansen deinend mee,  
zo gaat dat tussen droom en feit.*

*En aan de kade wachten zij, die wachten op een stil getij, om voor een volgend land  
te kiezen. Vier eeuwen liggen achter hen, tijden aan wel en wee gewend, in winst  
geloven en verliezen.*

*Refrein: En op het schip daar aan de kade zien zij een man,  
de schipper staan. Hoor wat hij zegt, zo klaar als water: Ik nodig jou om sloop te  
gaan . .*

Mag ik je uitnodigen om sloop te gaan, of blijf je wachten aan de kade ☺

### **Sloop gaan**

Sint-Maarten is het land nog niet uit of de ogen van de jongsten laten zich maar al te gemakkelijk verleiden om de verte in te kijken op zoek naar de goed-heilig-man die sloop zal gaan en vanuit de verte onze kust zal naderen, met een sloop vol exotische Pieten. Wij zingen als hij aan land stapt en wij zullen hem ook in de Keyser weer met open deuren ontvangen.

Sint-Maarten was wel weer een mooi feestje dit jaar, ook op het kerkerf. Wij hadden warme chocomelk voor de zangers, glühwein voor bibberende ouders en de vuurkorf om een lekkere marshmallow te roosteren



### Harmonie

De heilige Maarten en Nicolaas verleiden kinderen om hun stem te laten klinken. De zangers van de 160 jarige (!) Harmonie zingen als de Sint weer al aan de terugreis begonnen is



**Aanvang 14.30 uur (kerk open vanaf 14.00 uur)**

**Toegang € 25,- (inclusief een drankje)**

**Kaartverkoop via de leden of via: [zangverenigingharmonie@gmail.com](mailto:zangverenigingharmonie@gmail.com)**

**Kunst in de Keyserin**



### **Adri Dijkhorst: Kunst op paneel en doek**

Adri Dijkhorst (1955, Bunnik) schildert landschappen, bloemen en dieren (oa koeien). Op dit moment hangen enkele werken van olieverf op doek en op paneel in de Keyserin. Tegenwoordig schildert hij met acryl, maar nog altijd even kleurrijk en ongedwongen. Zijn werk laat de kracht en kwetsbaarheid van de natuur zien. Dijkhorst werkt ook veel met grafische technieken.

Binnenkort exposeert hij zijn nieuwere werk in de Keyserin, ook weer bloemen, dieren en landschappen, en aangevuld met kerkinterieurs.

Adri Dijkhorst woont en werkt in Ameide en studeerde af aan de Academie voor Beeldende Kunst in Utrecht (1984). Hij exposeert en verkoopt via Graffa Galerie en De Toonkamer.

We houden u op de hoogte. Voor meer informatie neem gerust contact op met Anneke Goede, e mail: [annekegoede@gmail.com](mailto:annekegoede@gmail.com)

### **Lief en leed**

Ank Pronk was even thuis, maar dat ging nog niet goed. Wij hopen dat ze met goede verzorging die rust snel en goed vindt.

Bloemen waren er afgelopen zondag een heleboel. Zij gingen naar Esther en Paolo Fioraliso als zichtbaar medeleven bij leven wat afloopt. Harry Jonk brachten wij bloemen bij de revalidatie van

een schouderoperatie. Mark en Danieke Mechielsen mochten wij feliciteren met 12 ½ jaar huwelijk.

Zondag zijn de bloemen voor Henk van der Molen die revalideert van een knie-operatie. Het is Henk 's tweede knie. Hij weet wat te doen en de operatie is gelukkig voorspoedig en goed gegaan.

### Schoonmaak in Kerk en Keyserin

Sinds een aantal jaar werkt een enthousiaste groep mensen mee om de Kerk en de Keyserin schoon te houden en hiermee Anita te ontlasten. Momenteel is er een groep van bijna 20 personen, die ongeveer 3 x per half jaar met 2 personen per keer en in overleg met Anita, hiervoor aanwezig zijn. Maar soms geven mensen aan te willen stoppen. Meestal omdat de leeftijd dan parten speelt. Daarom wil ik een oproep doen aan iedereen die de kerkbode en de nieuwsbrief leest en zich betrokken voelt bij Kerk en Keyserin om zich aan te melden om mee te werken in de schoonmaakploeg. Ook hier geldt namelijk, hoe meer mensen er mee doen, hoe minder vaak je ingedeeld wordt. De duur van de schoonmaak activiteit per keer is 1 – 1½ uur. Na afloop van de schoonmaak werkzaamheden is er natuurlijk altijd tijd voor een kopje koffie en een gezellig praatje.

**Meer mannen zijn ook van harte welkom. Ook voor hen ligt er altijd een 'schone' taak.**

Alvast hartelijke dank. Graag aanmelden bij Els Steen, tel. 06-12517915 of: [ej.steen@quicknet.nl](mailto:ej.steen@quicknet.nl)

**Hetzelfde speelt in De Kapel. Ook daar is altijd plaats voor wat helpende handjes**

Graag aanmelden bij Marie Schroevers tel. 06-4576 6860 of: [marieschroevers@gmail.com](mailto:marieschroevers@gmail.com)

### KERKDIENTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

|             |   |
|-------------|---|
| 17 nov.     | <b>DIENST met Schrift &amp; tafel</b>   |
| 10.00 KERK  | met o.a. Floor Wittink, saxofoon en Marina Grigorowitsch, piano   |
| 24 nov.     | <b>GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN</b>  |
| 10.00 KERK  | met o.a. Ars Musica o.l.v. Marcel Settels en Femke Leek, solozang   |
| 1 dec.      | <b>OECUMENISCHE DIENST Start Light Festival</b>   |
| 10.00 KAPEL | met o.a. Het Gelegenheidskoor uit West-Beemster<br>Voorgangers: Jan Duin, Corrie Laris en Nico Schroevers |



Op zondag 15 december 2024, van 14.00 tot 16.00 uur, nemen wij u mee op reis door Europa met verschillende kerstliederen. Het programma staat garant voor een fijne middag in kerstsfeer. We geloven dat muziek mensen samenbrengt. Daarom nodigen we via welzijnsorganisaties speciaal mensen uit die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met onze unieke actie 'KOOP EEN KAART VOOR JEZELF EN SPONSOR EEN GRATIS KAART VOOR EEN ANDER' maakt u dit mogelijk.

Laten we samen de warmte van Kerst delen en verspreiden. Koop nu uw kaarten en help ons om de kerstsfeer naar iedereen te brengen, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden. Samen maken we er een onvergetelijke middag van.

**Locatie: Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, Purmerend**

**Datum: Zondag 15 december 2024**

**Tijd: 14:00 - 16:00 uur**

**Prijs: €10,- per kaart via: [www.arsmusicapurmerend.nl/kerst2024](http://www.arsmusicapurmerend.nl/kerst2024)**

Reserveer nu en word deel van onze wereldwijde kerstfamilie. Sponsors mag natuurlijk ook. U kunt u bijdrage overmaken op: NL12 INGB 0002 4319 82 t.n.v. Ars Musica o.v.v. Kerstmiddag 2024

## **BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS**

### **Foto 's op de website**

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

### **KEYSERKERK & KEYSERIN**

Middenweg 148  
1462 HL, Middenbeemster

### **PASTORIE**

Middenweg 183  
1462 HJ Middenbeemster

### **Z-INN KAPEL**

Pr. Wilhelminasingel 39  
1461 AL Z.O. Beemster

### **KERKELIJK BUREAU**

Verhuizing, geboorte, jubileum  
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!

[kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl)

Middenweg 148, 1462 HL MB  
tel. 0299 – 681393  
open: maandag 09:00 – 11:30

### **PREDIKANT**

#### **& Verhuur Keyserkerk en Keyserin**

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403  
[nicoschroevers@gmail.com](mailto:nicoschroevers@gmail.com)

### **KOSTER KEYSERKERK**

Anita en Bert Verkade, 06-52154979  
[b.verkade@planet.nl](mailto:b.verkade@planet.nl)

### **KERKENRAAD**

Scriba Paula Roelen  
[paularoelen@gmail.com](mailto:paularoelen@gmail.com)

### **BEHEERCOLLEGE**

Vz. Remo Strijker, [remostrijker@classiclimo.nl](mailto:remostrijker@classiclimo.nl)

### **REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER**

**Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342  
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

### **Collecte-giften:**

**NL18 RABO 0356 9160 81  
tnv Diakonie PKN Beemster**

### **VERHUUR Z-INN**

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
[marieschroevers@gmail.com](mailto:marieschroevers@gmail.com)