

BEEMSTERKERK 214^{de} nieuwsbrief



GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN

Zondag gedenken wij onze gestorvenen. Wij kijken achterom, en herinneren ons de jaren dat wie nu gestorven zijn zo gewoon met ons het leven deelden. Zo is er weemoed, gemis. Maar als wij aan de mooie dagen en momenten denken is er vooral ook dankbaarheid en af en toe zeker ook een glimlach om onze lippen.

Maar juist bij het gedenken van onze gestorvenen kijken wij ook om ons heen en voor ons uit, en wij warmen ons aan de aanwezigheid van de levenden.

Zo staan wij op een drempel. Wij houden even onze pas in, om daarna weer verder te gaan. Met gesterkte moed en besef dat de vergankelijkheid van leven ook een uitnodiging is, om tijd te nemen voor wat goed en belangrijk is.

Je kunt dat even de pas inhouden en weer verder gaan ook omschrijven met het beeld van een oase. Zo is ons gedenken ook. Wij stappen even in een sfeer waarin de gestorvenen zo dichtbij zijn dat het lijkt alsof er deuren openstaan die tijd en eeuwigheid even intenser met elkaar verbinden. Het thema van aanstaande zondag is: De hemel als een oase in de tijd . .

De samenzang wordt begeleid door Jan Splinter, orgel. Muziek is er van het Interkerkelijk Koor Ars Musica onder leiding van Marcel Settels en van Femke Leek, solozang.

Het koor zingt onder andere het mooie nostalgische Suzanne van Herman van Veen

Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water
duizend schepen gaan voorbij en toch wordt 't maar niet later
en je weet dat zij te gek gek is, want daarom zit je naast haar
en ze geeft je pepermuntjes want ze geeft je graag iets tastbaars
en net als je haar wilt zeggen: ik kan jou geen liefde geven
komt heel de stad tot leven en hoor je meeuwen schreeuwen
je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan
samen naar de overkant, en je moet haar wel vertrouwen
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand . .

Femke zingt onder andere Auld lang syne

Should old acquaintance be forgot and never brought to mind . .

Zouden oude kennissen (en geliefden) vergeten moeten worden en nooit voor de geest gebracht? Zou oude kennis vergeten moeten worden, en de dagen van weleer?

Voor de dagen van weleer, mijn lief, voor de dagen van weleer, zullen we nog een kopje aardigheid nemen, voor de dagen van weleer . . !



Aanstaande zondag 's middags ook een mooi intiem concert van



**Milou Frencken – De minnares
Zondag 24 november, 15.30**

Mylou Frencken wil graag een goede minnares zijn. Op háár manier. Vroeger was een minnares een vrouw met macht, aanzien en glamour. Maar waar was de liefde?

Zie de website van P3 voor kaarten en info!

**Deze week is ook het nieuwe kerkblad uitgekomen met veel aankondigingen, nieuws, gedichten en verhalen. Als u de kerkbode thuis wilt ontvangen. Geef u op bij marieschroevers@gmail.com
Hieronder nog wel de aankondigingen van het aanstaande Vrouwencafé**

en van de Aardige mannen



Vrouwencafé

Donderdag 28 november, 20.00
(deuren open 19.30)

Vrouw van de maand is Reina Reijnaert

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ook ontvangen, geef je dan op via het onderstaande mailadres. Sowieso even aanmelden als je wilt komen.

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com



Aardige Mannen

Zaterdag 7 december, 16.30

Man van de maand is Arjen IJff

We beginnen om 16.30 uur en eindigen om 18.00 uur. Bij binnenkomst betaalt u € 7,- (liefst gepast. De soos is voor iedere man mits hij aardig is 😊). Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com)

Lief en leed

Ank Pronk verblijft momenteel in Parnassia in Castricum. Bezoek loopt via zoon Jaap. U kunt contact opnemen met Marie Schroevers voor het telefoonnummer van Jaap.

Bloemen waren er afgelopen zondag onder andere voor Nicolette Contze en voor Peter de Waal. De vader van Nicolette werd vorige week onwel op straat en overleed nog dezelfde dag. Vandaag vond de uitvaart plaats in Friesland. Onze gedachten . . .

Lobke Spaarman is dit weekend opgenomen in het ziekenhuis. De prognoses zijn goed, maar zij is wel 95 jaar . .

Collecte ook met QR

Als kerk willen we met de tijd meegaan. Daarom starten we in december een proef met collecteren ook via een QR-code. Bijdragen kan natuurlijk ook nog steeds gewoon met cash, of via het banknummer wat op de schermen staat. Maar in december is het ook mogelijk via een QR-code bij te dragen. Deze code zal in de liturgie afgedrukt worden en voor thuis op de schermen. Via de camera van uw telefoon kunt u dan bijdragen. U vult het bedrag in dat u wilt geven, en klaar!



Het college van Beheer gaat het collecteren met de QR-code begin januari evalueren. Graag horen we de ervaringen van wie het gebruikt. Deel dat alstublieft met de leden van het college: Remo Strijker, Helen Brix, Piet van Paassen en Els Steen

KERKDIENTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

24 nov. 10.00 KERK	GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN met o.a. Ars Musica o.l.v. Marcel Settels en Femke Leek, solozang
1 dec. 10.00 KAPEL	OECUMENISCHE DIENST Start Light Festival met o.a. Het Gelegenheidskoor uit West-Beemster Voorgangers: Jan Duin, Corrie Laris en Nico Schroevers
8 dec. 10.00 KERK	Tweede Advent met de Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermaniders & Lisanne Koot, harp

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER

tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

**PREDIKANT
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin**
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

**Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

**Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster**

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com