



De sint maakt ruimte voor het kind . .

Wat begon 5 december koud en nat! Maar je bent een droogmakerij of je bent het niet, kort voordat het feest in de Keyserkerk begon en alle kinderen toestroomden was het droog. Of bijna droog althans. Binnen deden de stralers het weer en zorgden voor wat warmte, maar de meeste warmte kwam natuurlijk van de uit volle borst zingende kinderen, of van degenen die, vaak nog jonger, met open mond toekeken naar de Sint en al zijn pieten. En naar Jeroen Kramer, de verslaggever van het Sinterklaas-journaal die er ook hier bij was. Na het feest in de kerk begon de stoet aan zijn ronde door het dorp. Ik hoop maar dat de Goedheiligman zijn thermo-ondergoed aan had. Geert Heikens was de stoetbegeleider.

Het feest van Sinterklaas is een prachtig element van de tijd van advent. In die tijd gaat het er immers om dat wij onze verwachting weer opdiepen en wakker laten . . . zingen. Verwachting dat het kind van kerst zal komen en de wereld mooier en vrediger zal maken.

Dat is de verwachting die al verwoord door de profeet Jesaja en anderen rondom de komst van de Messias hangt. Dat het een mensenkind zou zijn die het licht in de wereld weer tevoorschijn zou halen onder alles wat er overeen hangt en wat het licht dempt en verduistert.

Die verwachting hebben wij lang niet allemaal grijpbaar in ons hart. Velen zien als ze om zich heen kijken maar weinig aanleiding voor een zonnige verwachting. Daarom is het feest van de Sint een groot goed om onze verwachting weer wat kleur te geven.

En als de Sint iets doet, dan ruimte maken voor het kind. De kinderen van deze wereld en ook het kind in onszelf. Die speelsere en iets minder serieuze versie die ook in ons zit. Het kind in ons wat gemakkelijk lacht en huilt, wat steeds weer wil opstaan als het valt, en wat eerst maar uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen . . . ook dat kind willen wij weer kleur op de wangen geven op weg naar kerst.

Het Sinterklaasfeest is het tweede mooie feest wat wij achter elkaar vieren. Zondag 1 december was dat al het feest rond 25 jaar Werelderfgoed Beemster. Dat begon in de kapel met het aansteken van het licht waarmee Peter Leek uiteindelijk, na 17 kilometer wandelen, het licht op het marktplein aanstak. Dat was weer het begin van een spectaculaire lichtshow.

Aanstaande zondag vieren wij verder: tweede advent met onder andere de Nicolaascantorij uit Edam. Dus toch nog een beetje Nicolaas, terwijl de kindervriend alweer terug is richting Spanje. 's Middags is er dan het grote concert van zangvereniging de Harmonie in de kerk. Zij zingen de Messias van Händel. Bij Messias is het verleidelijk om te denken aan een sterke man die de wereld wel eens even zal gaan redden. Maar met kerst vertellen wij dus van een kind, geboren in een stal!



De oude kindervriend maakt bij zijn vertrek de weg vrij voor het kind

Werk in de kerk

Het heeft even geduurd en het is nog steeds niet helemaal af, maar aanstaande week worden ook de laatste slechte plekken in de kerk weer overschilderd. Het was wachten op de goede verf. Die is inmiddels binnen, maar de afgelopen week was te vol om nog een dag schilderen in te plannen.

Maandag komt de grote kerstboom voor de kerk weer aan en deze wordt in de loop van de week versierd. Op de kerstmiddag vrijdag 13 december zal hij voor het eerst voor iedereen te zien zijn.

De elektrische stralers doen het ook weer. Bij een test om te kijken hoe hoog de stralers konden was er een zekering uitgeklapt. Inmiddels weten wij hoe wij die zelf kunnen vervangen. Zo blijven wij leren.



Restauratie van de toren

Op dit moment wordt gesproken over half januari voordat de steigers om de kerk zijn verdwenen. Zoals menigeen gezien zal hebben: de haan prijkt weer wel op de toren. De kerkklok kan ook weer gebruikt worden, en is ook weer gebruikt.

Aardige Mannen

Zaterdag 7 december, 16.30



Man van de maand is Arjen IJff

Het begint om 16.30 uur en eindigt om 18.00 uur. Bij binnenkomst betaalt u € 7,- (liefst gepast. De soos is voor iedere man mits hij aardig is 😊). Tot ziens, Pieter Boonstra(pboonstra29@gmail.com)

Lief en leed

Deze week hebben wij vanuit de kerk afscheid genomen van Esther Fioraliso. Onze gedachten zijn bij wie haar missen.

Deze week bereikte het bericht van overlijden van Els Buth. In de tijd van dominee Hanenburg was zij vele jaren zondagsschooljuf in onze Beemsterkerk.

Lize Kramer is gevallen en kon niet langer meezingen met het projectkoor. Ook Rie Mantel is gevallen. Beide een voorspoedig herstel gewenst.

Herhaling: Collecte ook met QR

Als kerk gaan we mee met de tijd. Daarom starten we in december een proef met collecteren ook via een QR-code. Bijdragen kan natuurlijk ook nog steeds gewoon met cash, of via het banknummer wat op de schermen staat. Maar in december is het ook mogelijk via een QR-code bij te dragen. Deze code zal in de liturgie afgedrukt worden en voor thuis op de schermen. Via de camera van uw telefoon kunt u dan bijdragen. U vult het bedrag in dat u wilt geven, en klaar!



Het college van Beheer gaat het collecteren met de QR-code begin januari evalueren. Graag horen we de ervaringen van wie het gebruikt. Deel dat alstublieft met de leden van het college: Remo Strijker, Helen Brix, Piet van Paassen en Els Steen

Schoonmaak in Keyser(in) en Kapel

Daarom graag een oproep aan iedereen die de kerkbode en de nieuwsbrief leest en die zich betrokken voelt bij onze Beemsterkerk. Meld je aan om mee te werken in de schoonmaakploeg. Hoe meer mensen er mee doen, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

De duur van de schoonmaak per keer is 1 – 1½ uur. Na afloop van de werkzaamheden is er altijd een lekker en gezellig kopje.

Meer mannen zijn ook van harte welkom. Ook voor hen ligt er altijd een 'schone' taak.

Voor de Keyser(in) graag aanmelden bij Els Steen, tel. 06-12517915 of: ej.steen@quicknet.nl

Voor de Kapel graag aanmelden bij Marie Schroevers tel. 06-4576 6860 of: marieschroevers@gmail.com

Alvast hartelijke dank. De eerste aanmeldingen zijn binnen. Hoe meer, desto fijner! Misschien ken je ook iemand die mee zou willen helpen.



KERKDIENTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

**8 dec. Tweede Advent
10.00 KERK met de Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermaniders**

**12 dec. Kerstmiddag voor ouderen
14.30 KAPEL Een gezellige , goed verzorgde middag in een sfeervolle kapel
Met muzikale medewerking van de Beemster Beckies**

De deuren gaan bij beide kerstmiddagen open om 14.00 uur. Dan is er meteen ook koffie met iets lekkers. Welkom!

**12 dec. Kerstmiddag voor ouderen
14.30 KERK Een gezellige , goed verzorgde middag in een sfeervolle kapel
Met muzikale medewerking van de Beemster Beckies**

**15 dec. Derde Advent
10.00 KERK met het Nederlands Kodály-koor o.l.v. T. Mizumoto & Femke Leek, zang**

KERSTCONCERT



Zondag 15 december, 14.00 uur Keyserkerk

A CEREMONY OF CAROLS

van Benjamin Britten, en liederen van Kodály, Kovacs, en bekendere kerstliederen, als 'Once in Royal Davids City'.

Muzikale leiding: Takashi Mizumoto

Merel Naomi Brouwer, harp

Kaarten: volwassenen €15,00

kinderen tot 12 jaar, studenten €5,00



KERSTCONCERT

Marcel Kapteijn en de Raindogs

Vrijdag 20 december, 20.15

(deuren 19.45 open)

Een uniek, intiem concert in een sfeervolle en kerstige Keyserkerk gebracht door drie rasmuzikanten met veel humor en plezier.

Tickets via Info@wiewatwaarop49.nl



KINDERKERSTFEEST: VOLG DE STER!

Maandag 23 december,
16.30 KEYSERKERK

Het bekende verhaal van kerst met de herders en de engelen, het kindje en de volle herberg gespeeld en gezongen door kinderen. Een mopperige koning vindt het maar niets dat er een nieuwe koning geboren zal worden. Ook hij volgt de ster.

De zaal gaat 16.00 uur open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang. Cash is het gemakkelijkst, maar de engelen zijn ook al digitaal 😊

Een vooraankondiging . . .

De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen



WELKOM AAN TAFEL

Een nieuwe traditie begint in de Beemster! Vanaf dinsdag 28 januari 2025 wordt elke laatste dinsdag van de maand de Beemster Mee-eettafel georganiseerd. Dit initiatief, opgezet door Nico Schroevers, Pieter Boonstra en Cathy Blekemolen brengt inwoners van de Beemster samen voor een gezellige en smakelijke lunch. Ook als u

alleen bent is dit een prachtige gelegenheid om uw kennissenkring te vergroten.

Een afwisselende lunch met heerlijke lokale producten, speciaal bereid voor én door mensen uit de Beemster. Het is een uitgelezen kans om samen te genieten, nieuwe mensen te ontmoeten en verhalen te delen. Elke laatste dinsdag van de maand, om 12.30 uur

**Alladin de musical
als jongeren-musical**

Spelers gezocht vanaf 10 jaar

wij willen graag in januari gaan starten

wij repeteren vrijdag van 19:30-21:00 in Middenbeemster

verdere info en opgave: m.hottinga@hotmail.com

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

BEHEERCOLLEGE

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

**PREDIKANT
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin**
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com