

BEEMSTERKERK 225^{ste} nieuwsbrief



Het lijkt wel even voorjaar

De afgelopen dagen was het nog winters fris en plotseling lijkt het voorjaar. De temperatuur is omhooggeschoten. Sneeuwkllokjes volgden meteen dat goede voorbeeld. De zon schijnt volop en even lijkt de grieperige winter zijn grip op ons te verliezen. En al is het misschien maar een dag. Het is voor velen genieten!

Zo'n omslag in de grote en kleine wereld waarin wij leven zou toch ook geweldig zijn. Maar de 'boze boomers' aan de macht beloven wel zon, maar willen zo graag zelf 'shinen' dat ze verder vooral voor meer vrieskou zorgen en voor continu dreigende wolken. Daar is nog maar weinig voorjaar in zicht en elk rimpelingtje kan voor een donderwolk zorgen. Vermoeiend en zorgwekkend.

Het is zondag wel de allerlaatste winterdienst. Wij begonnen 19 januari toen wij net terugkwamen van wat dagen in de zon met de 17^e eeuwse winter van de schilder Hendrick Avercamp die de winteraferelen die Pieter Breugel de oude zo mooi op het doek zette naar de Noordelijke Nederlanden doorzette . . .



Hierboven **Pieter Breugel de Jonge**, die de kindermoord van Bethlehem in een Brabantse wintercoulisse schilderde. Dat past wel bij de VS-oproep dat Oekraïne meer jongere soldaten naar het front moest sturen. Macht doet rare dingen met mensen . . .

Met Zangvereniging Harmonie vierden wij de winter van 1741 en Händels Halleluja! Twee weken geleden belanden wij in de 20-eeuw, de eeuw van de Elfstedentochten en van de vreselijke oorlogswinters.

Wij eindigen de winterdiensten in deze 21-ste eeuw, en wel met een verhaal van de Noor **Jon Fosse**. In 2023 ontving hij de **Nobelprijs voor de literatuur** voor het vernieuwende in zijn toneelstukken en omdat het hem in zijn romans lukt om “woorden te geven aan het onzegbare”. Zijn boek wat in datzelfde jaar uitkwam heet: Een schitterend wit:

*Een man rijdt in zijn auto een landweg op, alsmaar dieper een enorm bos in.
De man hoopt ergens uit te komen, maar de weg wordt smaller, de bomen om hem heen
veelvuldiger en de vallende sneeuw steeds dichter. Dan ploegt de auto zich voort
en strandt hij in een berg sneeuw. Wat nu? Loopt zijn weg dood, of. . .*

Daarbij de, misschien wel beroemdste, woorden uit Openbaring 21 en 22, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en over de stad van God die neerdaalt als hemel op aarde . .



Coen Stoop als reddende engel.

Vorige week vierden wij spontaan een eerste kerkdienst in de Keyserin! Jan Pronk moest zich op het laatste moment afmelden en een gast-organist was zo snel niet te vinden. Gelukkig kon Coen Stoop, de vaste pianist van het Projectkoor, wel. Omdat Coen geen orgel nodig had kon het een keer in de Keyserin, en dat beviel (degenen die er waren) heel goed. Wel jammer natuurlijk dat het nog niet lukt om een live-stream vanuit de Keyserin te organiseren. Daar wordt aan gewerkt.

Lief en leed

Ans Boer wordt vandaag naar het Hospice gebracht. De afgelopen dagen is er veel gebeurd. Ans is eerste weer naar huis gebracht omdat er toch thuiszorg geregeld kon worden. Thuis viel ze echter uit bed en brak daarbij een been. En ze was al zo kwetsbaar. Nu wordt alles ingezet om het haar zo comfortabel mogelijk te maken

Jan Pronk lag met een terugval van zijn longontsteking een paar dagen in het ziekenhuis. Ook Jan Maarten Koeman, die wij vorige week nog konden polsen of hij voor Jan kon invallen verblijft na een ingreep enkele dagen in het ziekenhuis.

Els Steen krijgt maandag haar operatie. Om niet het gevaar van griep te lopen, waardoor een operatie niet door kan gaan, probeert Els grotere groepen te vermijden. Ook voor Els is het fijn dat de live-stream weer verbindt.

Veel beterschap aan alle grieperigen! Ook wij, Marie en Nico, waren vanaf het weekend wat aan het kwakkelen. Het begon met lieve, zieke kleinkinderen, en de rest volgde gratis.

Donderdag opende in het Purmerends Museum een tentoonstelling rond het werk van Johan Arp. Het NH-Dagblad had een mooie reportage aan Johan gewijd. Gefeliciteerd!



Johan in de bloemen gezet

CONCERT in de KEYSER - Zondag 23 februari, 15.30 (deuren open 15.00)

BRITTA MARIA ZINGT LIESBETH LIST

De zangeres Britta Maria die al jaren met veel succes Franse Chansons zingt, brengt op zondag 23 februari samen met pianist Maurits Fondse een ode aan Liesbeth List. Ze brengen samen de mooiste Nederlandse en Franse Liesjes die zij ooit zong, van Jaques Brel, Ramses Chaffy, van Charles Aznavour en Edith Piaf en van Frank Boeijen

Info en kaartverkoop via P 3

De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen



Een nieuwe traditie in de Beemster is begonnen! Op dinsdag 28 januari 2025 schoven de eerste deelnemers aan voor de Beemster Mee-eet tafel. Er was ruimte voor ruim 40 mensen en die waren al heel snel gevonden. Met de wachtlijst is zelfs de februari-editie al vol. Maar voor wie het leuk lijkt: meld je graag aan, dan kom je zeker aan de beurt.

Praktische informatie

- Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand, om 12.30 uur
- Locatie: De Keyserin, Middenbeemster
- Kosten: € 5,- per persoon
- Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@feellife.nl of bel naar 0299-685235

VROUWENCAFÉ VROUWEN@GO!

Donderdag 27 februari, 20.00 (deur open 19.30)

Gast: Rikje Houtman

Focus op wat je wel kunt doen

Rikje woont in Purmerend en werkt in Edam. 2016 ging zij voor het eerst als vrijwilligster tien dagen naar het beroemde en beruchte vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. De boodschap die zij daar van de leider meekreeg was: focus je niet te veel op de ellende die je ziet en voelt, maar focus op wat jij kunt doen . . .

Info en opgave(!!) : marieschroevers@gmail.com

De nieuwe banner



Officieel begint de weg naar Pasen op Aswoensdag, 5 maart. Gezamenlijk beginnen wij op zondag 9 maart. De twee hierboven zitten nu nog op hun koffer. De reis naar Pasen moet nog beginnen. Dit jaar is de collecte in die weken (tot Palmzondag) bestemd voor **BIJ ANDERS**, de stichting van ouders die zich inzet voor een zorgwoning voor hun kinderen met handicap.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . . ?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com