

BEEMSTERKERK 233^{ste} nieuwsbrief



WITTE DONDERDAG & GOEDE VRIJDAG

De afbeelding hiernaast is afkomstig van de kaft van een boek waarin het gaat om een verraden vriendschap als daad van liefde . . .

Judas verraadt ook, maar gaat het er dan vooral om dat wij hem begrijpen? Wat wordt er eigenlijk precies verraden?

Morgen -en overmorgenavond de eerste twee avonddiensten op weg naar Pasen.

Witte Donderdag vieren wij rond de tafel van brood en wijn. Lianne Koot is er met haar harp en drie kindersolisten uit het kinderkoor zingen van de tafel en van het verraad van Judas aan die tafel. Juist aan die tafel van samen wappert alles uit elkaar. Dus niet rechtstreeks door druk of tegenwerking van buitenaf, maar door gedoe van binnenuit.

Dat wil ook meteen een oproep zijn om je niet alleen of vooral te richten op de 'moe-makers' roepen, maar om de band naar binnen toe te blijven onderhouden . . .

Goede Vrijdag komen wij samen rond het kruis. Een symbool van pijn. Van spijkers door huid en spieren en van een langzame dood die moest afschrikken. En ook verder staat el-huis-met-zijn-kruis voor weinig goeds. Maar het kruis is niet alleen symbool van pijn en verdriet . . .

En verdriet is niet alleen iets wat zich hult in stilte, zelfs niet alleen iets wat alleen 'negatief' is. In de vier aria 's uit de Mattheus die deze avond gezongen worden klinkt de pijn ook door, maar dan als iets wat je op een zachte manier raakt en misschien ook wel wat wakker schudt . .





Solisten Goede Vrijdag: Femke, Fransje, Suzanne en Nikki . .

GOEDE VRIJDAG - "bedankt voor die Bloeme"

*Het is een mooie traditie om bij het kruis op Goede Vrijdag een bloem te leggen
Een bloem bij alle pijn en bij al het verdriet, maar ook bij alle liefde die zich niet af laten schrikken
als het spannend wordt. Met die bloemen maken wij tenslotte boeketten voor de paasmorgen!*

Deze week twee nieuwsbrieven:

Zaterdagmorgen de tweede nieuwsbrief voor de Paasnacht (20.30 in de kerk)
en de Paasmorgen (10.00 in de kerk)

Wij begonnen door een haag van kinderen

Palmpasen vierden wij dit jaar met een kleine Paasmusical: Tijd om op te slaan. Het werd met veel inzet en met mooie zang gebracht door het kinderkoor. Niet alle kinderen konden erbij zijn. Ook daarom nog een reprise van een aantal liederen op Witte Donderdag. Daar beleven ze ook hoe de tafel waarvan ze zongen en die ze speelden 'echt' gevierd wordt



Stijn Aartsen druk in de weer om de kinderen mee te nemen in zang en spel.

Zondag bevestigden wij Gilles Bakker als kerkenraadslid en stelden wij Verena Reinders voor als stagiaire van de kerkenraad.



DE VIER DIENSTEN VAN PASEN – DOOR HET DONKER NAAR HET LICHT

Donderdag 17 april, 19.00 Kapel

Rond de tafel, mede gedekt door kinderen, vieren wij de oorsprong van brood en wijn. Toen de koek van goed leven op leek ging Jezus aan tafel. Met harp en kinderstemmen . .

Vrijdag 18 april, 20.00 Keyserkerk

Met enkele prachtige aria 's uit de Mattheus Passion (Erbarme Dich!) staan wij stil bij het verhaal van lijden en kruis, en van niet opgeven! Al dooft het licht van Pasen.

Zaterdag 19 april, 20.30 Keyserkerk

Langzaam wordt het steeds donkerder in de kerk tot wij allemaal ons licht aansteken aan de nieuwe paaskaars. Femke en Nikki zingen enkele stukken uit de Stabat Mater van Jenkins, begeleid door Jelena Popovich.

Zondag 20 april, 10.00 Keyserkerk

Wij vieren opstanding, het feestelijke en blijmoedige hart van onze traditie. Wij doen dat o.a. met het uitreiken van de paaskaars. Het projectkoor zingt enkele mooie stukken en sluit daarmee haar seizoen af.



ZINN & ZOOI 2025

Kapelrommelmarkt rond de Z-INN Kapel in
Zuidoostbeemster (Pr. Wilhelminasingel 39)



ZATERDAG 24 mei 9.00 – 13.00

met veel mooie spulletjes en koffie met zelfgemaakte taarten,
een gezellige BBQ en meer (liefst contant betalen!). De helft van
de opbrengst gaat naar de Vluchtelinghulp op Lesbos

**VANAF 12.00 GAAT ALLES VOOR DE HELFT OF MINDER
TASJES VERZAMELEN VOOR 5 €**

**WIJ ZIJN HIERVOOR NATUURLIJK OOK WEER
OP ZOEK NAAR MOOIE SPULLEN & LEKKERE TAARTEN**

Wie bakt er een lekkere taart?

Wat spullen betreft zijn wij heel blij met: Boeken, lp 's, servies,
beeldjes, klokken, schilderijtjes, klein (tuin)meubilair, planten
en stekjes, leuke prijsjes voor de loterij

kinderspeelgoed, nog goede hippe kleding en schoenen

Graag geen elektrische apparaten

INLEVERDAG is DONDERDAG 22 MEI, 9.00 – 18.00

Z-INN Prinses Wilhelminasingel 39

Info en opgave: Marie Schroevers (06 4576 6860)

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . . ?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com