

BEEMSTERKERK 243^{ste} nieuwsbrief



Pinksteren ligt weer al ruim achter ons, maar de symbolen van dat feest begeleiden ons dit jaar tot Beemster Biddag. Zondag is dat de geest als de wind, die waait waarheen zij wil.

“Hoge bomen vangen veel wind”, “zoals de wind waait, waait mijn vestje”. . .

Wij zijn een winderig landje en wij hebben niet alleen heel veel verschillende namen voor de wind, maar wij hebben ook tientallen gezegdes waarin wind een rol speelt. Sommige raken langzaam in de vergetelheid, bijvoorbeeld de gezegdes rond molens en scheepvaart, anderen worden nog volop gebruikt in ons alledaags taalgebruik.

Deze week stond ook in het teken van de NAVO-top in Den Haag. Welk windgezegde past daar het beste bij? In elk geval was het fijn dat Zelenski niet de wind van voren kreeg, maar juist wat wind in de rug kreeg.

De wind staat ook zondag centraal, als onze kerkdienst de wind als symbool voor de ‘heilige geest’ centraal stelt. De geest van Pinksteren heeft te maken met wind die dingen en mensen onzichtbaar in beweging brengt. Femke zingt o.a. het lied “Door de Wind, door de Regen”, van Stef Bos. Wij zingen voor het eerst in lange tijd ook weer eens een psalm: God daalt neer in wind (Psalm 18)

Lief en Leed

Het lied “Door de wind, door de regen”, werd ook gezongen bij het afscheid van **Maggy Termeulen** vorige week, en deed toen ook goed.

Zondag steken wij een kaars aan voor **Susan Appelman**, de jongste dochter van Robert Appelman, ons voormalig kerkenraadslid. Susan is deze week plotseling in haar slaap overleden, 26 jaar oud. Wat een schrik, verbijstering en verdriet! De uitvaart vindt morgen plaats vanuit onze gemeente, maar in de Taborkerk in Purmerend.

Overleden is ook **Dies van de Merbel**. Hij was in onze gemeente bij de meesten niet bekend, maar voor een aantal was hij vele jaren een sporttrainer. Hij woonde de laatste jaren in Huzie Anna in Middenbeemster en wij zijn hem nog dankbaar voor een mooie gift die hij ons gegeven heeft.

Enorm schrikken was het ook toen wij gisteren hoorden dat **Hetty Hartman** een ernstig ongeluk heeft gehad. Ze is lopend in botsing gekomen met een scooter en is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Wij leven mee en zijn ook erg geschrokken.

De bloemen gaan zondag naar **Netty en Nico Rutz** die binnenkort hun 50-jarig huwelijk vieren. Van harte gefeliciteerd!

Felicitaties gaan ook alvast naar **Peter en Jolanda Dijkman**. Zij vieren hun 30-jarig huwelijk zondag 6 juli in onze kerkdienst, met veel mooie muziek, met een zegen over hun huwelijk en met nog veel meer. Tussendoor zingt Peter ook mee met het koor "The Classics".



Vorbereitung Berlin

Vorige week waren Marie en Nico een aantal dagen in Berlijn. Zij hebben daar met name de gemeentereis van 2026 voorbereid. De reizen gaan altijd ergens naar het oosten van Duitsland, omdat Marie daar haar roots heeft en omdat zij daar nog steeds veel mensen kent. Zo heeft Marie in Berlijn gestudeerd, haar moeder woonde daar enige jaren en één van haar zussen woont er nog steeds. Toch was de voorbereiding deze keer een flinke toer. Berlijn is erg groot en het is een hele uitdaging om met een groep daar een week lang rond te reizen. Waar stap je met zo 'n 24 mensen in een restaurant, welk hotel is betaalbaar en goed. Berlijn is ook zo groot, dat je altijd keuzes moet maken, wat doe je wel en wat doe je niet. Het was een flinke puzzel, maar die is gelukkig voor een belangrijk deel gelegd.



De Berlijnreis voor volgend jaar is vol, maar mocht je het leuk vinden om een keer mee te gaan, dan kun je dat altijd bij Marie aangeven. Het is wel van belang dat je goed ter been bent. Er zijn ook in Berlijn zeker dagen bij dat je zo 'n 15 kilometer loopt . . .

Eén van de symbolen van Berlijn is het Ampelmännchen (het verkeerslichtmanneltje). Het is één van de weinige zaken overgenomen uit de DDR . .



Eén van de fascinerende nieuwe symbolen en gebouwen van Berlijn is de zogenaamde Rijksdagkoepel, waar je als bezoeker een kijkje kunt nemen gebouw in het parlement.

Het seizoen loopt op z 'n eind . . op naar een nieuw seizoen!

Het seizoen loopt inmiddels langzaam op z 'n eind. Tijd om af te ronden, terug te blikken en natuurlijk ook om vooruit te kijken. Zo was er vandaag een gezellig koffiedrinken met vrijwilligers van de Kapel, en is er volgende week nog een laatste vergadering van het kerkestuur. Met Stijn Aartsen, dirigent van zowel het Kinderkoor als het Projectkoor, hebben wij het nieuwe koorseizoen al wat kleur gegeven. Zo gaat het projectkoor zich bijvoorbeeld wagen aan de Stabat Mater van Karl Jenkins. In de herfst maken wij daar een begin mee en in 2026 werken wij dan toe naar een feestelijk concert met solisten en instrumentalisten. Nu al een mooi vooruitzicht!



De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen

Elke **TWEEDE DINSDAG** van de maand om **12.30 uur**

De eerstvolgend keer is dus dinsdag 8 juli! Meld u vooral een keer aan. Als het vol zit, dan krijgt u vanzelf het voorstel voor een volgende keer.

Praktische informatie

- Locatie: De Keyserin, Middenbeemster
- Kosten: € 5,- per persoon
- Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@feellife.nl of bel naar 0299-685235

HET WEEKEND GOED BEGINNEN MET KUNDALINI in de KEYSERIN



Kundalini Yoga is praktisch en krachtig. Het is fijn voor je spieren, het balanceert je kliersysteem en versterkt het je zenuwstelsel. Een les bestaat uit ademhalings-technieken, fysieke houdingen, mudra's, meditatie en mantra's. De opbouw van een les is altijd hetzelfde, maar de inhoud is iedere les weer anders. Iedereen kan Kundalini beoefenen . . .

Kom het een keertje proberen

Zaterdag, van 9.00 – 10.15, In de bovenzaal van de Keyserin (12,50 per keer)

Info/opgave marieschroevers@gmail.com 06 4576 6860

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER

**Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Collecte-giften:

**NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster**

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com