

BEEMSTERKERK 246^{ste} nieuwsbrief



Steenwerpen is elk jaar een hoogteunt van gezelligheid. Zo 'n 1000 mensen spelen dan dit onderhoudende en gezellige spel op het marktplein

De Beemster Feestweek werpt z 'n schaduwen vooruit. Het wordt langzaam bedrijviger op het dorp. Voorlopig nog veelal achter de schermen. Het is altijd weer een grote klus.

Bijzonder dat wij juist in deze tijd afscheid nemen van **Cees Pauw**. Zelfs vorig jaar, bijna negentig, was Cees er elke dag. Al werd het wel iets minder laat. Maar dan genoot hij van de reuring in al zijn feestweekkleuren, waar ook heel veel van Cees zijn eigen liefdes bij elkaar kwamen: De voetbal, het steenwerpen, de agrarische onderdelen, het overige sporten. Cees heeft er en leven lang van genoten en hij heeft zich er altijd ook voor ingezet. Zaterdag nemen wij vanaf het voetbalveld afscheid van een bijzondere Beemsterling.

Als kerk houdt de Biddag ons deze dagen al bezig. Het ziet er naar uit dat zondag 27 juli een mooie, droge en zonnige dag wordt. Dus de Biddag kan in de Openlucht plaatsvinden, zoals gepland. Daar komt wel iets bij kijken. Tot nu toe nam de Beemster Fanfare altijd de rol over van samenzangbegeleider, maar dat lukte deze keer niet. Gelukkig neemt Coen Stoop dat nu voor zijn rekening vanaf een keyboard. Daarnaast hebben wij een heuse Afrikaanse Djembé (trommels) groep erbij. Femke, Fransje en Monique zijn er met solozang. Susanne Beentjes licht de collecte toe voor Tanzania. Jan Duin gaat mede voor, en wij hebben hoog bezoek, in de persoon van Jan Adriaanszn . . .



Heeft u nu eigenlijk dat mooie tijdschrift al in handen gehad over de illustere Leeghwater

De Biddag is tevens de afsluiting van de serie kerkdiensten rond de kleuren en elementen van Pinksteren. Wij hebben er al veel gehad: water, wind en vuur, de duif en aanstaande zondag het zalven met olie. Religieuze en wereldlijke leiders werden in Bijbelse tijden gezalfd met olie.

In het Hebreeuws van het Oude Testament is zo 'n gezalfde een Messias en in het Grieks van het Nieuwe Testament een Christus. In de Katholieke kerken speelt die zalving nog steeds een belangrijke rol. Maar waartoe werden deze leiders nu gezalfd? Jezus was de gezalfde die in spannende tijden vooral olie op de golven wilde zijn, en voor uitgebluste zielen olie op het vuur. Pinksteren staat erbij stil dat wij geroepen zijn om mede-gezalften te zijn . .

Zalven mag ook de kleur hebben van het optillen van mensen en ze weer laten stralen en glanzen. Femke zingt daarbij het lied van Lauren Daigle, You Say (Jij zegt), waarin de 'jij' in het lied vor God kan staan, maar ook voor een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Een opbeurend mens . .

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten (ooh oh)

Jij zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
Jij zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
Jij zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertel Jij me dat ik van Jou ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik), Wat Jij van mij zegt . .

Zondag 20 juli, 10.00 Keyserkerk

Olie op de golven . .

Met medewerking Femke Leek, solozang en Jan Pronk, orgel

BEEMSTER BIDDAG weer in de OPEN LUCHT, Zondag 27 juli, 10.00 uur

Op 't Landje in Middenbeemster (naast Brasa, Rijperweg)

Tijd om te oogsten - De Biddag met een Afrikaans tintje.



De Djembé Band Zamana zal er dit jaar bij zijn, met feestelijke West-Afrikaanse klanken. Solozang is er van Femke Leek, Fransje Christiaansen en Monique Schoorl en de samenzang wordt begeleid door Coen Stoop. Voorgangers zijn Jan Duin en Nico Schroevers

Een mooie tribune zoals op de IJsbahn is er niet. Wij zorgen wel voor veel stoelen, die goed toegankelijk zijn vanaf de Rijperweg. Wie zelf een stoeltje wil meenemen of een kleedje om op het gras te zitten is daartoe ook van harte uitgenodigd. Na de dienst is er een koffie met iets lekkers.

Natuurlijk is er ook weer iets om mee te nemen als herinnering aan de Biddag 2025

Lief en Leed

Met **Regina Janse** gaat het gelukkig weer een heel stuk beter.

Ook **Hetty Hartman** gaat vooruit. Al duurt het allemaal veel langer dan zij wil. Deze week moest vanuit het transitorium toch weer even naar het AMC voor een foto.

Carla Laan had een ongelukje bij het fietsen en nam meteen stappen om dat voortaan te voorkomen. Carla sjeest nu rond op een heuse ligfiets.

Heel velen trekken er deze dagen op uit. Een fijne tijd gewenst en kom behouden weer terug.

Graag tot zondag!

Kavels voor de gemeenschapsveiling

Ook dit jaar zal er weer een gemeenschapsveiling zijn, bedoeld om verenigingen en instellingen in Beemster die zich inzetten voor cultuur een financieel zetje in de rug te geven. Vanuit de Beemsterkerk bieden wij vaak de Keyserin aan als kavel. Soms ook een glas bubbels op de toren of een ontbijtje in de feestelijk consistorie. Wij hebben Joodse rondleidingen in Amsterdam aangeboden, een diner in de pastorie en meer. Maar wij zoeken altijd ook naar mooie kavels. Dat kunnen mooie of lekkere spullen zijn, maar iets om (samen) te ondernemen doet het ook altijd goed. Een weekend in een huisje, een midweekje campergebruik, een dagje mee zeilen? Op de laatste veiling was er bijvoorbeeld een vlucht in een zweefvliegtuig. Wie kan iets moois bedenken? Geef het dan door aan Marie of Nico!



Er komt weer een appartement vrij

Zo af en toe komt er een appartement vrij in de twee appartementengebouwen die wij als kerk hebben gerealiseerd. Het is een appartement op de eerste verdieping van het grote gebouw (toegankelijk met lift). Verder informatie via makelaar Tromp.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . . ?

KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com