

BEEMSTERKERK 263^{ste} nieuwsbrief



Op weg naar het kind als licht in het duister . .

Afgelopen zondag hebben wij onze gestorvenen herdacht. Met veel kaarsen hebben wij in het licht gezet wie vaak zolang onze dagen gedeeld hebben. Die zondag is ook altijd meteen het eind van een kerkelijk jaar. Het nieuwe jaar begint met de vier zondagen van advent, op weg naar kerst.

En advent is de tijd van de verwachting. Lukt het om in verwachting te komen? Dat is ook het thema van de eerste advent: het valt niet mee om in (goede) verwachting te komen. Het is gemakkelijker om te somberen richting de toekomst. En soms lijkt het alsof dat 'het goede verwachten' in de loop van de jaren steeds lastiger wordt. De oude priester Zacharias uit het begin van het Lucas-evangelie is de verpersoonlijking van die moeite om iets goeds te verwachten.

Kinderen zijn vaak veel makkelijker 'in verwachting' te krijgen. Dat merken wij deze dagen rond het feest van St Nicolaas. "Vol verwachting klopt ons hart", wordt er gezongen. En zo is het ook. Wat ligt er in mijn schoentje?!

Sinterklaas is zo een adventsfiguur bij uitstek. Dat lijkt vaak niet zo. Dan doen volwassenen niet zelden heel moeilijk om de Sint en Kerst uit elkaar te houden. In de kerk laten wij ze gewoon in elkaar vloeien. Met de kinderen vieren wij op 5 december de komst van de Sint in Middenbeemster, en daaromheen is het volop advent.

Een mooi voorbeeld van die versmelting van de Sint en Advent/Kerst is het oude Duitse Adventslied "Daar komt een schip geladen". De tekst is van een zekere Daniel Sudermann, die leefde van 1550 tot 1631. Hij gebruikte daarvoor een tekst van Johannes Tauler, die leefde van 1294 tot 1361. Het lied is dus in wezen zo 'n 700 jaar oud. Als je de melodie hoort, lijkt het alsof een stoomboot langzaam komt aangevaren. De tekst:

Daar komt een schip, geladen tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade, des Vaders eeuwig woord.
Hoe 't schip het water kliefde! Het bergt een kostb'ren last;
het zeil, dat is de liefde, de Heil'ge Geest de mast.
Het anker valt ter rede, nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden, Gods Zoon reikt ons de hand.
Te Bethlehem geboren als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren de Heiland van 't heelal . .

Vrijdag 5 december ontvangst van Sint Nicolaas in de Beemster Keyserkerk.

Zoals elk jaar is er dit jaar weer een rondgang met Sint-Nicolaas en al zijn pieten door Midden-beemster. Voorafgaand wordt de Sint door dominee Nico Schroevers en burgemeester Ellen van Selm ontvangen in de kerk. Als het goed is is Jeroen Kramer er ook weer bij. Het festijn begint om 14:30 (kerk) Rond 15:00 zal de rondgang starten.



Een witte kerst

Evenals de afgelopen twee jaar is de kerk weer gewit. Na de gedachtenisdienst hebben wij alle stoelen en banken, tv-schermen, camera 's, etc. afgedekt, en vrijdag en zaterdag 28 en 29 november hebben wij alles schoongemaakt en teruggeplaatst. Precies op tijd om het feest van de Keyser te vieren!

Het feest van de Keyser

Zondag 30 november worden er een tweetal kunstwerken feestelijk 'onthuld' in de Keyserwijk. Hiermee wordt gevierd dat de realiseren van de woningbouw in het vierde kwadrant van Midden-beemster is afgerond.



Kunstenaar Rob Cerneus is gevraagd om de werken te maken en hij heeft hiervoor inspiratie opgehaald bij Beemsterlingen jong en oud. Die werken zullen met zang, dans en muziek onthuld worden met medewerking opnieuw van Beemsterlingen jong en oud. Die hele optocht van mensen eindigt in de Keyser met de kers op de taart!

Als Beemsterkerk zijn wij gevraagd om vanuit **Beemster Kinderkoor** en **Projectkoor Beemster** een meer-generatie-koor samen te stellen, die onder leiding van **Stijn Aartsen** samen met muzikant en componist Frank Bond het feestlied te zingen, zoemen en wat al niet meer . . .

Lief en leed

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar **Joke en Jan van den Hoonard** vanuit medeleven rond zorgen binnen hun familie.

Zondag 30 november, 10.00 Keyserkerk

Je raakt niet zomaar in verwachting

Met Matthijs Koene, panfluit & Femke Leek, zang



Fijn is het dat oud-Beemsterling Matthijs Koene met zijn panfluit deze dienst muzikaal komt versieren, naast Gert-Jan en Femke. Gert-Jan en Matthijs spelen enkele stukken van Joh. Seb. Bach, met name uit de cantate 36, bedoeld voor de eerste zondag van advent. Ze openen met “Nun komm, der heiden Heiland”, en ze spelen ook de aria nr. 7 rond de tekst: Ook met gedempte, zwakke wordt Gods grootheid vereerd. Want met de klank van de Geest daarbij vormt dat een schreeuw die tot in de hemel te horen is!”

Zondag 7 november, 10.00 Keyserkerk

Onbevangenheid en ontvankelijkheid

**Met het Gelegenheidskoor uit Westbeemster
& Femke Leek, zang**



CONCERTEN in de KEYSER



Romy Monteiro zingt Whitney Houston Zondag 7 december, 20.00

Uitverkocht

Op 27 september 2025 is het precies 10 jaar geleden dat de musical The Bodyguard in première ging. Voor Romy Monteiro betekende dit haar grote doorbraak. Whitney Houston werd niet alleen haar icoon, maar ook haar artistieke voorbeeld – haar stem en muziek zijn sinds dien onlosmakelijk met Romy's carrière verbonden. Daarom start Romy op deze bijzondere datum haar nieuwe tour: Tribute to Whitney Acoustic. Een intieme en akoestische ode aan Whitney Houston, enkel begeleid door een pianist. De muziek klinkt zoals je Romy nog nooit gehoord hebt: kwetsbaar, krachtig en dichtbij. En zondag 7 december in

de Keyserkerk!

De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen Elke **TWEEDE DINSDAG** van de maand om 12.30 uur

De eerstvolgend keer is dus **dinsdag 9 december**! Lijkt het u gezellig om mee te eten, meld u dan aan. Als het vol zit, dan krijgt u vanzelf het voorstel voor een volgende keer.

- Locatie: De Keyserin, Middenbeemster
- Kosten: € 5,- per persoon
- Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@feellife.nl of bel naar 0299-685235

Twee gezellige KERSTMIDDAGEN in Beemster:

Donderdag 11 december, 14.30 in de Z-INN Kapel, Zuidoostbeemster

Vrijdag 12 december, 14.30 in de Keyserkerk, Middenbeemster

Deuren open vanaf 14.00

De Keyserkerk en de Z-INN Kapel zijn omgetoverd in gezellige kerstherbergen. Er wordt volop muziek gemaakt, gezongen, ook samen. Er worden mooie verhalen verteld, kerstig, maar niet zonder een kwinkslag. En natuurlijk is er volop lekkers in de herberg. Beide middagen starten om 14.30. 14.00 uur gaan de deuren open en beginnen wij met een eerste rondje koffie en thee. In de Kapel is o.a. de zang- en cabaretgroep



Wieringen erbij. De vrijdag in de Keyser zingt en speelt Lianne Bakker. Tine Overeinder en Tiny Eggers zijn er beide middagen met mooie teksten en verhalen.

De toegang is vrij, bij de uitgang is er wel een collecte. Info en opgave (verplicht, want vol =vol) via Elly Groot-Rijswijk elly.rijswijk@hotmail.com of 06-33350109.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto 's te vinden. Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

<https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums>

KEYSERKERK & KEYSERIN

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE

Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

KERKENRAAD

Scriba Helen Brix
hmvbrix@outlook.com

Laat het ons weten!

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER

**Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster**

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin

Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Collecte-giften:

**NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diaconie PKN Beemster**

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
marieschroevers@gmail.com